

### **İnsanın İçinde İnsan Özledim**

Yalan dünya sarayında hanında  
Kim oturdu kimler yattı kim kaldı  
Zengine sor ne götürdü yanında  
Kimler vardı kimler bitti kim kaldı

Çarkın döner amma adil değilsin  
Neden insan bir insana eğilsin  
Nimetlerin eşit eşit dağılsın  
Kimler geldi kimler gitti kim kaldı

Nicesini ağlatırsın boşuna  
Yiğitleri bağlatırsın boşuna  
Namertlere dağıtarsın boşuna  
Kimler abat kimler battı kim kaldı

Devranında düzeninde zengine  
Gir bakalım bukalemun rengine  
Yol vermedin yükseklerden engine  
Kimi aldı kimler sattı kim kaldı

İHLASÎ nin yüreğini dağıladın  
Kaç desise kaç düzene bağladın  
Tüm imkânı haksızlara sağladın  
Kara toprak kimler yuttu kim kaldı

**Boğdur Bakalım**

Hele şu dünyanın devrilsin boyu  
Aslanı kediye boğdur bakalım  
Kurulalı böyle değişmez huyu  
Yiğidin başını eğdir bakalım

Fakirin bağrını dilim dilim et  
Gözyaşını akıt durma zulüm et  
Soysuzlara ne dert nede elem et  
Garibana karı yağdır bakalım

Eşit değil senin tartın terazin  
Yolu müşkül ettin dert hazin hazin  
Taraf tuttun baştan nedir gazezin  
Hatıra gönül'e değdir bakalım

Her dem değirmenin öğütür gamı  
Taştan taşa çalar yıkar adamı  
Ton ediyor verir iken gramı  
Haksızı haklıya söğdür bakalım

Bozulsun düzenin kırılısın çarkın  
Nedense zengine akıyor arkın  
Hani adaletin hanıya farkın  
Düzenbazın çağı çağdır bakalım

Gerçekler yenmiyor acımı acı  
Ben de anlamadım nedir amacı  
Bağrında kış eğler dağın yamacı  
**İHLASÎ** ye düzler dağdır bakalım

### Beş Mevsim

Dünya doğar dünya ölür içimde  
Beş mevsim yaşarım kendi kendime  
Arş u kürsi, sonsuz âlem, içimde  
Beş mevsim şaşarım kendi kendime

Yaza girdim olgunluğa eriştim  
Nefsim ile çok savaşa giriştim  
Dalgalandım ummanlara karıştım  
Durmadan koşarım kendi kendime

Yel esince köklerimden söküldüm  
Hak yolunda doğruldukça yıkıldım  
Güz gelende ateşlerde yakıldım  
Piştikçe pişerim kendi kendime

Kış gelince kar kapladı başımı  
Söndürdü içimde kor ataşımı  
Deryalara kattım gözden yaşımı  
Taştıkça taşarım kendi kendime

Beşinci mevsimin acıdır tadı  
Kırılır sonunda kolu kanadı  
Bir taşa yazılır **İHLASÎ** adı  
Künyeden düşerim kendi kendime

### Hikmet Aynasına Nazar Eylesen

Hikmet aynasına nazar eylesen  
Solun sağda sağın solda görünür  
Esrarını Çözebilseydin söyleseydin  
Hak hakikat garip kulda görünür

Kader var ya ondan öte yazgı yok  
Kâinatın dönüşünde çizgi yok  
Hu sesinden daha güzel ezgi yok  
Sabrı sukut ile dilde görülür

Bahar desen o gelimin ibreti  
Yazı desen o talimin ibreti  
Kışı desen o ölümün ibreti  
Beş mevsimi ince dalda görünür

Göğü yere yeri göğe baktıran  
Yıldızları gökyüzüne taktıran  
Kor düşürüp yürekleri yaktıran  
Baktığında diken gülde görünür

**İHLASÎ** yim kaç âleme ıydın  
Dünya dengim Âdem benim yaşydın  
Kuru çölden ummanları taşıydın  
Serapta görününü çölde görünür

**Aradığın Ne Var İse İnsan da**

Aradığın ne var ise insan da  
Boşa cennet cehennemi arama  
Bin yaşasan yok oluyor bir anda  
Dokunmayın şu sinemde yarama

Süleyman'la konuşurdu karınca  
Gönül gözü bakıp dostu sarınca  
Bütün yollar kalpten kalbe varınca  
Sekiz köşkün sekiz de var ama

Cehennemdir yokluk denen fırtına  
Felek bakmaz terazine tartına  
Ateşini yakıp sarar sırtına  
Bolca yanar bağrındaki kor ama

Kevser desen yüreğinden akıyor  
Kâinatı gözü yazıp okuyor  
Tüm analar miski amber kokuyor  
**İHLASÎ** ye ana cennet yar ama

### **Anlam Vardı**

Anlam vardı Ayşe Fatma adında  
Sevda, sevgi mihengini yitirdi  
Şeker vardır şimdi balın tadında  
Arı desen ahengini yitirdi

Tutmuyorlar ana baba öğüdün  
Ağaç amma meyvesi yok söğüdün  
Başköşede yeri vardı yiğidin  
Devir döndü mert dengini yitirdi

Her sofrada yenen aşta haz vardı  
Yüreklerde sevgi vardı öz vardı  
Yanakları elma, gelin kız vardı  
Al yanaklar irengini yitirdi

Dost dediğin kazar oldu kuyunu  
Kanı bozuk inkâr eder soyunu  
Yoksullukta paylaşırken payını  
Dost meclisi o zengini yitirdi

Güven olur şöhretinde şanında  
Namus emanetti komşu yanında  
Kaypalık yok idi er meydanında  
Pehlivanlar çok cengini yitirdi

**İHLASÎ** insanda insanlık arar  
Şeref iflas etti ahlak da firar  
Bulutlarla buluşurdu beyaz kar  
Yüce dağlar düz, engini yitirdi

**Beden Nehir Zamanda Su**

Beden nehir zamanda su  
Usul usul akar gider  
Çağlayarak deyince hu  
Usul usul yakar gider

Dağ selamlar güler yamaç  
Yatağında akmak amaç  
Garip ömrüm bir dolambaç  
Usul usul bakar gider

Ruh görünmez ömür süre  
İki âlem tefekküre  
Dürüm gibi düre düre  
Usul usul çıkar gider

Taştan taşa dökülerek  
İlmek ilmek sökülerek  
Kaç çarmıha çekilerek  
Usul usul çeker gider

**İHLASÎ** yim geçemezsin  
Kanat vermiş uçamazsın  
Akıbetten kaçamazsın  
Usul usul döker gider

### Süyüm Süyüm

Gurbet elde bu gözyaşım  
Dökülüyor süyüm süyüm  
Dağ misali yürek başım  
Sökülüyor süyüm süyüm

Ömür mevsim zaman arı  
Gezdirdi bin bir diyarı  
Kaç kirmende ömrüm varı  
Bükülüyor süyüm süyüm

Aktım kaderin arkına  
Varamadım hiç farkına  
Neyim var felek çarkına  
Takılıyor süyüm süyüm

**İHLASÎ** çöl sözü vaha  
Gün anlam yükler sabaha  
Tatlı canım bir çarmıha  
Çekiliyor süyüm süyüm



**Karlarını Fakirlere Yağdırdın**

Gözlerin kör ola yalancı dünya  
Karlarını fakirlere yağdırdın  
Zenginimiz gider tatile aya  
Zarlarını fakirlere yağdırdın

Değişmedi kurulalı bu huyun  
Ağası bitmiyor bizim bu köyün  
Böyle gitmez bozulmalı bu oyun  
Şerlerini fakirlere yağdırdın

Eşit geldik çırılçıplak efendi  
Haksızlık zorbalık insanı yendi  
Kul hakkı yiyenler köşeyi döndü  
Torlarını fakirlere yağdırdın

Çok plan kuruyor planı boşa  
Bunca ayırım yaptın olanı boşa  
Gözü doymazların talanı boşa  
Harlarını fakirlere yağdırdın

**İHALSÎ** dürüstlük etmiyor para  
Beyler hep oturmuş olanca vara  
Bir türlü yoksula gelmiyor sıra  
Zorlarını fakirlere yağdırdın

### **Gurbetin arkında Döndüm Dolaştım**

Gurbetin arkında döndüm dolaştım  
Ezdi gardaş beni ezdi boşuna  
Keremden besbeter yandım dolaştım  
Felek benim ile gezdi boşuna

Gam keder yükledi ektim bir zaman  
Gözümde yaşları döktüm bir zaman  
Hasret dağlarından baktım bir zaman  
Tecellimi kışa yazdı boşuna

Kundak yaptı beşiğinde beletti  
Ayrı koydu kuzu gibi meletti  
Yaktı yaktı şu bağırimi kül etti  
Onulmaz bu yaram azdı boşuna

Katmer katmer dert yükledi dalıma  
Dağlar yol vermez ki gidem yoluma  
Kelepe taktırdı iki koluma  
Ka eleğe koydu süzdü boşuna

Ne geti elime sende durdum da  
Boynu bükük yar bıraktım ardımda  
**İHLASİ'**yim gül açardı yurdumda  
Şu gönül bağırimi bozdu boşuna

**Benim Yabancı Yabancı**

Ruhum bedenime uzak  
Canım yabancı yabancı  
Bu günüme esti sazık  
Dünüm yabancı yabancı

Kalem benim ben yazmam  
Gönül Kâbe'dir bozmam  
Âşık isem boş gezemem  
Günüm yabancı yabancı

İçip içip meye kandım  
Küllenip külümden yandım  
Mazide geriye döndüm  
Anım yabancı yabancı

Vicdan mizan menzil erim  
Aldı götürdü kaderim  
Ben benden öte gider  
Yönüm yabancı yabancı

**İHLASÎ**'yim ahirimde  
Aktım vuslat nehirimde  
Kendi vücut şehirimde  
Benim yabancı yabancı

**Aşıyorum Ağır Ağır**

Bir gündüze güneş oldum  
Aşıyorum ağır ağır  
Gani gani gamla doldum  
Yaşıyorum ağır ağır

Bilemedim gizli girdi  
Et ile kemikle ördü  
Yaradanım bir can verdi  
Taşıyorum ağır ağır

Herkes dem devran sürerken  
Zalim maksuda ererken  
Tam zirveye çıkam derken  
Düşüyorum ağır ağır

Baştan sona bir endişe  
Ömrüm yandı pişe pişe  
Baktım sade bu gidişe  
Şaşıyorum ağır ağır

**İHLASÎ**'nin eşi dostu  
Bana imiş bütün kasti  
Dört bir yanım kışa kesti  
Üşüyorum ağır ağır

**Ey Edecek Doktor mu Var**

Yar yüreğim paramparça  
Ey edecek doktor mu var  
Emlenmesi hayli zorca  
Ey edecek doktor mu var

Kölesiyim ben kaderin  
Bana o yâri mi verin  
Yaram derinden de derin  
Ey edecek doktor mu var

Gülem dedim bazı bende  
Beş mevsimin güzü ben de  
Hiç dinmeyen sızı ben de  
Ey edecek doktor mu var

Ömrüm geldi gediğine  
İnanmıştım dediğine  
Kırılmışsa sevdiğine  
Ey edecek doktor mu var

İHLASÎ'yim yanıyorum  
Ben kendimi tanıyorum  
Dört bir yandan kanıyorum  
Ey edecek doktor mu var

**Al Götür Beni**

Güneş olup şavkın düşünce öze  
Ufuktan aşarken al götür beni  
Sevdanın seheri yol versin bize  
Gönlümde yaşarken al götür beni

Gözlerin kalbime bir ok salanda  
Kirpiğin aklımı baştan alanda  
Sevgin şu gönlüme akıp dolanda  
Yüreğim coşarken al götür beni

Mevsimler bahara çıkıp yeterken  
Güller açıp bağda bülbül öterken  
Bağrımda hasretin yanıp tüterken  
Duygular taşarken al götür beni

Gökyüzü geceye yıldız dökerken  
**İHLÂSÎ** gül gibi boynun bükürken  
Karanlık bitip de şafak sökerken  
Geceler ışıırken al götür beni

**Canımdaki Can Giderken**

Üzerime dađlar çöktü  
Canımdaki can giderken  
Hem eğirdi hemi büktü  
Canımdaki can giderken

Mayilim ben o güzele  
Gözüm döndü coşkun sele  
Yaktı beni bile bile  
Canımdaki can giderken

Ben baktıkça o da baktı  
Ela gözler beni yaktı  
Ondan aktı benden aktı  
Canımdaki can giderken

Yâr yüređim dađladım  
**İHLÂSÎ** coştum çağladım  
Canım gitti ben ağladım  
Canımdaki can giderken

### Gel Gel

Kime nispet yaptın kınalar yaktın  
Alları giydin de altınlar taktın  
Gurbet ele gidip beni bıraktın  
Hasretin gönlümde tüterken gel gel

Sevdim de her gece büründüm gama  
Paramparça gönlüm tutmuyor yama  
Kerem'den Mecnun'dan dertliyim ama  
Tan ağarıp şafak atarken gel gel

Duman çöktü karakiştan farkım yok  
Bendim dolu amma akan arkım yok  
Felek gibi dönen dişli çarkım yok  
Yanan bu yüreğim tüterken gel gel

Kendimi bağladım yârin peşine  
Rastlamadım menendine eşine  
Muhtacım gözünün o güneşine  
Sevdan bu gönlümde yatarken gel gel

Bahar geldi çiçek açtı bembeyaz  
Meyve tuttu diktiğimiz o kiraz  
İnsaf eyle geleceksen gel biraz  
Ömrümün güneşi batarken gel gel

**İHLÂSÎ**'yim cefan ile yarıştım  
Yollarında toz toprağa karıştım  
Çekip gittin ben aşkınla uğraştım  
Vade yetti mühlet biterken gel gel



### Alsın Ne Olur

Yaradan'ım bir yâr nasip et bana  
Ne bir eşi olsun ne de benzeri  
Biraz da kıyak geç naçiz kuluna  
Senden bir armağan olsun ne olur

Gözünü kaşını özel yaratsan  
Yüzünü güneşten güzel yaratsan  
Ne olur ölmeden ezel yaratsan  
Benimle beraber gülsün ne olur

Boyu bir incecik dala benzesin  
Yanakları taze güle benzesin  
Dilinden dökülen bala benzesin  
Aklımı fikrimi çelsin ne olur

Öyle yarat âlem şaşırırsın kalsın  
Hasetler çatlasın kahrından ölsün  
Bakışı naz yapsın endamı gülsün  
Hemencik şimdiden gelsin ne olur

Kâinat kiskansın kullar imrensin  
Bastığı topraklar yollar imrensin  
Elinden tutunca eller imrensin  
Aşkı yüreğimi delsin ne olur

Cemali cenneti aratmasın bak  
Gönlünden gönlüme bir de çıra yak  
Özünü özüme birleştir ey Hak  
Sevdiğimi o da bilsin ne olur

Ya Rabbi duamı kabul buyur sen  
**İHLÂSÎ** kulunu biraz kayır sen  
Vereceksen bir müjde ver duyur sen  
Aklımı başımdan alsın ne olur

### **Küstürme**

Eğer içemezsen aşk şarabını  
Ne yârene dokun ne yâri küstür  
Girip bir gönüle eğlenmiyorsan  
Ne cananı incit ne seri küstür

Görünce o yâri göz gelir coşa  
İster elli yaşa ister yüz yaşa  
Güzel sevmediysen yaşadın boşa  
Ne meydana post ser ne piri küstür

**İHLÂSÎ** çilesi bitmez aşğın  
Yansa da faydası olmaz ışığın  
Sarayına giremezsen maşuğun  
Ne köşküne dokun ne yeri küstür

### **Durma Gel**

Ah edip de gurbet elde üzölme  
Kaderine darılırsan durma gel  
Gurbet seni aldı hasretin beni  
İncinip de kırılırsan durma gel

Hasret benim dört yanımı sarıyor  
Dallarımı güllerimi kırıyor  
Deli gönlüm yine seni arıyor  
Beklemekten yorulursan durma gel

Yaz bahara erişmeyen kışım var  
Sen gideli divane bir başım var  
Gözlerimde sele dönen yaşım var  
Silmek için durulursan durma gel

Bayram geldi gurbetçiler geliyor  
Gam yükünü felek bana eliyor  
Bu hasretlik **İHLÂSÎ**'yi deliyor  
Özleyip de sorulursan durma gel

**Aktı Durdu**

Gözü mühür gamzesi gül  
Bu ömrümü yaktı durdu  
Bir pınarın suyu muydu?  
Yüreğimden aktı durdu

Gezdim dolaştım âlemi  
Yüklendim bütün eleme  
Kaşları kudret kalemi  
Mürekkebin döktü durdu

Gâhi güler gâh ağlatır  
Sinemi yakar dağlatır  
Bağsız kolumu bağlatır  
Eller gibi baktı durdu

**İHLÂSÎ** belim bükeni  
Benim gibi dert çeken  
Gülün dalında diken  
Şu sineme çaktı durdu

## Ülkü Ülkü

Bir ela gözlüden alacağım var  
Gel de muradımı ver ülkü ülkü  
Gönülden gönüle gizli bağım var  
Sinemden gülleri der ülkü ülkü

Gamzesi gül hilal kaşı yay gibi  
Gerdanı benli de yüzü ay gibi  
Aktı içerime coşkun çay gibi  
Çağladın içimde gör ülkü ülkü

Kaç gündüzden güneş aştı saymadım  
Ben kavlime sadık kaldım caymadım  
**İHLÂSÎ**'yim murat alıp doymadım  
Toprağı üstüme ser ülkü ülkü

**Yola Yalvardım Yalvardım**

Sevdiğimi al gel diye  
Yola yalvardım yalvardım  
Gözyaşlarımı sil diye  
Ele yalvardım yalvardım

Sen bana küsmüşsün niye  
Bir gül gönderdim hediye  
Tutunca incitme diye  
Güle yalvardım yalvardım

Dört mevsimde bahar yüzün  
Uğramasın yara hüznün  
Konuşurken sakın sözün  
Dile yalvardım yalvardım

Her gün hasretle koklaştım  
Ne buldum ne de ulaştım  
Sahraya düştüm dolaştım  
Çöle yalvardım yalvardım

**İHLÂSÎ**'yi yakmayasın  
Yüreğinden çıkmayasın  
N'olur yâri sıkmayasın  
Tüle yalvardım yalvardım

**Güzellerin Güzeline Bin Selam**

Kirpiği kaşına nazar eyleyen  
Güzellerin güzeline bin selam  
Bu canımı benden bizar eyleyen  
Güzellerin güzeline bin selam

Güllerden çok zarif edası olan  
Bülbülden de güzel sedası olan  
Öldürür gönlümde sevdası olan  
Güzellerin güzeline bin selam

Yürüdüğü toprak yollar kıskanan  
Bin bir çiçek açan dallar kıskanan  
Elbise giymiş de allar kıskanan  
Güzellerin güzeline bin selam

Güneş sönük kalır yüzün görünce  
Derdini çekerim derdi derince  
Ya vuslata ya maksuda erince  
Güzellerin güzeline bin selam

Gözleri cihanın asumanında  
Melek çirkin kalır yârin yanında  
Yaşar **İHLÂSÎ**'nin tatlı canında  
Güzellerin güzeline bin selam

**Dedim**

Perişanım bak gideli  
Öldüm bittim bir güzele  
Mecnun gibi ettin deli  
Çölde gittim bir güzele

Gökte güneş sönsün dedim  
Nazlı yârim dönsün dedim  
Aradığım yönsün dedim  
Öyle yittim bir güzele

Coştum aktım hem çağladım  
Yarelendim dert bağladım  
İçin için hep ağladım  
Böyle yettim bir güzele

Yordu beni hasret yordu  
Yüreğim hep seni sordu  
Dönmem daha gelse ordu  
Canım attım bir güzele

Gözlerimden yaşlar akar  
**İHLÂSÎ** de bekler bakar  
Kaşı vurur gözü yakar  
Yandım tüttüm bir güzele



### Çare Söyle

Allı turnam dur bir hele selamım yâre söyle  
Arzuhalim açtım sana içimi yara söyle  
Geçti ömrüm beklemekten gözlerim yolda benim  
Bölük bölük olmuş de sen her yanım pare söyle

Tabiata bahar gelmiş mevsimimde hazan var  
Beni Mecnun'a çevirip kaderimi yazan var  
Bütün dünya senin olsa ahirette mizan var  
Çaresiz kalmışım ey yâr gel de bir çare söyle

Ahvalimi söyledim ben gözüm yoktur cihanda  
Yaradan'ın huzurunda mahşer günü divanda  
Çıktığımda arzumanım bulunurum beyanda  
İHLÂSÎ'yim sevdiğini çık aşikâre söyle

**Özledikçe Hasta Gönüm**

Karlı dağa kara gittim  
Kar içinde kar bulunmaz  
Ara ara öldüm bittim  
Yâr içinde yâr bulunmaz

Duman çökmüş yasta gönüm  
Çıkıp gider dosta gönüm  
Özledikçe hasta gönüm  
Zarar bende kâr bulunmaz

**İHLÂSÎ**'yim zarım benim  
Her şeyimdir varım benim  
Ela gözlü yârim benim  
İçim yanar kor bulunmaz

**Bir Güzel**

Şu pınarın gözesinden çağlayıp  
Akar yüreğime akar bir güzel  
Yazmasını yaşmak yapıp bağlayıp  
Yolumun üstüne çıkar bir güzel

Yaylaların yolu oldum gelmedi  
Hasretinden deli oldum gelmedi  
Kapısında kulu oldum gelmedi  
Yükseklerden bana bakar bir güzel

Obasını sordum Avşar kolundan  
Polat çıktı hiç dönmedi yolundan  
Dert döktürdü yanağının alından  
Bakışı sineme çöker bir güzel

Gözlerimden sessiz akan selim var  
Erciyes'in dağlarında gülüm var  
Bu sevdanın bir ucunda ölüm var  
Ceylan gibi dağa çeker bir güzel

Beni bu dünyada var eyler sandım  
Çekip sinesine yâr eyler sandım  
**İHLÂSÎ** gecemi nur eyler sandım  
Keman kaşlarını yıkar bir güze

### Her Satırın Başında

Sayfa sayfa yazdım sevda yelini  
Gözyaşım var her satırın başında  
Adım adım gezdim gurbet elini  
Hatırı var her hatırın başında

Çıkıp yollarımı beklesin diye  
Gülşenden gül verdim koklasın diye  
Kurutup koynunda saklasın diye  
Kokusu var her ıtırın başında

Sulara söyledim sessiz aktılar  
Kuşlara söyledim gökten baktılar  
Ocak ocak ateşlerde yaktılar  
Küllerimden gül yetirin başında

Dolaştım dünyayı gezgin değilim  
Çok çile çektim de bezgin değilim  
Cefalar etse de üzgün değilim  
Ben ölürsem yâr getirin başında

Her sayfada başa yazdım adını  
Gecelerde düşe yazdım adını  
**İHLÂSÎ**'yim taşa yazdım adını  
Sevdasını al götürün başında

### Gönlümde Gül Ettim Sakladım Seni

Gönlümde gül ettim sakladım seni  
Gözlerin aklımdan çıkmasın diye  
Aklıma düştükçe kokladım seni  
Benden başkasına kokmasın diye

Kaç mevsim hazana sarıldım öyle  
Kaçınıcı dalımdan kırıldım böyle  
Ne zaman küsüp de darıldım söyle  
Hasretin kor edip yakmasın diye

Belki sevdam idin belki meraktın  
Gözümden ırmaklar oldun da aktın  
Bana senden başka bir dert bıraktın  
Kim bilir başkası bakmasın diye

Ne bitmez bir aşkımış sendeki dehrin<sup>1</sup>  
Güldürmedin verdin olanca zehrin  
Beddua mı ettin nedendir kahrın  
Mevla cennetine sokmasın diye

Kirpiğin işledi gönül fendime  
Kış etti kaşların değdi bendime  
**İHLÂSÎ** ne desem şimdi kendime  
Yatağına küskün akmasın diye

**Gülüm Kırılmış Kökünden**

Girdim bağım talan olmuş  
Gülüm kırılmış kökünden  
Neyim varsa yalan olmuş  
Dalım kırılmış kökünden

Zehir verin bal istemem  
Gülistandan gül istemem  
Yâr zülfünden tel istemem  
Belim kırılmış kökünden

Arzuladım sunam dedim  
Senin için yanam dedim  
İçip içip kanam dedim  
Dilim kırılmış kökünden

Arşa dayandı avazım  
Silinmiyor alın yazım  
Çalmaz artık suskun sazım  
Telim kırılmış kökünden

**İHLÂSÎ**'yim uzak aram  
İçerimde derin yaram  
Söylesene nasıl saram  
Elim kırılmış kökünden

### Ayrı Düşeli

Bozulmuş dümenim dönmüyor çarkım  
Bedenim başımdan ayrı düşeli  
Deryalar akardı kurudu arkım  
Mezarım taşımından ayrı düşeli

Mihrabım yıkıldı dağıldı bendim  
Yitirdim ben beni aradım kendim  
Dizimde derman yok kesildi fendim  
Nazlı yâr peşimden ayrı düşeli

Yol vermez dağlardan aşırıldı beni  
Boşalttı doldurdu taşırdı beni  
Yolumdan şaşmazdım şaşırıldı beni  
Hayalin düşümden ayrı düşeli

Ne menzile vardım ne de yol aldım  
Bir kaptan bir kaba boşaldım doldum  
**İHLÂSÎ** kendime yabancı oldum  
Kirpiğim yaşımdan ayrı düşeli

**Varılmaz Eyvah**

Parça parça olur sevenin gönlü  
Sızısı derinde görülmez eyvah  
Sırat gibi kıldan yapılmış köprü  
Karşıya bir türlü varılmaz eyvah

Ağlatır sildirmez gözün yaşını  
Yastığa koydurmaz gece başını  
Yürekte pişirir hasret aşını  
Seven sevdiğine darılmaz eyvah

Yârin sinesinde derilmez güle  
Diken ibrişimden evla bülbüle  
Şahin yuvasında biten sümbüle  
Kanatsız uçmadan erilmez eyvah

Yanar yüreğimin sönmez ırması  
Gözü gözümdeyken uzak arası  
**İHLÂSÎ**'nin içten kanar yarısı  
Dikiş tutmaz merhem sürülmez eyvah



### Gezdim Garipçe

Baştan sona kadar bir dertli başla  
Yürüdüm garipçe gezdim garipçe  
Gözümden sel gibi çağlayan yaş  
Akıttım garipçe süzdüm garipçe

Kâinatın mahzeninin gizinde  
Hakk'ın cemalinde Hakk'ın gözünde  
Gördüğüm varlıkta şu yeryüzünde  
Oturup okuyup yazdım garipçe

Yere göğe sığmam cihansa fanus  
Algılayan beyin diyor bana sus  
Yaratmak yaşatmak bil O'na mahsus  
Sırlarını bende çözdüm garipçe

Mânâ verdim taşıdığım bu cana  
Yol alırken göçüm öbür cihana  
Daldım hikmetinde derin ummana  
Girip baştan sona yüzdüm garipçe

Bu dünyanın mahsulünü eken var  
Gülü saran koruyucu diken var  
Karanlıkla şafak vakti söken var  
Gecenin sırrını sezdim garipçe

Dokuz ay karanlık kulda giderken  
Sırma mazhar olan yolda giderken  
Beyazda yeşilde alda giderken  
Döktüm yaprağımı üzdüm garipçe

**İHLÂSÎ** bu handa dolaştım boşa  
Dostlarım gülerek etti temaşa  
Hayat menziline tutuldum kışa  
Kendi mezarımı kazdım garipçe

**Benim Bahtımı Bahtımı**

Benden ezel yazan yazmış  
Benim bahtımı bahtımı  
Harap etmiş bozan bozmuş  
Benim tahtımı tahtımı

Sen de muradına doyma  
Beni bende yaşar sayma  
Vefasızda aman koyma  
Benim ahtımı ahtımı

Deli gönlüm yârin arar  
**İHLÂSÎ** de kavli karar  
Ben kırılmam aşkın kırar  
Benim cehtimi cehtimi

### Canımdır Vatanım

Birisi bedenim biri örtüsü  
Canımdır vatanım canımdır bayrak  
Birisi anamdır birisi süsü  
Kanımdır vatanım canımdır bayrak

Sizi sevmek için çoktur nedenim  
Sende doğup sende ölüp gidenim  
Sanki yüreğimdir sanki bedenim  
Şanımdır vatanım canımdır bayrak

İkinizle başlar baharım yazım  
Hilalin yüzümdür yıldızın gözüm  
Vatan namahremim vatan son sözüm  
Dünümdür vatanım canımdır bayrak

Değmesin gülüne namertle kalleş  
Edirne'den Kars'a o cennete eş  
Ne cihan eşiniz ne gökte güneş  
Tan'ımdır vatanım canımdır bayrak

Varlığınız şeref adınız şanımdır  
Size hanel gelse yoktur bir yanımdır  
**İHLÂSÎ** bin kere kurbandır canım  
Yönümdür vatanım canımdır bayrak

**Düşe Kalka Bir Yol Aldım**

Düşe kalka bir yol aldım  
Beşikten mezara kadar  
Ummandan ummana daldım  
Beşikten mezara kadar

Ben de geldim bu cihana  
Düştüm kalktım baştan sona  
Çekildim kaç imtihana  
Beşikten mezara kadar

Ne gerçeğim ne de düşüm  
Bende saklı benim eşim  
Bütün canlıyla kardeşim  
Beşikten mezara kadar

Malın mülkün tüm araçtır  
Beden sultan can da taçtır  
İnsan insana muhtaçtır  
Beşikten mezara kadar

Ara yeri göğü sende  
İki cihan var içinde  
Ağlasan da yâr gülsen de  
Beşikten mezara kadar

**İHLÂSÎ**'yim kalem kalem  
Kinli kinsiz bütün âlem  
Kucak kucak benden selam  
Beşikten mezara kadar

### Çocukken

Baba ocağından güzel köyümden  
Ayrılıp gurbete çıktım çocukken  
Sevgiden yoksundum bir de hasretle  
Yanarak yılları çektim çocukken

Sadık dostum kazma kürek olmuştu  
Yokluk beni diyar diyar salmıştı  
Anamdan babamdan beni almıştı  
Gariptim boynumu büktüm çocukken

Elimi koynuma sokup bağladım  
Hasret çekip yüreğimi dağladım  
Gizli gizli için için ağladım  
Ağlayıp gözyaşı döktüm çocukken

Bayramı unuttum toyu unuttum  
Sıla özlemiyle zehirler yuttum  
Sevdiğim her şeyi gönlümde tuttum  
Hayatın dilini söktüm çocukken

Bir sünger yatağı sırtıma sardım  
İnşaat inşaat çok iş arardım  
Çimento taşıdım çok harçlar kardım  
Harçlara ruhumu ekdim çocukken

Yüreğime zalim gurbet dert eler  
Böyle geldi böyle geçti seneler  
Koyun kuzu gibi **İHLÂSÎ** meler  
Çaresiz diz üstü çöktüm çocukken

### Yüz Tuttum

Hayli zaman felek ile vuruştum  
Yavaş yavaş bükülmeye yüz tuttum  
Çok yükledi yüküm ile yarıştım  
Bu yarıştan çekilmeye yüz tuttum

Bir ok vurdu yüreğime sapladı  
Bütün derdi ortasında topladı  
Dermansızlık vücudumu kapladı  
Parça parça sökülmeğe yüz tuttum

Pençesini bir vuruştta geçirdi  
Kim bilir kaç bin kez zehir içirdi  
Kanadım yok kuş ederek uçurdu  
Tüy teleğim dökülmeye yüz tuttum

Her mevsimi hazan etti kış etti  
Günlerimi gözlerimde yaş etti  
Benim ile cenge girip baş etti  
Tepe taklak dikilmeye yüz tuttum

Otuzunda ak düşürdü saçıma  
Gam kasavet çöktü çoktan içime  
**İHLÂSÎ**'yim hazırlandım göçüme  
Diz üstüne çökülmeye yüz tuttum

### **Bu Bedende**

Elli yıllık ömrü koydum tartıya  
Nefsim ağır geldi boş bu bedende  
Darasını aldım netine baktım  
Bahar uğramamış kış bu bedende

Sermayeme baktım bir kuru nefes  
Bir gün gelip o da eyleyecek pes  
Toprağın altında duyulur mu ses  
Ahir tarlasında yaş bu bedende

Karanlık gönlüme bir çıra yaktım  
Âdem'den bu yana düşündüm baktım  
Zerre Ağrı Dağı bense ufaktım  
Sermayesi akıl baş bu bedende

Kendi pencereden seyrana daldım  
Gördüm nice ibret nice ders aldım  
Çok çalıştım amma sınıfta kaldım  
Gerçeği görmedim düş bu bedende

Ölçtüm uzun geldi biçince kısa  
İçinden çıkmadım aldı bir tasa  
**İHLÂSÎ**'yim gönlüm bürünmüş pasa  
Kırk parçaya dönmüş taş bu bedende

### Hamalca

Derin bir tünelden geçtim ki öyle  
Gezdim bu dünyayı boşa hamalca  
Hayatın zehrini içtim ki öyle  
Süzdüm gözyaşımı boşa hamalca

Geleceği benim diye düşledim  
Gergefimi ilmik ilmik işledim  
Ekin olup biçilmeye başladım  
Kazdım kara yeri boşa hamalca

Güneşteki ziya gözde noktadır  
Yere göğe sığmaz varda yoktur  
Yüküm dermanımdır sırrı çoktadır  
Yazdım neyim varsa boşa hamalca

Katre katre deryaları doldurur  
“Ol” deyince canlı cansız oldurur  
Hamalın derdine derman buldurur  
Çözdüm amma geçti boşa hamalca

Canda can ruhta ruh bildiğim o Hak  
Baştan sona gezip geldiğim o Hak  
Şükrüyle şad olup güldüğüm o Hak  
Tozdum dağdan dağa boşa hamalca

Dünyanın yükünü bil ki hak ettim  
Zor olsa da şu gönlümü pak ettim  
Derdime şükredip iltihak ettim  
Ezdim **İHLÂSÎ**'yi boşa hamalca



### Ya Gaflet İçinde Ya Uykudayım

Kendimi bileli beni aradım  
Ya gaflet içinde ya uykudayım  
Bilemedim ben ne işe yaradım  
Ya gaflet içinde ya uykudayım

Gözüm açtım etrafıma bakındım  
Fani cürmüm ile tavır takındım  
Şükretmedim her halimden yakındım  
Ya gaflet içinde ya uykudayım

Olanları seyreyledim oturdum  
Miskin miskin bu ömrümü bitirdim  
Yaşantımı çok sorguya yatırdım  
Ya gaflet içinde ya uykudayım

Bir kılda çözülür insanın geni  
Toprağa dokundum su yaktı beni  
Bir değil beş değil kırdım dümeni  
Ya gaflet içinde ya uykudayım

El vermez ki zaman geriye dönsem  
İçerimde yansam içimde sönsem  
Hele **İHLÂSÎ**'yim bu da ben isem  
Ya gaflet içinde ya uykudayım

### Seyyahıma Giderim

Ben zamanın içindeki pervane  
Döne döne semahıma giderim  
Ben benden ötede aşka divane  
Ebediyet dergâhıma giderim

Secdeyinen öpüşünce bu benim  
Dolaşıyor yeri göğü bedenim  
Görünmeze yâr olmaktadır nedenim  
Ziya saçan o mâhıma giderim

Şölvelenir<sup>2</sup> biçim biçim gözümde  
Derdı derun râhı vardır özümde  
Kendi gizli yüzü ise yüzümde  
Kudretiyle ben şâhıma giderim

Ermişlerin ereğinde mânâsı  
Belli değil la-mekândır binası  
Doğmamıştır yoktur onun anası  
Gece gündüz seyyahıma giderim

Her maddede her mânâda var gizli  
Arıyorum yâr içinde yâr gizli  
Derinlerde beni yakan har gizli  
Ezel ebed ervâhıma giderim

Hakikattir mutlak mülkün sahibi  
Damlasının görünmezken bil dibi  
**İHLÂSÎ**'yim ilim irfan edebi  
Aldım şimdi felahıma giderim

### **Gurbet Elde**

Geleceğim size yollar kesiyor  
Anam gurbet elde sılada babam  
Birine gidersem biri küsüyor  
Anam gurbet elde sılada babam

Bir Arefe günü güneş batıyor  
Gözyaşımı ummanlara katıyor  
Mezarlarda ayrı yerde yatıyor  
Anam gurbet elde sılada babam

Anam desem babam düşer aklıma  
Bir garipçe fikrim şaşar aklıma  
Gel de anlat benim beşer aklıma  
Anam gurbet elde sılada babam

**İHLÂSÎ** bayramda kaldım kimsesiz  
Koltuklar boş durur odalar ıssız  
Sanki viraneyim sessizim sessiz  
Anam gurbet elde sılada babam

### Alacağım Yok Burda

Şu yalan dünyanın bedestenini  
Gezdim amma alacağım yok burda  
Okudum yazdım da bunca fenini  
Aradığımı bulacağım yok burda

Esrarını çözemedim dil başka  
Her canlıda tavır başka hal başka  
Bir ağaçta diken başka gül başka  
Benden başka bileceğim yok burda

Aramakla geçti gitti zamanım  
Bâki değil bende emanet canım  
Kanatsız bir kuşa vermiş fermanım  
Düşündükçe güleceğim yok burda

Gördüm ki çelikmiş örümcek ağı  
İnce eleklerden eledim dağı  
Engin deryalara akan ırmağı  
Bağlasam da dolacağım yok burda

Yedi renk dört mevsim güzel mi güzel  
Yeşerdim yaşadım oldum bir gazel  
**İHLÂSÎ** doğmadan ölmüşsün ezel  
Kalam desem kalacağım yok burda

### Vay Beni

Çok yeldim de bu dünyada boş çıktı  
Faydasını göremedim vay beni  
Ben yaptıkça gizli gizli hep yıktı  
Devranını süremedim vay beni

Doğduğumdan beri beni izlemiş  
Dört yanımı yorgan gibi yüzlemiş  
Ne yamanmış her sırnı gizlemiş  
Bu sırrına eremedim vay beni

Mala mülke canla başla sarıldım  
Hay ettikçe ferim bitti yoruldu  
Kendim kızdım yine kendim darıldım  
Tek kapıdan giremedim vay beni

Felek bozdu düzenimi fendimi  
Fark etmedim kaç kez yıktım bendimi  
Ölçtüm biçtim bugüne dek kendimi  
Hesabını veremedim vay beni

Ara sıra ben kendimi yokladım  
Sadakati yüreğimde sakladım  
El açıp da kapısında bekledim  
Hünerimi seremedim vay beni

**İHLÂSÎ**'yim gece gündüz dolaştım  
Dere tepe nice dağdan yol aştım  
En sonunda kara yere ulaştım  
Karşısında duramadım vay beni

### Zarardayım

Sandım ki her sabah kâr edermişim  
Zarardayım günü çalmış bilmedim  
Hâlbuki hırsız yâr edermişim  
Zarardayım dünü çalmış bilmedim

Bire aldım bine sattım eksildim  
Servetime servet kattım eksildim  
Anlamadım nasıl battım eksildim  
Zarardayım hini çalmış bilmedim

Bitmez dedim kadim sandım burayı  
Kalp imiş parası boşmuş sarayı  
Seçtim amma bunca akı karayı  
Zarardayım bini çalmış bilmedim

Malı mülkü yığdım benim sanmıştım  
**İHLÂSÎ** aldanıp boşa kanmıştım  
Bir nefeslik ömre çok inanmıştım  
Zarardayım beni çalmış bilmedim

### Görmedim

Keskin sirke kendi küpüne zarar  
Acıyıp bir zarar vermedim vermem  
Gönül tatlı sohbet bir hoşluk arar  
Arkadan kimseyi yermedim yermem

Çıkmadım Hak yoldan şükür emrine  
Cübbeli sarıklı şeyhin birine  
Hakk'tan üstün tutar körü körüne  
Tarikat cemaat girmedim girmem

Gezdim köşe bucak en izbe yeri  
Öptüm bayrağımı dönünce geri  
Vatanla Mehmetçik denen askeri  
Bunlardan kutsalı görmedim görmem

Densizler dinsizler cirit atıyor  
Varlık sebebime zehir katıyor  
Köksüzlere bu Türklüğüm batıyor  
Satılığa kafa yormadım yormam

Bakın İslam'daki yanan ataşa  
Düşman kesildi hep gardaş gardaşa  
Haydutlar evrensel haydutlar maşa  
Hainle yan yana durmadım durmam

**İHLÂSÎ** vatanım alıyor yara  
Vatandan namustan kıymetli para  
Her gelen Türklüğe çalıyor kara  
Şerefimi yere sermedim sermem

**Benden Aldı**

Yâr yanına varam dedim  
Yollar beni benden aldı  
Bulduğumda saram dedim  
Kollar beni benden aldı

Dert bağrımda sıra sıra  
Günüm döndü bir asıra  
Dolandım da ardı sıra  
Kullar beni benden aldı

Kader dâra çekti beni  
Eğilmezdim büktü beni  
Gazel gibi döktü beni  
Yeller beni benden aldı

Yaz bahara eremeden  
Has bahçeye giremeden  
Sefasını süremeden  
Güller beni benden aldı

Bir yâr sevdim geçemedim  
Ona kıymet biçemedim  
Filiz verdim açamadım  
Dallar beni benden aldı

**İHLÂSÎ**'yim hayli zaman  
Felek vermez bana aman  
Dizlerimde yoktur derman  
Yıllar beni benden aldı



### **İlahi Adalet**

Dostlarım hatırdan yâd eder iken  
Bir çift güzel sözü kaldı den bana  
Dualar kabrimi şad eder iken  
Dünyadan kısmetin aldı den bana

İnsan fani amma doymuyor gözü  
Eğer kıracaksa söylemem sözü  
Bir kuru nefestir baharı yazı  
Nefsini ezerek soldu den bana

Düğün olur bayram olur hatırlan  
Şiirlerim sözüm kalır hatırlan  
Kara toprak beni alır hatırlan  
Gönüllerden biten güldü den bana

Adaletten ayrılmadım şaşmadan  
Doğru yoldan gider iken düşmeden  
Hak yoluna doğru akan çeşmeden  
Hakikat ehlinden doldu den bana

**İHLÂSÎ** kör nefis insanı güder  
İlahi adalet tecelli eder  
Dönüşü olmayan bir yola gider  
İnsandı insanca öldü den bana

**Bilin Ben Bir İHLÂSÎ'yim**

Başım nokta sonum sonsuz  
Bilin ben bir İHLÂSÎ'yim  
Olunmuyor asla onsuz  
Bilin ben bir İHLÂSÎ'yim

Bakınırım dört cihete  
Yeşil ottan beyaz süte  
Bürünmüşüm kemik ete  
Bilin ben bir İHLÂSÎ'yim

Bir damladan bir ummana  
Sorsanız da tüm zamana  
Madenimde bütün mâna  
Bilin ben bir İHLÂSÎ'yim

Çemberden de taşar fendim  
Mekânım yok mekân kendim  
Yere göğe sığmaz bendim  
Bilin ben bir İHLÂSÎ'yim

Âdem'den de büyük yaşım  
Yerden arştan uzak başım  
Her ne varsa benim işim  
Bilin ben bir İHLÂSÎ'yim

Bitmeyecek yol da yolum  
Yanar ateş söner külüm  
Kökte diken dalda gülüm  
Bilin ben bir İHLÂSÎ'yim

Dört mevsimde her çiçekte  
Düşte aştta içecekte  
Görünenim “ben” gerçekte  
Bilin ben bir İHLÂSÎ'yim

Göğü benim yeri de ben  
Tüm âlemin biri de ben  
Ölü benim diri de ben  
Bilin ben bir İHLÂSÎ'yim

**Yakar Ülkü Ülkü Deyi**

İki gözüm iki çeşme  
Akar ülkü ülkü deyi  
Gece gündüz yollarına  
Bakar ülkü ülkü deyi

Gör feleğin hünerini  
Kesti dizimin ferini  
Şu sineme hançerini  
Çakar ülkü ülkü deyi

Geçti ömrüm zar içinde  
Yandı durdu har içinde  
Bir ülküsü var içinde  
Yakar ülkü ülkü deyi

**İHLÂSÎ**'yim kanar yaram  
Dağlar yol ver yâre varam  
Hasret bende buram buram  
Kokar ülkü ülkü deyi

### Giymem Üstüme

Dik başlı onurlu gezmek var iken  
Korkaklık postunu giymem üstüme  
Namerdin başını ezmek var iken  
Bunları adamdan saymam üstüme

Kartal oldum kuzgun çıktı yarışa  
Asla çakallarla varmam barışa  
Meydandayım ben vuruşa vuruşa  
İster dünya gelsin koymam üstüme

Aslan kükrer ise gür çıkar sesi  
Kabarır sırtında onun yelesi  
Tilki acıkınca özler kümesi  
Barbarla yobazı baymam üstüme

Çıkan varsa er meydanı dileğim  
Kötüye berk mazlumlara meleğim  
Çelik gibi bükülmez bu bileğim  
Boş kuru lafı da yoymam üstüme

Kötünün **İHLÂSÎ** oku canına  
Kahpelerin durma tükür kanına  
Alçakların hiç uğramam yanına  
İpek şal olsalar yaymam üstüme

**Toprak ile İnsan Aynı Değil mi**

İki varlık bir birini tamamlar  
Toprak ile insan aynı değil mi  
Bu esrarı evvel çözen imamlar  
Toprak ile insan aynı değil mi

Bağrın açar yatak olur gidene  
Yetişir tabiat hep dane dane  
Bakar mısın insandaki madene  
Toprak ile insan aynı değil mi

Birinde ne varsa diğeri aynı  
İnsanla toprağın ciğeri aynı  
Madeni maddesi değeri aynı  
Toprak ile insan aynı değil mi

Kabul eder aksa necaset irin  
Üstünü örtüyor pisliğin kirin  
Sesi çıkmaz yükle bu kara yerin  
Toprak ile insan aynı değil mi

Bu bilmece **İHLÂSÎ**'yi bitirir  
Ne yüklesen ikisi de götürür  
İnsan toprak toprak insan yetitir  
Toprak ile insan aynı değil mi

### Çöker Saniye Saniye

Elin kolun tutmaz eder  
Büker saniye saniye  
Farıdır<sup>3</sup> da yatmaz eder  
Döker saniye saniye

Daralır göğüs kafesi  
Oturunca çıkmaz sesi  
Canındaki o nefesi  
Çeker saniye saniye

Yana düşürür kafanı  
Yere verirsin bir yanı  
Bedeninden tatlı canı  
Söker saniye saniye

Gözündeki fer çekilir  
Tane tane ter dökülür  
Diz kırılır bel bükülür  
Yıkar saniye saniye

Duman duman olur başın  
Bir köşede kalır na'sın  
Odunsuz yanar ataşın  
Yakar saniye saniye

**İHLÂSÎ**'nin hep kastına  
Oturur düşün üstüne  
Azrail'dir dostlarına  
Çöker saniye saniye

**Çok Okundum Çok Yazıldım Bilinmez**

Ben benim içimde girdim dolaştım  
Bin elekten bir süzıldüm bilinmez  
Gezdim geldim yine bana ulaştım  
Çok bağlandım çok çözüldüm bilinmez

Belki defalarca öldüm dirildim  
Oturdum söküldüm kalktım örüldüm  
Yerde gezdim amma gökte görüldüm  
Çok konuldum çok ezildim bilinmez

Gidemedim bazı geri çekildim  
Eriyerek haddelerden döküldüm  
Gâhi tohum oldum gâhi ekildim  
Çok yapıldım çok bozuldum bilinmez

Kaç pazar kaç tezgâh aldı da sattı  
Kaç kez toprak beni kendine kattı  
Kaç dağdan kaç dağa yel beni attı  
Çok sevindim çok üzüldüm bilinmez

Sığamadım bir damlayken ummana  
Her saniye saat oldum zamana  
Dert içinde derde gittim dermana  
Çok okundum çok yazıldım bilinmez

Bakır mıyım altın mıyım neyim ben  
Bir içimlik bir nefeslik meyim ben  
**İHLÂSÎ**'yim ben hiçmişim deyim ben  
Çok görüldüm çok gezildim bilinmez

**Cahil Ne Bilsin ki Bizi**

Cahil ne bilsin ki bizi  
Biz Hakk'tan Hakk'a yürüdük  
Başı eğdik kırdık dizi  
Özde hiçlikle çürüdük

Baktık amma hep kör olduk  
Yandık yıkıldık kor olduk  
Doğmadan ezel var olduk  
Kör nefse edep bürüdük

El bağladık dil bağladık  
Gönlümüze gül bağladık  
Bir sevdaya bel bağladık  
Canı canana sürüdük

**İHLÂSÎ**'yim görmek için  
Kaptan kaba girmek için  
Vuslatına ermek için  
Yandık yakıldık eridik



### Özüme Çakmağı Çaktım Çakalı

Kötüler kin etti dostlar kıskandı  
Suyunan ataşı yaktım yakalı  
Kimi yaraladı yaram kanadı  
Deryadan deryaya aktım akalı

Terzi oldum hülle biçtim kesmeden  
Rüzgâr oldum dal devirdim esmeden  
Zalimlere gönül açtım küsmeden  
Ulu bir divana çıktım çıkalı

İpliksiz dikişi diktim getirdim  
Kuru dalda solmayan gül yetirdim  
Çölde yüzen gemi yaptım getirdim  
Dönüp Hak gözüyle baktım bakalı

Çiçeksiz bal yaptım petek doldurdum  
Güneş oldum nice hamlar oldurdum  
Can evinden kanatsız kuş kaldırdım  
Benlik duvarını yıktım yıkalı

Cennet arar isen insanda ara  
Kalemsiz çok yazı yazdım sulara  
Kaynak oldum tane tane buhara  
Özüme çakmağı çaktım çakalı

Pamuksuz bez dokuyorum aşikâr  
Dört cihetten bakıyorum aşikâr  
**İHLÂSÎ**'yi okuyorum aşikâr  
Hiçlik hırkasını taktım takalı

**Ecel Gelip de Götürür**

Saklansan da köşe bucak  
Ecel bulup da götürür  
Fayda vermez oğul ocak  
Ecel gelip de götürür

Bakmaz Azrail imkâna  
Güzellik şöhrete şana  
Gelir kıyar ansız cana  
Ecel çalıp da götürür

Doğar büyür yaşlanırsın  
Enginleşir uslanırsın  
Mermer ile süslenirsin  
Ecel alıp da götürür

Ayrı durur oğlun kızın  
Dil durur çıkmaz avazın  
Emeklerin çoğun azın  
Ecel kalıp da götürür

İyi yaşa kötü yaşa  
Düşersin boş bir telaşa  
Kalırsın senle baş başa  
Ecel silip de götürür

**İHLÂSÎ'**ye gelir sıra  
Işık vermez yanmaz çıra  
Dünya sensin ahret ora  
Ecel dolup da götürür

### Gel Anlat Bana

Ne bende var oldun ne sırra erdim  
Neciyim ben kimim gel anlat bana  
Topraktan çıkmışım toprağa girdim  
Neciyim ben kimim gel anlat bana

Ateşler eritmez sular ıslamaz  
Görenler tanımaz kısmet beslemez  
Hiçbir inci yakut şehrim süslemez  
Neciyim ben kimim gel anlat bana

Aynaya bakınca görünür âlem  
Yazılmak istedim yazmıyor kalem  
Anlatayım dedim yetmedi kelam  
Neciyim ben kimim gel anlat bana

Bazı gökte oldum bazı da yerde  
Dolup boşaldığım kabım o serde  
Bazen ilaç oldum onulmaz derde  
Neciyim ben kimim gel anlat bana

Kâinata zerre zerre düzüldüm  
Elekten elendim çarkta ezildim  
Asumanda gezdim yere süzüldüm  
Neciyim ben kimim gel anlat bana

Araştırdım mücevheri madeni  
Gülden zarif bu insanın bedeni  
**İHLÂSÎ**'yim çözedim ben beni  
Neciyim ben kimim gel anlat bana

### **Bir İnci**

Belagat şehrine vardım oturdum  
Ne bir inci aldım ne yakut sattım  
Gönül tezgâhımdan kumaş götürdüm  
Ne bir inci oldum ne hüner kattım

Meydan gezdim çıktım elin içine  
Dünyayı bağladım dilin içine  
Kuru çölde daldım gölün içine  
Ne bir inci buldum ne dibe battım

Temeli insandan duvarlar ördüm  
Engini dağlardan çok yüksek gördüm  
Kervanımı daim engine sürdüm  
Ne bir inci kaldım ne mesken tuttum

Pirde piri serde seri aradım  
Bunca ipucuyla veri aradım  
Yerde yattım yine yeri aradım  
Ne bir inci güldüm ne dalda yettim

Dağları dağlara yasladım amma  
Ummanda suları isladım amma  
**İHLÂSÎ** vitrini süsledim amma  
Ne birinci geldim ne bende bittim

### **Emanet Deęil mi Sende**

Maęrurlanmak yakıřırı mı insana  
Kuř misali uçup giden bir cana  
Sahip isen sarsılmayan imana  
Ezellik emanet deęil mi sende

řans kapını çalıp seni bulsa da  
Dünya varı gani gani dolsa da  
Kařın güzel gözün güzel olsa da  
Güzellik emanet deęil mi sende

Dünya sana mekân deęil yâr deęil  
Beřikten mezara kârın kâr deęil  
**İHLÂSÎ**'yim aşıkârım sır deęil  
Özellik emanet deęil mi sende

**Ben Var Dedim O Yok Dedi Yarıştık**

Gönül benden öte yol var içimde  
Ben var dedim o yok dedi yarıştık  
Dünyada olmayan hal var içimde  
Ben var dedim o yok dedi yarıştık

Kapılar kapalı bacadan baktım  
Görünce irkildim silkinip kalktım  
Kendimle sınıandım suları yaktım  
Ben var dedim o yok dedi yarıştık

Her zerrenin dünyası var gördüm de  
Ateşlerden gül toplayıp derdim de  
Bir ömürden bin hesabı verdim de  
Ben var dedim o yok dedi yarıştık

Görünende görünmeyen saklıdır  
Koca derya bir damlada yüklüdür  
Bütün varlık bir beyinde eklidir  
Ben var dedim o yok dedi yarıştık

**İHLÂSÎ**'yim her baktığım var bende  
Kâtip oldum kalem tuttum sır bende  
Döndüm baktım mülk sahibi yâr bende  
Ben var dedim o yok dedi yarıştık

**Bende Var**

Küreyi arzı dolaşsan bulacağın bende var  
Boşa bedesten arama alacağın bende var  
Bu handan çok yolcu geçti izi de kalmadı ki  
Boş ise hayat heyben dolacağın bende var

Ne hikmet gizli içimde açıp da bakabilsen  
Dışım umman içim umman yüzüp de çıkabilsen  
Karanlığa nur gizlenmiş çırayı yakabilsen  
Zamanda mekân arama geleceğin bende var

Ayet ayet bezenmiş rahmet-i rahman orada  
Beşikten mezara kadar buyruk ferman orada  
Derdin var ise **İHLÂSÎ** oku derman orada  
Mânâsında bütünleşip böleceğin bende var

**Başım Bedenimden Ayrı**

Başım bedenimden ayrı dolaşır turda benim  
Kendini arar bulamaz yolcuym zorda benim  
Dışından damla görünmez içinde umman saklı  
Gölgesi benimle gezer hesabım birde benim

Olaylar gelir geçerken geçmişe iz bırakır  
Kader kimine şan şöhret kimine köz bırakır  
Kimisi kelam bilmezken kimi de söz bırakır  
Yıkılmış gönül sarayım ustam imarda benim

Hangi yöne baktım ise karşıda beni gördüm  
Girdim dolaştım âlemi çarşıda beni gördüm  
**İHLÂSÎ** yerde gezer arşı da beni gördüm  
Vuslata ömür adadım dermanım yârda benim



### Şaşı Bakar

Kimi şaşı bakar vicdanı kördür  
Kimine göz gerek doğru görmeye  
Kimi vicdanında hür müdür hürdür  
Kimine öz gerek özden vermeye

Bazısında yoktur edeb-i lisan  
Bazısında sade görünüm insan  
Bazısı eylüldür bazısı nisan  
Kimine düz gerek bize girmeye

Bahar olmak başka gül vermek başka  
Ağaç olmak başka dal vermek başka  
Arı olmak başka bal vermek başka  
Kimine söz gerek gülü dermeye

Cevher inen taşı hiç kıyas etmem  
**İHLÂSÎ** kötüyle durup yol gitmem  
İnsanım insana girince bitmem  
Kimine yüz gerek Bir'e ermeye

### Şereftir

Bir gönül ırmağı çağlıyor görsem  
Girerim içinde yüzmek şereftir  
Bir çocuk kenarda ağlıyor görsem  
Beraber bu canı üzme şereftir

Bendeki tefekkür bendeki mânâ  
Gökyüzünü gezdim geldim cihana  
Değer verdim insan olan insana  
Mert ile yan yana gezmek şereftir

Elli gördüm yüz okudum kendimce  
Hatim ettim cüz okudum kendimce  
Baştan sona biz okudum kendimce  
Maddeden mânâyı süzmek şereftir

Dolsun şu gönlümde sevgi selesi  
Açar mı her dağda gönül lalesi  
Bazen Bekir oldum bazen **İHLÂSÎ**  
Hak yola bu canı ezmek şereftir

### **İHLÂSÎ Olunca**

Mânâ ummanına saldım salımı  
Engininde doldum boşaldım ben de  
Ey erenler sorun benim halımı  
Menzildeki dosttan kış aldım ben de

Dikenim gülümden ayrı duruyor  
Dudağım dilimden ayrı duruyor  
Mezarım ölümden ayrı duruyor  
Âdem'den ezeli yaş aldım ben de

Yolcuyum yol oldum ezildim erdim  
Ölçülmez biçilmez bir kaba girdim  
Baştan sona kadar hep hesap verdim  
**İHLÂSÎ** olunca baş aldım bende

**Neresi**

İki dünya dedikleri neresi  
Biri benim birisini bilen yok  
Ölmemenin var mıdır ki çaresi  
Doğan gider dönüp geri gelen yok

Filizimi sahralarda bitirdim  
Kuru dalda olgun meyve yetirdim  
Burda doğdum gittim orda oturdum  
Ölüm burda o tarafta ölen yok

Kimi meşakkati çeker darlanır  
Kimi yoksullukla pişer harlanır  
Kimi feryat eder kimi zarlanır  
Murat alıp doyasıya gülen yok

**İHLÂSÎ**'yim sırat benim vicdanım  
Cennet dersin kapısıdır imanım  
Arşta bitti yerde bitti zamanım  
Yazan var da kaderimi silen yok

### İş Bitmez

Âdem'den bu yana bu insanoğlu  
Kimi yıkar kimi yapar iş bitmez  
Kurduğu boş hana bu insanoğlu  
Biri yürür biri kopar iş bitmez

Eker biçer mahsulünü toplamaz  
Bir dağ olsa bir karış yer kaplamaz  
Ok atsa da hedefine saptamaz  
Uğraşsa da apar topar iş bitmez

Saray yapar otağ kurar kendince  
Sultan olur hüküm sürer kendince  
Bilen olur karar verir kendince  
Kavil tutmaz zaman sapar iş bitmez

Birisi ölürken birisi beler  
Birisi ağlarken birisi güler  
Birisi bağ diker biri dağ deler  
Amma kişi nefse tapar iş bitmez

**İHLÂSÎ**'yim seyreyledim bu hanı  
Yapa yapa kim bitirmiş cihanı  
Çalışmakla bitirdim de bu canı  
Toprak beni sarar öper iş bitmez

### **Yakışmaz**

Ömür bir nefese bağlanmış iken  
Mağrurlanıp gezmek yakışmaz bana  
Eceldir canları bedenden söken  
Bir can dahi üzme yakışmaz bana

İnsanın içinde dünyası yaşar  
Deh atına biner kör nefis koşar  
Bir gündüzden belki bin güneş aşar  
Boş deryada yüzmek yakışmaz bana

Anlaşılmaz bir muamma burası  
Uzun yoldur iki kaşın arası  
Güçlünün güçsüzün gelir sırası  
Öyle insan ezmek yakışmaz bana

**İHLÂSÎ**'yim kaç haddeden süzüldüm  
Diri diri defalarca yüzüldüm  
Gönül kalemiyle arşa yazıldım  
Artık kem söz yazmak yakışmaz bana

### **Buldum Sonunda**

Ben bir toprak idim bir damla yaşla  
Karıştım dünyaya geldim sonunda  
Aktım coşkun coşkun bedensiz başla  
Karıştım ummana daldım sonunda

Gezdim hayli zaman dolandım durdum  
Düşündüm gezerken bir hayal kurdum  
Yel ile sürüldüm olmadı yurdum  
Dünyada mekânsız kaldım sonunda

Süzüldüm elekten ezildim çarkta  
Irmak idim aktım küçücük arkta  
Her neyim var ise buldum toprakta  
Sarılıp yatınca güldüm sonunda

Dağ başına duman oldum kar oldum  
Babamdan ezeli onda var oldum  
Görünmez birine sadık yâr oldum  
Boş geldim mânâyla doldum sonunda

**İHLÂSÎ'**yim ersem yıkılmaz fendim  
Yerde mi bittim ben arştan mı indim  
Gördüğüm âleme şaşırdım kendim  
Ben beni özümde buldum sonunda

### **Dert Eylemem Ben**

Kendi kendime eserim yeli dert eylemem ben  
Bendimi çiğner aşarım seli dert eylemem ben  
Hak şalına bürünmüşüm kör göz beni göremez  
Her ne varsa bende buldum eli dert eylemem ben

Ömrüm niyazla bahardır başka bir çağ istemem  
Özüm Kevser havuzudur çorak bir dağ istemem  
Menzilimde Hak bağından başka bir bağ istemem  
Gülşenim var sınırsızdır gülü dert eylemem ben

Divanına durmalı pak edep şalını alıp  
Dönmelidir divanece özü çarkına salıp  
Ezilmeli tane tane değirmeninde kalıp  
Dönerken yolcuyum baştan yolu dert eylemem ben

**İHLÂSÎ**'yim başım toprak sonum toprak düşündüm  
Gizli gizli günden güne eriyerek aşındım  
Mühlet bitti en sonunda karayere taşındım  
Arıyorum beni bende kulu dert eylemem ben



### **Aşk İnsanın Kendisidir**

Âdem ilktir yok evveli  
Aşk insanın kendisidir  
Kerem yandı Mecnun deli  
Aşk insanın kendisidir

Bulan var mı göster nerde  
Arayanı salar derde  
Arama sen başka yerde  
Aşk insanın kendisidir

Bazen gizli perde olur  
Hakiki aşk birde olur  
Sevende o serde olur  
Aşk insanın kendisidir

Kulda pulda aramak boş  
Yer de gök de onunla hoş  
Bulmak için durmadan koş  
Aşk insanın kendisidir

Gizem sende çözebilsem  
Gölge ile gezebilsem  
Bir damlada yüzebilsem  
Aşk insanın kendisidir

Kaşığı gözü gülüşüyle  
Tüm hikmetle gelişiyile  
Doğuşuyla ölüşüyle  
Aşk insanın kendisidir

Evren dahi senle güzel  
Ervaktaki sensin ezel  
**İHLÂSÎ**'niz döker gazel  
Aşk insanın kendisidir

### **Köleyim Ben**

Benliğimi yıktım attım bendimde  
Öleyim ben insanlığın yoluna  
İbret aldım hep aradım kendimde  
Çileyim ben insanlığın yoluna

Ateşlerde yaksanız da gücenmem  
Kem göz ile baksanız da gücenmem  
Bin bir derde soksanız da gücenmem  
Laleyim ben insanlığın yoluna

Dünya sizin bense benim fakirce  
Olmayacak hiçbir kinim fikirce  
Ölçemezsin boyum enim zikirce  
Hâleyim ben insanlığın yoluna

Kötülükle şerden uzak durarak  
Çıkmayacak kirden uzak durarak  
Adaletsiz yerden uzak durarak  
Kaleyim ben insanlığın yoluna

Eşe dosta selam olsun özümden  
Hak yoluna yaş dökülsün gözümden  
**İHLÂSÎ**'yim dönmem artık tezimden  
Köleyim ben insanlığın yoluna

### **İnsandan İnsana Gider**

Sonsuza dek bitmez bir yol  
İnsandan insana gider  
Her insan bir kâinattır  
Çözersen ihsana gider

Bütün dünya benim yarım  
Can içinde canda varım  
Güneş doğar ben doğarım  
Zamandan zamana gider

Yer durdukça göğe bakar  
Var sen ondan mânâ çıkar  
Gönülden ırmaklar akar  
Ummandan ummana gider

Derman dertle yan yanadır  
Toprak ebedi anadır  
Gece görene aynadır  
Esrarında mânâ gider

Gir damlaya yüz içinde  
Gölgesi var köz içinde  
İhtişamı göz içinde  
Cihandan cihana gider

**İHLÂSÎ**'yim Arz'a girdim  
Şekil aldım tarza girdim  
Geldim geri farza girdim  
Can dolanır cana gider

### **Kucakladım Şu Koskoca Dünyayı**

Kucakladım şu koskoca dünyayı  
Sardım sarmaladım özden içeri  
Gerdim hedefine tuttuğum yayı  
Baktım menziline gözden içeri

Bile bile bu canımı ezdirdim  
Gözlerimden kanlı yaşlar süzdürdüm  
Kuzu ile kurdu birlik gezdirdim  
Benim muhabbetim sözden içeri

Kimine kundağım kimine beşik  
Kimine gün oldum kimine ışık  
Kimine kapıyım kimine eşik  
Benliğimi yıktım bizden içeri

Aşkın ateşiyle yandım dağlandım  
Kaç badire geçtim kaç gez ağlandım  
İnsan oldum insanlığa bağlandım  
Ömrümün harmanı yazdan içeri

Bazen Ali gezdim bazen da veli  
Muhammet'tir tüm Âdem'in evveli  
**İHLÂSÎ**'yim gezdim yedi düveli  
Gani gani varlık azdan içeri

**Yorulur Yorulur Yorulur İnsan**

Mesafeler uzar yol uzaklaşır  
Yorulur yorulur yorulur insan  
Oğlun uzaklaşır kız uzaklaşır  
Darılır darılır darılır insan

Elin tutmaz gözün görmez sus derler  
Cennet koksan yine sana pis derler  
Söz söyleyen konuşma sen kes derler  
Kırılır kırılır kırılır insan

Bir köşede melül melül büzülür  
Gençliğini düşündükçe üzülür  
Üzüldükçe gözünden yaş süzülür  
Vurulur vurulur vurulur insan

Günler acı verir geçer mi sene  
Kimi bunadı der kimi divane  
Kaç bin kez ölmeden beyaz kefene  
Sarılır sarılır sarılır insan

İhtiyarlık çöker dağ gibi başa  
Su gitmez boğazdan el varmaz aşı  
Ömür çürür gider bağlanır kışa  
Karılır karılır karılır insan

**İHLÂSÎ** söylemez dil uzaklaşır  
Musallada en son el uzaklaşır  
Koyarlar kabire kul uzaklaşır  
Sorulur sorulur sorulur insan

**Yorulmadın**

Felek beni sen pazarda  
Sata sata yorulmadın  
Bütün günüm ahu zarda  
Çata çata yorulmadın

Düşürdün sen kaç bin kere  
Ölmeden soktun kabire  
Çaldın her gün yerden yere  
Ata ata yorulmadın

Kış eyledin bana yazı  
Ne karaymış bende yazı  
Başta tuttun hep haksızı  
Tuta tuta yorulmadın

Sendin meleklerin eşi  
Söndü gönlümün güneşi  
Yüreğime kor ateşi  
Kata kata yorulmadın

**İHLÂSÎ**'yi boşa yakma  
İster isen iyi bakma  
Böldün beni lokma lokma  
Yuta yuta yorulmadın

**Yazdı Felek**

Şu gönlüme saray yaptım  
Ben yaptıkça bozdu felek  
Bilmiyorum kaç kez koptum  
Ben bağladım çözdü felek

Mamur ettim dört bir yanım  
Abad olur sandım canım  
Taş koydukça çöktü hanım  
Temelimi kazdı felek

Kale gibi duvar ördüm  
Taşlarımı söktü gördüm  
Aşk atına binip sürdüm  
Ben kaçtıkça kızdı felek

Yetiştirdim onca bağı  
Giremedim gerdi ağı  
Yükledikçe koca dağı  
Götürdükçe azdı felek

Tedbir aldım vermez fayda  
Fizahımsa<sup>4</sup> arşta ayda  
Gönül yasta can hay hayda  
Öğüterek ezdi felek

Her gidişte başa döndüm  
Çözülmez bir düşe döndüm  
Yaz gelmeyen kışa döndüm  
Baharımda üzdü felek

**İHLÂSÎ**'yim gülem dedim  
Nedir bunca elem dedim  
Kaderimi silem dedim  
Ben sildikçe yazdı felek

### **Felek Gözün Kör Olsun**

Dert sineme bağdaş kurmuş oturur  
Dermanım yok felek gözün kör olsun  
Sırtıma şelege vurmuş oturur  
Ormanım yok felek gözün kör olsun

Bıçağı bilirken kırdım masadı  
Kuşatmadın bana zırhı pusadı  
Ektim biçtim yele verdim hasadı  
Harmanım yok felek gözün kör olsun

Her nere gittiysem düştün peşime  
Gücüm yetmez oldu kendi işime  
Çok ok vurdun bedenime düşüme  
Fermanım yok felek gözün kör olsun

**İHLÂSÎ**'yim garip boynum büküldü  
Sicim gibi gözümden yaş döküldü  
Tahkim ettim ben ettikçe söküldü  
Kirmanım<sup>5</sup> yok felek gözün kör olsun



### **Yokluk Benim İle Gardaş**

Yokluk benim ile gardaş  
Bölüştük böldük beraber  
Ne doyurdu ne de doydu  
Ağlaştık güldük beraber

Sadık dostum hiç gitmedi  
Çalıştım amma bitmedi  
Güreştim gücüm yetmedi  
Oynadık çaldık beraber

Oturdu kalkmaz kapımdan  
Faydalandı bu yapımdan  
Çok desti yaptı çapımdan  
Boşaldık dolduk beraber

Yattı kalktı zor eyledi  
Bu ömrümü zar eyledi  
Sanki benden kar eyledi  
Sarardık solduk beraber

Gözde gözyaşıma bakmaz  
Tuttu yakamdan bırakmaz  
Gelir gider benden çıkmaz  
Biz komşu olduk beraber

**İHLÂSÎ**'yim neye çare  
Yürek başım pare pare  
Gezdim dolandım avare  
Çok gittik geldik beraber

### **Ben Gülemem Oynayamam**

Ben gülemem oynayamam  
Belim kırılmış kırılmış  
Zalođlu Rüstem'im amma  
Kolum kırılmış kırılmış

Harap olmuş gönül dađım  
Sararmış solmuş bir bađım  
Hayat usta ben çırađım  
Elim kırılmış kırılmış

Göz bir dünya kalp de şehir  
Yatađına küsmüş nehir  
Gülşenim bozulmuş ahir  
Gülüm kırılmış kırılmış

Pay ettim bana kalmadı  
Ummanda testim dolmadı  
Bađladım çözdüm olmadı  
Dilim kırılmış kırılmış

İHLÂSÎ gönlün içinde  
Elleri bomboş biçimde  
Gider kervanın göçünde  
Yolum kırılmış kırılmış

### Ezer İnsanı

Hayat çarkı dişlisine sarınca  
Döndedir dönderir ezer insanı  
Yoğurur kaç bin kez dert teknesinde  
Bindirir bindirir ezer insanı

Elini ekmeğe yetirmez eder  
Derdi derde ekler bitirmez eder  
Mecnun'un çölünden getirmez eder  
Gönderir gönderir ezer insanı

Yokluk gömleğini giydirir baştan  
Düz değil feleğin yolu yokuştan  
Yol vermez bir türlü geçirmez kıştan  
Sindirir sindirir ezer insanı

Çeker perdesini kapar camını  
Koyar da eleğe eler gamını  
Yıkar harap eder gönül damını  
İndirir indirir ezer insanı

Muhannete muhtaç eder kul eder  
Bülbül olsan dillerini lal eder  
Akıtır da gözyaşını sel eder  
Dindirir dindirir ezer insanı

Bu dünyanın ereğine ermeden  
Gönül dağı mutluluğu görmeden  
**İHLÂSÎ'**ye ışığını vermeden  
Söndürür söndürür ezer insanı

### **Kış Dolanır**

Hele gönlümün dağında  
Gelir gider kış dolanır  
Gözlerimin çanağında  
Çağlar akar yaş dolanır

Bahar gelmez güzü bende  
Hiç dinmeyen sızı bende  
Silinmez bu yazı bende  
Bende bensiz baş dolanır

Bazen yağdı bazen esti  
Umudumu felek kesti  
Bana imiş bütün kasti  
Düzde gitsem taş dolanır

**İHLÂSÎ**'yim yan özüne  
Dert bende bin bir düzüne  
Baktım o yârin gözüne  
İçerimde kaş dolanır

### **Piřman Deęilim**

Vatan hainine din dūřmanına  
Gerilerek sövdüm piřman deęilim  
Adam gibi adam yięit mertleri  
Gururlandım övdüm piřman deęilim

Çok düşündüm her konuyu derince  
İmansızlar fitne fesat verince  
Haksızlığı gözüm ile görünce  
Haksızları dövdüm piřman deęilim

**İHLÂSÎ**'yim gül uzattım gelene  
Saygı duydum kendisini bilene  
Dua etim Hak yolunda ölene  
Sevmeyeni sevdim piřman deęilim

### **Kalkmıyor**

Şu sineme yağar tipi boran kar  
Kış beni dağ sandı kondu kalkmıyor  
Dert arasan her türlü bende var  
Bağrımda buz tuttu dondu kalkmıyor

Boz dumanlar eksilmedi başımdan  
Çöle ark bağladım gözüm yaşından  
Sinem duman duman yâr ataşından  
Tutuştı kor oldu yandı kalkmıyor

Esen yeller dağdan dağa savurdu  
Saca döktü tandırında kavurdu  
Felek hay eyledi pençesin vurdu  
Ömrümü pay etti bandı kalkmıyor

Bu sene de gurbet kesti yolumu  
Zara düşmüş şu perişan halımı  
Dolu vurdu ayaz kırdı dalımı  
**İHLÂSÎ**'yi düşman sandı kalkmıyor

**Namertler Geldi Oturdu**

Tüm mertlere giden yoldum  
Sorman beni dertle doldum  
Hem sarardım hemi soldum  
Ben yiğide gölge oldum  
Namertler geldi oturdu

Göğüs gerdim omuz verdim  
İlmek ilmek dostluk ördüm  
Mert olana kilim serdim  
Ben yiğide gölge oldum  
Namertler geldi oturdu

**İHLÂSİ'**yim geldim geçtim  
Bal yerine zehir içtim  
Şu gönlümü merde açtım  
Ben yiğide gölge oldum  
Namertler geldi oturdu

**İki Değil mi**

Bir görünüp birisini saklayan  
Riyakârın yüzü iki değil mi  
Yağdığında kara yeri aklayan  
Yağan karın yüzü iki değil mi

Ölçülmez ki kırkta birlik nisabın  
Masadıyla yalnız kalan kasabın  
Topla çıkar ödediğin hesabın  
İki yüzün yüzü iki değil mi

İHLÂSÎ'yim pencereden gördüğüm  
Bende imiş gizemine erdiğim  
Yaslanıp da şu sırtımı verdiğim  
O duvarın yüzü iki değil mi



**Köle mi**

Hele şu dünyanın çarkı devranı  
Mutlu mesut gibi düzülür durur  
Arsız yükü tutmuş yürür kervanı  
Doğru kaderine üzülür durur

Kimisi ağadır kimisi paşa  
Cahil Yaradan'la yarışır haşa  
Nicesi muhtaçtır bir kaşık aşı  
Gözlerinden yaşlar süzülür durur

Kimine felek de bindikçe biner  
Kimine değirmen döndükçe döner  
Sultan Süleyman'da yoktur bu hüner  
Kimisi bu çarkta ezilir durur

Garibana baştan kırmış kalemi  
Bazısı doymuyor versen âlemi  
**İHLÂSÎ** bir insan size köle mi  
Şecereme suçlar yazılır durur

### **Kuzgun Dolu Memleketin Dört Yanı**

Ahali nasıldır sorarsan bana  
Üzgün dolu memleketin dört yanı  
Ayrım yapmak yakışır mı insana  
Bezgin dolu memleketin dört yanı

Gariban her zaman kendi halında  
Kimi sefa sürer devlet malında  
Kırk vitamin köpeğinin yalında  
Gezgin dolu memleketin dört yanı

Kime gitsen sorar senden şecere  
Sorunca geçirir sana kırk dere  
Varılmıyor zulüm ile bir yere  
Ezgin dolu memleketin dört yanı

Makama çıkanlar çatar kaşını  
Çıkar varsa kaldırmazlar başını  
Yurt dışında yerler ekmek aşını  
Kuzgun dolu memleketin dört yanı

Ne hakkı gözetir ne hukuk tanır  
Dünyada kendini kalıcı sanır  
Bilmem hangi dine nasıl inanır  
Azgın dolu memleketin dört yanı

Bir yol vardır izleyip de sürdüğüm  
Gidip gelip **İHLÂSİ'**ye erdiğim  
Penceremden bakıp benim gördüğüm  
Kızgın dolu memleketin dört yanı

**Varamıyor Varamaz**

Ne kayımmış cehaletin inadı  
Ömür boyu kıramıyor kıramaz  
Dünya çiçek olsa alınmaz tadı  
Aşk menzile varamıyor varamaz

Ne kendi yol alır ne de yol verir  
Cahil inat eder demirler erir  
Bakar kördür göremiyor göremez

Hamaset fikrinden vazgeçebilse  
Kendini toplayıp özünde bölse  
İçinden şeytanın kibrini silse  
Kusurunu aramıyor aramaz

İnsanlığa çıra yakmaz içinden  
Düştüğü kuyunun çıkmaz içinden  
Ehl-i hal olup da bakmaz içinden  
Buna kafa yoramıyor yoramaz

Hamlar ile yol alınmaz yol bitmez  
Bin ok atsan biri menzile gitmez  
**İHLÂSÎ** hoyratlar gülşende yetmez  
Hoyrat gönle giremiyor giremez

**Görünce İrkildim**

Kendimce düşündüm ben bu âlemi  
Görünce irkildim döndüm terk ettim  
Çok esrarlı gördüm yazan kalemi  
Görünce irkildim döndüm terk ettim

Ne ararsan saklı benim canımda  
Ne hikmetler gezer bu ummanımda  
Yanımda yöremde tüm zamanımda  
Görünce irkildim döndüm terk ettim

Göreni görmedim köre aldandım  
Ölümü unuttum kendime kandım  
Böylece hesapsız günaha bandım  
Görünce irkildim döndüm terk ettim

**İHLÂSÎ**'yim benim aklım ermedi  
Nehir suyu yatağına sermedi  
Dağlar karşı durdu geçit vermedi  
Görünce irkildim döndüm terk ettim

### Cehalet

İnsanlığa postu serdim sereli  
Cahiller taş vurdu ezdi cehalet  
Bağban olup dost bağına gireli  
Zalimler çok yordu üzdü cehalet

Ayrı gayrı bilmez şu benim özüm  
İnsanı seveli ağlıyor gözüm  
Doğruyu söyledim dokundu sözüm  
Hakkımda fermanı yazdı cehalet

Kimi güldü geçti benim yanımdan  
Kimisi bezdirdi tatlı canımdan  
Yobaz şüphe duydu hak imanımdan  
Bitmeyen bir yara azdı cehalet

Bu ayrılık kanatıyor yarımı  
Hüccet yazıp ton ediyor gıramı  
Uzak tuttum cahil ile aramı  
İkilik çarkında gezdi cehalet

Alevi de benim Sünni de benim  
Ehli beyit ile birdir bedenim  
Sevgi dini benim imanım dinim  
**İHLÂSÎ** ayrılık yazdı cehalet

### Uzak Durduk

Eleştirdik âlemi kendimize bakmadık  
Gözümüzün içinde olana uzak durduk  
Karanlık dünyamıza bir çırayı yakmadık  
Kâinatı yaratıp bilene uzak durduk

Şaşmamalı olana ibreti alan var mı  
Sebep nedir diyerek düşünüp dalan var mı  
Çalışmadan kazanıp abad olanı var mı  
Küfüre yoldaş olduk kılana uzak durduk

Hal ehlini dışlayıp zorbaya alkış tattuk  
Başımıza geleni ne de çabuk unuttuk  
Zorbanın zehirini bal yerine çok yuttuk  
Lokmasını bizimle bölene uzak durduk

Olur olmaz işlerle başımız girdi derde  
Cehalet hüküm sürer aramızda o perde  
Derdimize çareyi aradık başka yerde  
Kapımızı çalıp da gelene uzak durduk

**İHLÂSÎ** özümüzü elemeli ezmeli  
Dört cihete bakarak tüm olanı sezmeli  
İki günlük dünyada adam gibi gezmeli  
Kötüye alkış tattuk gülene uzak durduk

### Gün Sattı Bize

Oturdum düşündüm bugünkü hali  
Üç beş kanı bozuk kin sattı bize  
Olana seyirci bizim ahali  
Giden de gelen de bin sattı bize

Başörtüye mücadele veren ben  
Ölümüne kör kavgaya giren ben  
Türk'üm diye her zulümü gören ben  
Yobaz da dinsiz de din sattı bize

Reklam ile maddiyata tapalı  
Her haltı işliyor başı kapalı  
Yalan memlekette pirim yapalı  
Geriyeye dönerek dün sattı bize

Kafede parklarda dudak dudağa  
Sansarlar tilkiler dadanmış bağa  
Sesini çıkarmaz Müslüman ağa  
Şişenin içinde cin sattı bize

Telefonla her işini görüyor  
Hemi çet yapıyor hem yürüyor  
Başına da başörtüyü bürüyor  
Yıllarca ağlayıp ün sattı bize

İnancı yaşamak olamaz böyle  
Yönü İslam olan gülemez böyle  
Menzilini arar bulamaz böyle  
Yönünü şaşırılmış yön sattı bize

**İHLÂSÎ** gâvura gücenme aman  
Müslüman bağrında tütüyor duman  
Kimler hüküm sürer hayli bir zaman  
Doğmadık güneşten gün sattı bize

**Soldum Gezdim**

Bir ummandan bir ummana  
Bahri gibi daldım gezdim  
Sığamadım şu cihana  
Dağdan dağa saldım gezdim

Nedir felek nedir derdin  
Çölden çöle beni sürdün  
Tas dolusu zehir verdin  
Bir göl oldum doldum gezdim

Çektim senin her kahrını  
Çözemedim ben dehrini  
Kimseler bilmez behrini  
Senden derdi aldım gezdim

**İHLÂSÎ**'yim dedim aman  
Yüreğim kış başım duman  
Yandım yakıldım bir zaman  
Gül misali soldum gezdim



### **Gelir Peş Peşe**

Felek sillesini vurmaya görsün  
Vurunca üst üste gelir hepisi  
Dalını kolunu kırmaya görsün  
Kırınca üst üste gelir hepisi

Doğrultmaz belini gelir peş peşe  
Huzurun kaçıp da gidince neşe  
Gizlice özünü derin ateşe  
Sürünce üst üste gelir hepisi

Sırtına dağları bindirir yıkar  
Dizlerini kırar indirir yıkar  
Umudun ocağın söndürür yıkar  
Girince üst üste gelir hepisi

İflah olmaz o açtığı yâreler  
Coşkun olur gözündeki dereler  
Toparlatmaz pare pare pareler  
Serince üst üste gelir hepisi

**İHLÂSÎ** ezilip süzüldü başta  
Toprak yoksa tohum biter mi taşta  
Bahar gelmez olur kalırsın kışta  
Durunca üst üste gelir hepisi

### Bilmediler

Hayatım boyunca cahilden çektim  
Bana bir dost olmadılar olmazlar  
Hoyrat sefa sürer ben ise çöktüm  
Kadir kıymet bilmediler bilmezler

Köle gibi pazarlandım pazarda  
Parça parça doğrar böler hızarda  
Kör göz ile beni okur yazar da  
Bir kararda kalmadılar kalmazlar

Bükülmedim dediler ki bu deli  
Kusur aradılar elden evveli  
Ummana dönüştü gözümün seli  
Gözyaşımı silmediler silmezler

Karşımda sinenler arkamdan yendi  
Kimi çıkar için nasihat verdi  
Bel ile yarıp da kazmayla sürdü  
Yaren olup gülmediler gülmezler

Katlimi isteyip ferman yazdılar  
Bazen açık bazen gizli kızıdılar  
Ben ölmeden mezarımı kazdılar  
Doğru yolu bulmadılar bulmazlar

Dedim İHLÂSÎ'yim tuttular taşa  
Bıçak bileyenin çoğu da maşa  
Ben de bir insanım neyim ki hâşâ  
Bu gönlüme dolmadılar dolmazlar

### **Doymak için**

Bu dünya fakire vermez zerreyi  
Zengini ağayı doymak için  
Adam eder bütün biti pireyi  
Haksızı kollayıp kayırmak için

Beyler düzen kurmuş çark döner beye  
Yoksul suya muhtaç ark döner beye  
Ne hikmetse hesap fark döner beye  
İnsanı insandan ayırmak için

Kimisi doğuştan bulmuş cenneti  
Hakk'a bile olmaz zerre minneti  
Yoksula yüklenmiş vergi cinneti  
Godoşu vergiden sıyırmak için

Ne hikmetse bütün nimet zengine  
Yükseklerde gezer gelmez engine  
Davul çalar imiş dengi dengine  
Âleme devranı duyurmak için

Başa gelen baltasını biliyor  
Sefa sürüp arsız arsız gülüyor  
Fakir doğan yine fakir ölüyor  
**İHLÂSÎ**'niz yazdı uyarmak için

### Çek Diyorsun

Bir can verdin bin dert verdin  
Narin narin çek diyorsun  
Dertten derde beni sardın  
Bürün bürün çek diyorsun

Derdi yükledim dalıma  
Bak dünyada şu halıma  
Fırsat verdin hep zalıma  
Derin derin çek diyorsun

Hiç eksilmez bendeki gam  
Her çileme katmerli zam  
Meşakkatse o da tamam  
Yerin yerin çek diyorsun

Bir canım var sana tapu  
Yok ki gidem başka kapı  
Ne cismi var ne de çapı  
Görün görün çek diyorsun

Başka makam yok gidemem  
Seni şikâyet edemem  
Bundan sonra hiç de demem  
Serin serin çek diyorsun

**İHLÂSÎ**'yim doldum bu gün  
Ağır ağır soldum bu gün  
Belki bin kez öldüm bu gün  
Sürün sürün çek diyorsun

### Tuttular

Bu dünyada dost bildiğim insanlar  
Yiyip içer iken başa tuttular  
Yaren olup çok güldüğüm insanlar  
Çıkar kesilince kışa tuttular

Selam verdiklerim canda canlarım  
Düşman olsa ben bunları anlarım  
Yanımdan ayrılmaz en yakınlarım  
Fırsatı bulunca taşa tuttular

Bilmem ki bu düzen böyle mi işler  
Gezip dolaşsa da hep canlı leşler  
Özüme dokunur sahte gülüşler  
Her dem gözlerimi yaşa tuttular

Kimi yüreğimi yaktı kavurdu  
Kimi yere düştüm tekme savurdu  
Kiminin küfürle dolmuş avurdu  
Bedenimi hep ataşa tuttular

Kırk tur atıp ince boynun bükenler  
En inceden her dem yağı çekenler  
**İHLÂSÎ**'ye sahte yaşlar dökenler  
Dönünce çemberden dışa tuttular

### İnsanlığı Yıkar

Cehalet sönmeyen kordan ateştir  
İnsanlığı yakar insanı yakar  
Şeytan ile gardaş kötüye eştir  
İnsanlığı yıkar insanı yıkar

Mümkün mü cahili ikna edesin  
Hayvan değil ki bu yayıp güdesin  
Yola gelmez birlik yola gidesin  
İnsanlık da bıkar insan da bıkar

Düşünüp de varmaz işin özüne  
Doğruyu tutup da soksan gözüne  
Yürümez yolunda gelmez izine  
İnsanlıktan çıkar insandan çıkar

Ne zehir acıdır ne kılıç keser  
Birer ibretliktir birer de eser  
Ne balyozlar kırar ne yontar keser  
İnsanlığı döker insanı döker

Hesabı kitabı olmaz cahilin  
Gerçekten testisi dolmaz cahilin  
Kesilip arkası gelmez cahilin  
Tüm insanlık çeker **İHLÂSÎ** çeker

### Yükledin

Yalan dünya marifetin  
Geldin gittin gam yükledin  
Hani senin zarafetin  
Oldurmadan ham yükledin

Önün yoktur sonun yoktur  
Çekilmeyen derdin çoktur  
Dünya yalan ölüm haktır  
Şelek şelek<sup>6</sup> tam yükledin

Bohçaladı çıkın çıkın  
Yüklediğin bunca yükün  
Dağdan daha büyük yekün  
Kervanıma cam yükledin

Kin değilse ya bu nedir  
Uğraştın bunca senedir  
Sitemlerim her günedir  
Acı verdin zam yükledin

Bilmem kaç kuruşa sattın  
Ben yandıkça odun attın  
Karıştırıp kora kattın  
Kızgın çölden sam yükledin

Türlü çiçek mevsimi var  
Ömrüme hep yağdırdı kar  
Ele güne sundun bahar  
Bana kuru çam yükledin

Duymadım ki murad alan  
Bütün vaatlerin yalan  
**İHLÂSÎ**'den ömür çalan  
Fani gibi nam yükledin

## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

### Zorlanmadıkça

Çaresizi zalim kişi ne anlar  
Zulmüyle dışlanıp horlanmadıkça  
Heyhat ki çaresiz yaşar insanlar  
Sevgiyle yüreği harlanmadıkça

Yiğit midir yâri varıp sevmeyen  
Var ise yetimi garip sevmeyen  
Hakk'ın verdiği verip sevmeyen  
Kul mudur Hak için zârlanmadıkça

Açlık yokluk nedir bak tatmamışlar  
Terleyip ekmeğe iş katmamışlar  
Yorgansız yataksız hiç yatmamışlar  
Bir kıymet bilmezler zorlanmadıkça

Edep kapısıdır edip yüreği  
İnsan şerefiyle yapar gereği  
Anlamaz ki boşa giden süreyi  
Ders alıp hayattan arlanmadıkça

Asır yirmi birdir bozuldu zaman  
**İHLÂSÎ** fırsatçı vermiyor aman  
Hakkaniyet olmaz zayıfsa iman  
Paslı kalp imanla nurlanmadıkça



**Bitirir Bitirir Öldürür Her Gün**

Bir acı söz bir yığıde değerse  
Bitirir bitirir öldürür her gün  
Dost bildiği dallarını eğerse  
Götürür götürür öldürür her gün

Ağır gelir ağır kem laflar merde  
Dağ gibi kaç yara açılır serde  
En sonunda alıp götürüp derde  
Yetirir yetirir öldürür her gün

Kaç dağı yükledir geçirir dere  
Ölmeden binlerce koyar kabire  
Rakipsiz yıkar da indirir yere  
Yatırır yatırır öldürür her gün

Bir sözün yarası tüm işten öte  
**İHLÂSÎ** gerçekler bir düştten öte  
Bende aşip giden güneşten öte  
Batırır batırır öldürür her gün

**Her Gelen Fakirin Sirtına Biner**

Bu dünya döndükçe devranı döner  
Kimine bal sunar kimine acı  
Her gelen fakirin sirtına biner  
Kimi hâkim olur kimi davacı

Bazısı varlıkta yüzer mi yüzer  
Yoksulluk yığidi ezer mi ezer  
Bazısı kaç tatil beldesi gezer  
Kimi ev sahibi kimi yabancı

Sudaki buharı ayıran kudret  
İsa'yı babasız doğuran kudret  
Yoksulu yoklukla yoğuran kudret  
Kimisi kör görmez bizde inancı

Çoğuna arkını bağlamış akar  
Zengin döker saçar **İHLÂSÎ** bakar  
Mazlumun feryadı dünyayı yakar  
Kimi haramidir kimi kervancı

### Ders Verir

Zamane bozuldu devir deęiřti  
Öğrenciler öğretmene ders verir  
Suratlar şekiller nevir deęiřti  
Çırac çıkar ustasına kurs verir

Yumurtadan çıkan cücük ötüyor  
Yeni yeni piç horozlar yetiyor  
Edep erkân tüm insanlık bitiyor  
Cahiller ârife düzü ters verir

Altı aylık oğlak teke olunca  
Sudaki sandala yeke olunca  
Şimdiki veletler eke olunca  
El cebinden yalakaya burs verir

Hafif olan asla inmez derine  
Körler çoban olur gören birine  
Kargayı koyarsan şahin yerine  
Engin olmaz ukalalar hırs verir

Enik it yalını yemeyi bilmez  
İnsana insanca demeyi bilmez  
Kuşlar büyür amma memeyi bilmez  
**İHLÂSÎ**'ye keten dögmez örs verir

**Pazar Bulmaz**

Yalancı yalanı ton ile satar  
Doğru cevherine pazar bulamaz  
Yalancı göz boyar bir de göz atar  
Doğru okusa da yazar bulamaz

Yalancı yalanla kırk dağı aşar  
Doğru vicdanında hesapla yaşar  
Yalancı söylerken coştukça coşar  
Doğru bir deryada yüzer bulamaz

Yalancı post giyer zırha bürünür  
Doğru şeffaf olur yerde sürünür  
Yalancı söz ile gökte görünür  
Doğru arkasında gezer bulamaz

Yalancı dil döker sular götürmez  
Doğru dostlarına hile getirmez  
Yalancı sözünü asla bitirmez  
Doğru dal kesmeye hızar bulamaz

Yalancı bir yerde bir gökte olur  
Doğru dost bulamaz **İHLÂSÎ** kalır  
Yalancı cennetten sekiz kat alır  
Doğru kendisine mezar bulamaz

### **Olmasa**

Dünya güzel olur cennet arama  
Fitneyi fesadı katan olmasa  
Herkesin de bir sevdiği var ama  
Karşılıksız sevgi vatan olmasa

Kişiler şeytandan yaman mı yaman  
İnsandır insana vermeyen aman  
Aç kalır mı insan hele bu zaman  
Haramice soyup yutan olmasa

Her toplumda bir münafık bulunur  
Güçlü alır tüm güçsüzler yolunur  
Fesatlar olmasa gardaş olunur  
Gardaşı gardaşa atan olmasa

Bizden olmayana biz vura vura  
Kıyamet kopmadan üfledik sura  
Hiç mihnet etmezdik biz de gâvura  
Bedava yiyici yatan olmasa

Kardeşliktir **İHLÂSÎ**'nin davası  
Özgür olsun uçan kuşun yuvası  
Bahar olur memleketin havası  
Bilimi bilgisiz satan olmasa

### Gören Görmedim

İşte er meydanı yıkar bozarım  
Erkekçe atını süren görmedim  
Kalleşi alınından okuryazarım  
Hepsi kara cahil eren görmedim

Küme küme akın akın gelse de  
Kendini adamdan sayıp bilse de  
İt sürüsü hırlayarak gülse de  
Aslan yatağına giren görmedim

Ham koruktan şıra olmaz ben içmem  
Ustayı âlimi bir adım geçmem  
Yetmeyen başağı tarladan biçmem  
Harmana mahsulü seren görmedim

Ulusun çakallar taş bile atmam  
Ayının postunu alıp da satmam  
Katır cinslileri adama katmam  
Özünden selamı veren görmedim

Ejderhalar yedi başla saldırır  
Kuzgun gibi burnun boka daldırır  
Ne söylesem eyvallah der kaldırır  
Namerdin dışında yaren görmedim

Çöplüktür karganın meclisi yeri  
Eşeğe vurursun her gün semeri  
Yalancı pehlivan yoktur kemeri  
Terletip meydanda yoran görmedim

Kısrak gibi yılki yılki dolaşan  
Aygır mayasında soyu buluşan  
Etek giyip zil takmaya alışan  
Kendine bir soru soran görmedim

Utan utanmazdan ar eyle kendin  
İnsanlık yolunda var eyle kendin  
Rabb'ini sevdana yâr eyle kendin  
Gönül güllerini deren görmedim

Yazdığım bu hisse alırsan gözüm  
Dünya var oldukça dolaşsın sözüm  
Utansın kızarsın kararsın yüzün  
Cahil insan gibi viran görmedim

Münafığın tümü gelse yan yana  
Er olup da çıkamazlar meydana  
Benziyorlar dört ayaklı hayvana  
**İHLÂSÎ** ayıbın gören görmedim

### **Mertler Yaramaz**

Bu dünya kahpenin puştun dünyası  
Dönekler baş tacı mertler yaramaz  
Köksüzlerin sayılmıyor künyesi  
Enekler<sup>7</sup> baş tacı mertler yaramaz

Her işin önünde çıkar var çıkar  
Allah'a kör bakar kula kör bakar  
Şerefte şeref yok kalmamış vakar  
Binekler baş tacı mertler yaramaz

Sünepeler her köşeyi tutunca  
Develeri hamut ile yutunca  
Düşmanla birlikte dostun satınca  
İnekler baş tacı mertler yaramaz

Eğilmezse yeri olmaz yiğidin  
Çakallar nöbetçi meydanlar itin  
Katladı pahası pirenin bitin  
Sinekler baş tacı mertler yaramaz

Dile gelse mert doğuran analar  
Açılınca havuzdaki vanalar  
Başımıza öküz oldu danalar  
Sünekler<sup>8</sup> baş tacı mertler yaramaz

**İHLÂSÎ** koca dağ kumlara kaldı  
Ârifler susunca hamlara kaldı  
Gör hele bilgelik kimlere kaldı  
Denekler baş tacı mertler yaramaz

### Nasip Olmasın

Kul olup da göğsü imansız ise  
O sıratı geçmek nasip olmasın  
Bu dünyada fitne fesat ederse  
Şereflice göçmek nasip olmasın

Vatana kasteden edepsizlere  
Adamdan aykırı şu tipsizlere  
Küfürbaz zırlayan tüm ipsizlere  
Kevser suyu içmek nasip olmasın

Yiyip içip şükretmeden gezene  
Yetimi ağlatıp garip üzene  
İnsanı incitip insan ezene  
Ektiğini biçmek nasip olmasın

Bağlanıp dünyada mala tapana  
Köle köçek olup kula tapana  
Şöhret ile şana pula tapana  
Hiçbir kapı açmak nasip olmasın

İnsan suretinde olan yılanlar  
Beytü'l-mala kılıf takıp çalanlar  
Yoktan köşe dönüp abad olanlar  
Kanat takıp uçmak nasip olmasın

Türklüğe kin tutan Arapçılara  
Her devrin köpeği şarapçılara  
Der **İHLASİ** "deyyus" serapçılara  
Cehennemden kaçmak nasip olmasın



## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

### O Kutlu Davanın Son Elçisine

O kutlu davanın son elçisine  
Uymaya çalıştım uydum mu bilmem  
“Ben”i hakikatin tüm ölçüsüne  
Koymaya çalıştım koydum mu bilmem

Biri bende buldum edem bini met  
Zerrede bulunur en büyük nimet  
Gönül bitmez umman canda ganimet  
Doymaya çalıştım doydum mu bilmem

Arştan yere kadar baktım içimde  
Sönmeyen volkanlar yaktım içimde  
Girerken içimde çıktım içimde  
Yaymaya çalıştım yaydım mı bilmem

Yıldız çıkar karanlıklar süslenir  
Asumanın kucağında beslenir  
Ay güneşe güneş aya seslenir  
Duymaya çalıştım duydum mu bilmem

**İHLÂSÎ**'yim bir çemberde dolaştım  
İndim çıktım bir minberde dolaştım  
Kani oldum bir kamberde dolaştım  
Saymaya çalıştım saydım mı bilmem

**Kısmet Değilse**

Kimisi ummanın içinde olsa  
Damla nasiplenmez kısmet değilse  
Kimisi bitmeyen varlıkla dolsa  
Zerre dahi yenmez kısmet değilse

Başucuna gelse dağlar dikilse  
Gök yarılrsa şu kara yer sökülse  
Gani gani nimet taşsa dökülse  
Boğazından inmez kısmet değilse

Gece gündüz bitmez ırat<sup>9</sup> biçilse  
Hazinenin kapıları açılrsa  
Sığmayıp da yeryüzüne saçılrsa  
Bu çark sana dönmez kısmet değilse

Sis içinde derya suyu saklarken  
Karanlığı sarı güneş aklarken  
Gizli gizli rızık dağıtan yoklarken  
Susar dilin denmez kısmet değilse

Katar olsam dost kervana katılsam  
Sevgi olsam pazar pazar satılsam  
İbrahim'ce ateşlere atılsam  
**İHLÂSİ** de yanmaz kısmet değilse

### Kalemin Ucunda

Tartışılmaz istisnasız hep kalemin ucunda  
Kanun koyar ceza yazar çöp kalemin ucunda  
Cahil olan ağaç sanır kılıçtır padişahdır  
Ferman yazar idam eder ip kalemin ucunda

Ucunda mim kendi elif esrarında tüm âlim  
Döndüm baktım bir yazan var bu güne dek vebalim  
Hesapsızca geçti zaman hakeme ayan halim  
Yerle gök altından geçer top kalemin ucunda

Kalemin ucunda hesap kâtibin elindedir  
Yaldızlayıp nakış döker hatibin elindedir  
Farzı beştir şartı altı zatı bin elindedir  
Derde derman bulunursa hap kalemin ucunda

Hap kalemin ucundadır yazar çizer toplarsın  
Kârı da ve zararı da onunla hesaplarsın  
Bilimi sen kullanırsan insanlığı kaplarsın  
**İHLÂSÎ**'niz hekim arar tıp kalemin ucunda

**Yaradan Yârim**

Yediyi yetmiş yüzü yarattı  
Yetmezi yetiren Yaradan yârim  
Yuvada yavruyu yüzü yarattı  
Yatmazı yatıran Yaradan yârim

Yakuttan yapının yapanı yeter  
Yolcu yolun yaylasında yaz yeter  
Yıldızım yürekte yücedir yeter  
Yitmezi yitiren Yaradan yârim

Yaptığı yapısı yerli yerinde  
Yalvar yakar yanlışına yerinde  
Yaza yaza **İHLÂSÎ** yaz yerinde  
Yutmazı yutturan Yaradan yârim

**Güldesin**

Nefsine kapılma boşa Bahadır  
Yener isen gönüllerde güldesin  
Sabır sende bir biçilmez bahadır  
Alınmayan çok kıymetli gül desin

Bahri gibi çok ummana dalmışsın  
Gövde kökte sen bedende dalmışsın  
Elif dedim Vav söyledi Dal'mışsın  
Dalın üstü açık olur gülde sin

Kim bilir kaç asır **İHLÂSÎ** desin  
Yolun sonu bir karanlık sindesin  
Ben beni bilirim el Mecnun desin  
Üstümdeki kader bana gül desin

**Giren Var**

Bire miskin düşünmene ne gerek  
Seni beni her saniye gören var  
Aldığın nefesi tüm işleyerek  
Suda gitsek izimizi süren var

Güneşi döndürüp günü ısıtıp  
Mevsimin içinde kışı üşütüp  
Hücredeki kanda canı yaşatıp  
Ana rahimine ışık veren var

Gafil olan gider bağlanır boşa  
Adresin yazılır ses vermez taşta  
**İHLÂSÎ** haddini aştıysan hâşâ  
Seninle mezara gidip giren var

### **Tam Olmaz**

Seherin söktüğü uyku zamanı  
Kalkmayınca sözde zaman tam olmaz  
Sulara gark olmuş bütün ummanı  
Yakmayınca özde iman tam olmaz

Kervan yolda bir menzile göç gider  
Ey pehlivan kuvvet gider güç gider  
Gizli gizli çürür beden iç gider  
Bakmayınca bize güman tam olmaz

Kimi mağrurlanır dünya varına  
Kâr ederim sanır hep zararına  
Bir damla değilsen göl kenarına  
Akmayınca gizde ferman tam olmaz

**İHLÂSÎ** servetin kaç arşın bezdir  
Kader kalemine var yazı yazdır  
Boşuna yük taşı emanet gezdir  
Çıkmayınca düzde durman tam olmaz

**Sen Değil misin**

Gönülden gönüle gizli yol verip  
Köprüler kurduran sen değil misin  
Bir de sen değil misin  
Bin de sen değil misin  
Bizi mahrum bırakma  
Kün de sen değil misin  
Gönüllerde bir bulunmaz sevdan var  
Aşkının yandıran sen değil misin

Ayetinde elifin var cüzün var  
Dizilmişler sıra sıra inciden  
Bezemişler inciden  
Benim gönlüm inciden  
Elim açtım ya Rabbi  
Dualarım inci'den  
Kudreti katında kurulu divan  
Dünyayı döndüren sen değil misin

**İHLÂSÎ'**yim çoğu gibi azı var  
Benden önce bir yazılmış yazı var  
Alnımda bir yazı var  
Baharı var yazı var  
Gitmeye mecbur benim  
Dağdan öte yazı var  
Güle de bülbülün bin avazı var  
Gülü uyandıran sen değil misin



### Önce Başlar

Bu dünyada boşa koşma  
Yarış senden önce başlar  
Koşar iken yoldan şaşma  
Varış senden önce başlar

Gözündeki yaştan öte  
Taşdığın baştan öte  
Mevsimdeki kıştan öte  
Giriş senden önce başlar

Bir hücreye sarınmadan  
Et kemiğe bürünmeden  
Madde olup görünmeden  
Her iş senden önce başlar

Altı beşten önde gelir  
Ârif bunu sezip bilir  
Bir tövbe ki neler alır  
Duruş senden önce başlar

Evrendeki tüm dönence  
Yaratılmış ince ince  
Der **İHLÂSÎ** zifir gece  
Görüş senden önce başlar

**Bir Başka**

Neye niyet ettim elim attıysam  
Başıma kar yağar duman bir başka  
Kırk beş yıl her neyi alıp sattıysam  
Her gün zarardayım zaman bir başka

Çok istedim cevap vermiyor felek  
Dünya murat değil değil bir dilek  
Kör nefis gizlice yüklüyor şelek  
Feryat u figanım aman bir başka

Özlenir yücenin özü orada  
Seyreder âlemi gözü orada  
Hakanın siması yüzü orada  
O yüce bakidir mihman bir başka

Yürekten de katı taşlar inanır  
Huzura eğilen başlar inanır  
Gökyüzünde uçan kuşlar inanır  
İnanınca Hakk'a iman bir başka

Ne zaman yetişir ne mekân yeter  
Sana bahşedilen nefes de yiter  
**İHLÂSÎ** üstünde çok otlar biter  
Emr-i Hakk gelince gümân bir başka

### Elifnâme

**Elif** başın yerde gökte  
**Benli**ğinle gel yaz beni  
**Tesir** eder bana nükte  
**Cim** deyince dur ez beni

**Halim** ayan sensin ben de  
**Dal** çağlayıp dolar bende  
**Rabb**'im ile bir bedende  
**Sin**'de arayıp çöz beni

**Şin**'da saklı tüm âlemi  
**Sad** onun gizli kalemi  
**Tı** başka söyler kelâmı  
**Ayin** on dördü gez beni

**Gayın** Hû'dur çağlar coşar  
**Kaf** sığmaz bendinden taşar  
**Lam**'da tüm insanlık yaşar  
**Mim** süzgece koy süz beni

**Nun** ile **Vav** ile sözlen  
**He** İHLÂSÎ yoktur fazlan  
**Lamelif**e girip gizlen  
**Ye** çarkında vur ez beni

**Evveli Ahir Satraç**

Ya ilahi / Yaradan sen / yürüten sen / yıl gün ay  
Yaradan sen / yürüten sen / yıl gün ay / gizlidir pay  
Yürüten sen / yıl gün ay / akar durmaz/ dere ve çay  
Yıl gün ay /akar durmaz /dere ve çay / kesenim oy

Yolcu yolu /yürü düzgün / yürür isen / yol kolay  
Yürü düzgün /yürür isen / yol kolay / yılı kolay  
Yürür isen / yol kolay / yılı kolay / yeli kolay  
Yol kolay / yılı kolay / yeli kolay / esenim oy

Yerde nebat / yıldız gökte / yörüngede / yarım ay  
Yıldız gökte / yörüngede/ yarım ay / yönü olay  
Yörüngede / yarım ay / yönü olay / İHLÂSÎ hey  
Yarım ay / yönü olay / İHLÂSÎ hey / desenim oy

**Gören Başka Görür Görünen Başka**

Çiçek zarif amma hikmet dikende  
Gören başka görür görünen başka  
Hüner o dikenli gülü dikende  
Veren başka verir görünen başka

Kar güzeldir fakat gizem beyazda  
Zirve yapar felah bulur ayazda  
Kış acı olsa da tadı var yazda  
Yaren başka yürür görünen başka

Bir damla sudadır hayat iksiri  
Dünya küçücüktür zerre çok iri  
Süslemiş giydirmiş donatmış yeri  
Seren başka serer görünen başka

Kara toprak karşılıyor geleni  
Bir dönence aktırıyor olanı  
Yapan gizli yaptıkları aleni  
Süren başka sürür görünen başka

Kaç elekten ince ince elendim  
Gündüz verdim geceleri dilendim  
**İHLÂSÎ**'yim ben saraylar bilendim  
Giren başka girer görünen başka

**Getirdi Gizli**

Ne ismim var idi ne de bu cismim  
Bilinmez âlemden getirdi gizli  
Zerreden küreye olurken nesim  
Bilinmez bir yöne götürdü gizli

Damla oldum yatağıma eriştim  
Deniz aşır bir ummana karıştım  
Ben beni ararken benle yarıştım  
Gezdi benim ile oturdu gizli

Yerde mi var oldum arştan mı indim  
Neye baktım ise gördüğüm kendim  
İki şehir imiş bildim efendim  
Karanlık kuyuda yetirdi gizli

Neciyim ben kimim çok soru sordum  
Savruldum yelinen dolaştım durdum  
Şu gönülden başka olmadı yurdum  
Mekânsız sarayda yatırdı gizli

**İHLÂSÎ**'yim öçtüm biçtim ben kimim  
Gökte Elif isem yerde de Mim'im  
Kâğıdım aşikâr gizli kalemim  
Yazdı noktaladı bitirdi gizli

## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

### Yazar

Umutsuzluk değil Hakk'ın kapısı  
Kuluna kaderi önceden yazar  
Kitap önceden yazar  
Kalem inceden yazar  
Zerresi kaçmaz gözden  
Süzer inceden yazar  
Bu kusursuz düzen onun yapısı  
Kâğıtsız kalemsiz kaderi yazar

Rahmet kapısında onundur umut  
Ondan başkasından olur mu umut  
Elden olur mu umut  
Zulden olur mu umut  
Eldekini savurur  
Yelden olur mu umut  
Onu da seni de bir Yaradan var  
Evveli ahiri önceden yazar

Karanlık toprakta canlanan çiğit  
Mekândır yuvadır bülbülle güle  
Doksan dokuz yüz güle  
Yanağın da yüz güle  
Yâre dönüp bakınca  
Kulaç atıp yüz güle  
Damlayı deryaya çevirir Rabb'im  
**İHLÂSÎ** görmez önceden yazar

### Kuldan Öte

Girdim yola gidiyorum menzil bir çölden öte  
Türlü türlü çiçek açsam menzil bir daldan öte  
Beni bende göremezsin her yerdeyim gizlice  
Sığmam bil ki yere göğe menzil bir kuldan öte

Kâinata tüm canlıda hikmeti O'dur gerçek  
Son muhakkak insanoğlu soğuk şerbet içecek  
Dört mevsim Hakk'ı görür bil açar da solar çiçek  
Baharı yazı bilmem ben menzil bir gülden öte

Arıyorum arşta yerde bildim ki gizi bende  
Yüz çevirdim dergâhına yarenin özü bende  
Aşkın kendisiyim görün çehresi gözü bende  
Eserim hem gece gündüz menzil bir yelden öte

Karlı dağın başı duman kar bekle sonu bahar  
Yüreğimi içeride yakıp da kavuran har  
**İHLÂSÎ**'de başka sevda menzirimdeki o yâr  
Her gün Leyla Leyla desem menzil bir dilden öte



**Azda Beni Buldum Çokta Kaybettim**

Neleri yaşadım kendim ararken  
Azda beni buldum çokta kaybettim  
Gece gündüz hep menzile varırken  
Azda beni buldum çokta kaybettim

Tanelerde saklı olan evreni  
Elbet tamamlarsın sen de devreni  
Hamd ile anarsın rızık vereni  
Azda beni buldum çokta kaybettim

Damladan dolardım kanaat varken  
Tüm nimeti bu nefsimi sunarken  
Çok verip de veren beni sınarken  
Azda beni buldum çokta kaybettim

Verince unuttum kükredim çoştum  
Durmaya bilmedim kendimden taştım  
Şükretmeyip dört cihetle savaştım  
Azda beni buldum çokta kaybettim

Nimetini gani gani verince  
Neleri unuttum çoğu görünce  
Aldandım birazcık sefa sürünce  
Azda beni buldum çokta kaybettim

**İHLÂSÎ** kaybettim binlerce kere  
Kâra geçemedim verdim hep fire  
Kazandıkça döndüm ben aynı yere  
Azda beni buldum çokta kaybettim

**Bilen Yok**

Evrenin oluşu Hâlık'ın sırrı  
Güneş doğar dünya döner bilen yok  
Işıtır gündüzdür karartır gece  
Nasıl yanar neden söner bilen yok

Sonsuz yolculuğa girerken baştan  
Neleri var etmiş topraktan taştan  
Deryalar halk etmiş bir damla yaştan  
Tane tane nasıl iner bilen yok

Kapaksız kazanda kudret tasını  
Gökteki masmavi gör libasını  
Güneş güler bulut tutar yasını  
Yazlı kışlı neyi dener bilen yok

Aldanma dünyanın süslü tacına  
Akıl ermez bir ucundan ucuna  
Gölge düşer dağın kör yamacına  
Serinliğe ateş siner bilen yok

Düşün beyindeki gizli cevheri  
Çözüp de alırsan tüm mücevheri  
Tan doğar İHLÂSÎ bekler seheri  
Gizli gizli neden yanar bilen yok

**O'nundur**

Mimarı var usta gizli  
Göz üstünde kaş O'nundur  
Rızık vermiş bana gizli  
Sonu gelmez aş O'nundur

Hayat nimet içecekte  
Saklı sende bil gerçekte  
Dört mevsimde her çiçekte  
Bahar güz ve kış O'nundur

Gezersin sen hiç gitmeden  
Gelirsin geri yitmeden  
Uykudaki sır bitmeden  
İzlediğin düş O'nundur

Nakış gibi oya oya  
Kâinata yıldız aya  
Seyreyle sen doya doya  
Tüm gizemli iş O'nundur

Canı cana eklemiştir  
Mühlet verip beklemiştir  
Sevgi duygu yüklemiştir  
Yürekteki hoş O'nundur

Canlı cansız girmiş safa  
Anladık hem de kaç defa  
Taşlar gelir bak insafa  
Bütün dolu boş O'nundur

Yaldız yaldız gök kubbede  
Habib'i var o Kâbe'de  
Bağlan **İHLÂSİ** ebede  
Secde eden baş O'nundur

**Tam Deęil**

Hayal ettim hedef koydum kendime  
Gidemedim sezgilerim tam deęil  
Bir Elif'ten söz doldurdum bendime  
Söylesem de ezgilerim tam deęil

Seyran edip řu gördüğüm âlemi  
Karanlıęa ışık saçan şulemi  
Nakşeyledim bitirdim de kalemi  
Döndüm baktım çizgilerim tam deęil

Kemâlât ehliyle girdim yarıştım  
Bilmediğim bir ummana karıştım  
Yenmek için ben nefsimle uğraştım  
Baktım amma yazgılarım tam deęil

Bir divan kurulmuş girdim oturdum  
Neyim varsa o meclise götürdüm  
Gönlümün çölünde güller yetirdim  
**İHLÂSÎ**'yim bezgilerim tam deęil

### Seyreyle Sen

Seyreyle sen âlemdeki varlığı  
Gecenin gündüze küstüğü yerden  
Şaşma esintiden al kibarlığı  
Rüzgârın kanatsız estiği yerden

Gökyüzünden yeryüzüne ulaşan  
Tık demeden saat gibi çalışan  
Şaşırmadan yörüngede dolaşan  
Güneşin ışığı kustuğu yerden

Sırrını araştırmayı ara  
Gökte ayla yıldız çıkınca tura  
Dönence başlayıp olunca kara  
Gecenin zifiri bastığı yerden

Zerre bile döner kendi yönünce  
Dönerken yanarak yanan sönünce  
Kardaki beyazlık buza dönünce  
Ayazın bıçaksız kestiği yerden

Bakarsan yürüyor hızlıdan hızlı  
Dolanır yüksekte endamlı nazlı  
Her damlayı saklar bağrında gizli  
Bulutun ağlayıp sustuğu yerden

İHLÂSÎ der dermanının ferinin  
Bilesin ki her mekânda yerinin  
Cisimsiz bedensiz olan birinin  
Arşa kandilini astığı yerden

### **Kendi İçinde**

İnsanı insanda hikmeti Hakk'ta  
Okudum öğrendim kendi içinde  
Anladım ki deva değil uzakta  
Yaranın merhemi bendi içinde

Kendini kendinin içinde ara  
Hükmetse dünyada olanca vara  
Çekilir tüm canlı nefsiyle dâra  
Acizliği vardır fendi içinde

Ne güzellik varsa sen insanda say  
Ruhu güzellikle edince kalay  
Ya güneş olur ya da dolunay  
Masumluk mağruru yendi içinde

İnsanın özünde Kâbe kapısı  
Muhammet edebi alsa hepsi  
Benzemez bir şeye köşkü yapısı  
Gül yürekler girip döndü içinde

İnsandaki sırrı çözersen sen de  
İçindeki derya yüzersen sen de  
**İHLÂSÎ**'m yol bulup gezersen sen de  
Nice kor ateşler söndü içinde

### Görülmez Göre

Eni iki cihan boyu bir nokta  
Ermeden noktaya görülmez gören  
Canında dolaşır sonsuz uzakta  
Varmadan noktaya görülmez gören

Tarife sığmıyor sere sığmıyor  
Yerde gizleniyor yere değmiyor  
Temelsiz dünyayı milim eğmiyor  
Durmadan noktaya görülmez gören

Bölünür zerrede başka başkaya  
Her derde çarede başka başkaya  
Dönerken kürede başka başkaya  
Sermeden noktaya görülmez gören

Suyun nağmesinde gökteki seste  
Dolanır seninle gizli kafeste  
Girerken nefeste gider nefeste  
Vermeden noktaya görülmez gören

Açınca âlemde her rengin tonu  
Belirsizdir ucu bucağı sonu  
**İHLÂSÎ** uğraştı görmeye onu  
Girmeden noktaya görülmez gören

### Umman İçinde

Sular taşa vurup köpük saçınca  
Ben beni bağladım umman içinde  
Damla bana kucağını açınca  
Dolandım çağladım umman içinde

Kaç kaptan kaç kaba gizlendim girdim  
Kaç dağları aştım kaç deniz gördüm  
Gezdim geldim yine kendime erdim  
Oturdum ağladım umman içinde

Kalemsiz yazılmış o yazı bende  
Karın da sütün de beyazı bende  
Kıştaki hikmetin ayazı bende  
Kaç mevsim eğledim umman içinde

Bazen buhar oldum bazen de yağdım  
Yerde zerre oldum göklere eğdim  
Kaç gövde üstünde kaç dalı eğdim  
Kaç yara dağladım umman içinde

Nice dalgalandım bendimden taşıdım  
Nice sakin kaldım ben bende coştum  
Kaç âlem dolaştım kaç dünya aştım  
Derde em sağladım umman içinde

Tükenmez bir suyum akmaz pınarım  
Ölçülmez biçilmez bir tek kenarım  
**İHLÂSÎ**'yim yatağımda yanarım  
Yandım kül tığladım<sup>10</sup> umman içinde



**Belli Belirsiz**

Bir gemi yol alır vücut şehirden  
Kaç liman dolaşır belli belirsiz  
Kaptanı görünmez hiç bir yerinden  
Gönlüme ulaşır belli belirsiz

Fark edilmez her rotada izi var  
Makas kesmez libası var bezi var  
Bedeni yok gözümüzde gözü var  
Benimle çalışır belli belirsiz

Nice deniz geçer kara görmeden  
Menzilden menzile ara görmeden  
Orayla gezinir bura görmeden  
Yerle gök buluşur belli belirsiz

Güvertenden baktım bomboş her taraf  
Menzil başka taraf yol başka taraf  
Çok altın işlemiş gördüğüm sarraf  
Ustaya alışır beli belirsiz

Kapılma **İHLÂSÎ** sen de hevese  
Bir ömür biçilmiş burda herkese  
Öbür dünya gerçek bura vesvese  
Varla yok doluşur belli belirsiz

### **Kangal'dan Gürün'e Aşarken Yolu**

Kangal'dan Gürün'e aşarken yolu  
İHLÂSÎ'yi görmeyen göz göz müdür  
Dört kitaba bağlı her iki kolu  
İHLÂSÎ'ce olmayan söz söz müdür

Kalemim sır dolu kâğıt manidar  
Çok anım var benim öğüt manidar  
Mızraptan yaş akar ağıt manidar  
İhlâs ile çalmayan saz saz mıdır

Bir kanadı yerde biri de gökte  
İçinden dökülür hikmetli nükte  
Katar çekmez bil ki ağırdır yükte  
İhlâs'lıca yanmayan öz öz müdür

Nice âşık gördüm ben de şaşırdım  
Nice gündüz oldum güneş aşkırdım  
İçerimde bitmez sevda taşırdım  
İHLÂSÎ'yi yakmayan köz köz müdür

Birazcık hikmete bulaştım amma  
İki dünya gezdim dolaştım amma  
Zor oldu menzile ulaştım amma  
İHLÂSÎ'ye görünen düz düz müdür

Dört kapıyı kırk makamı geçmeden  
Makassız hülleyi dikip biçmeden  
Bir defa konup da bin kez göçmeden  
İHLÂSÎ'de var olan yaz yaz mıdır

### **İşe Bakınca**

Dünya oluşmadan sular inmeden  
Ben beni görürüm yaşa bakınca  
Çok sema dolaştım buza dönmeden  
Ne hikmet görürüm kışa bakınca

İnsan halk olmadan âlem yok iken  
Şifa hanesinde elem yok iken  
Yazı icat değil kalem yok iken  
Manalar görürüm taşa bakınca

Varlık âleminde yokluk şehrinden  
Zamanın içinde zaman behrinden  
Kaç ummana aktım hayat nehrinden  
Nelere şahidim başa bakınca

**İHLÂSÎ** yer benim göğü bilen yok  
Bu âlemden göçüp geri gelen yok  
Burada çok öldüm orda ölen yok  
Çözülmez esrar var işe bakınca

### **Neme Lazım**

Neme lazım bu dünyada ölüm varken gül olmak  
Neme lazım bir gövdeye kalmayacak dal olmak  
İnsan olup kendin bilmek en büyük hazinedir  
Neme lazım engin varken yüce dağa yol olmak

Enginliktir saray yapar viraneyi çölleri  
Enginliktir bal döktürür kem söyleyen dilleri  
Enginliktir tüm insanda olgunluğun halleri  
Neme lazım umman coşar o ummana sal olmak

Benliğinde eğilmeli dolu başak misali  
Her kapıda kul olmalı köle uşak misali  
Sarmalıdır bedenleri sarı kuşak misali  
Neme lazım yanmayacak bir ocağa kül olmak

Kim neylesin katar katar kibir yükü tutanı  
Kim neylesin fani iken bin bir hava atanı  
Kim neylesin **İHLÂSÎ**'de ağarmayan bir tanı  
Neme lazım viran bağda yolunacak gül olmak

**Öyle Bir Nesiller Yeşersin Yurtta**

Öyle bir nesiller yeşersin yurtta  
Ne hırsızlık bilsin ne emek çalsın  
Hep ileri gitsin kalmasın artta  
Ne vebali alsın ne çomak çalsın

Tutuğunu tam kökünden sallasın  
Servetinden gariplere yollasın  
Beytü'l-malı koruyarak kollasın  
Ne ustası çalsın ne yamak çalsın

Bu dünyaya nizam verip bakacak  
Akıl ile düşmanını yıkacak  
Zirvelerden zirvelere çıkacak  
Ne gaflete dalsın ne yumak çalsın

Memleketi adaletle yönetsin  
Gençlerini ilim ile donatsın  
Bastığında yer yerinden oynatsın  
Ne geride kalsın ne şamak<sup>11</sup> çalsın

Zenginler kaçmasın askere gitsin  
Eşitlik sağlansın uçurum bitsin  
Fakir de gönlünce bir rahat etsin  
Ne fitneler bölsün ne yemek çalsın

**İHLÂSÎ**'nin ocağını tüttürsün  
Zalimlere borusunu öttürsün  
Çobanlara koyununu güttürsün  
Ne aşiret gelsin ne oymak çalsın

## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

### Müstezat

Ah seyret seni bende dönen semahtır  
Cemalin mahtır  
Yolcuya yolu menzil suçu günahdır  
Aldığı ahtır  
En güzel varlık sende deme siyahdır  
Vekil agâhtır  
Ey yıkma gönül Kâbe'dir Beytullah'tır  
Girsen ferahtır  
Sanma ki gece bitmez sonu sabahtır  
Aşkın mubahtır  
Her derde derman verir gizli cerrahtır  
İlaç dergâhtır  
Sen ne nazar et ne de gel gir bendime  
Değme fendime  
Der İHLÂSÎ besmele gümrah gümrahtır  
İşe siftahtır

**İbret Al**

Hiç havai gezme dâr-ı dünyada  
Bahar gelir geçer güz var sonunda  
Olanca nimeti varı dünyada  
Uzanma harama köz var sonunda

Emeksiz ekini biçerim sanma  
Kanatsız kuş olur uçarım sanma  
Boşuna sıratı geçerim sanma  
Kutnu kumaş giysen bez var sonunda

Polat olsan bükülürsün ibret al  
İlmek ilmek sökülürsün ibret al  
Sallamadan dökülürsün ibret al  
Divana çıkacak yüz var sonunda

Dudakların kurur dilin dolaşır  
Dermanın kesilir yolun dolaşır  
Omuzlar üstünde salın dolaşır  
Ölüm aşikâr da giz var sonunda

Meydanlarda merdan olur gidersen  
Hakikat ehlinden dolar gidersen  
Maddeyi mânâda bulur gidersen  
**İHLÂSÎ'**ye bitmez düz var sonunda

**Gelen Gitti Birer Birer**

Bu dünyayı kadim sanma  
Gelen gitti birer birer  
Süsüne bakıp da kanma  
Gülen gitti birer birer

Bilmem daha ne beklerim  
Fayda vermez emeklerim  
Anam babam sevdiklerim  
Ölen gitti birer birer

Var mıdır da gelip kalan  
Anladım ki bura yalan  
Nasibin kısmetin alan  
Alan gitti birer birer

Kanat vermiş tüy telekten  
Çark döner eler elekten  
Kim çalmış murat felekten  
Çalan gitti birer birer

Can içinde bir can yaşar  
Güneş doğar güneş aşar  
**İHLÂSÎ** kendine şaşar  
Bilen gitti birer birer



### Şaşırmadan Gidesin

Gönül bu dünyaya geldin giderken  
Doğru yoldan şaşırmadan gidesin  
Yaptığının bedelini öderken  
Başın öne düşürmeden gidesin

Güreşmek istersen nefsinle güreş  
Pehlivan arasan nefsinde bir eş  
Yıkıp da ezersen batmaz o güneş  
Boşa güneş aşırmadan gidesin

Ölmeden ölene gönlümü serdim  
Serince bir kaptan bir kaba girdim  
**İHLÂSÎ** ummana damladan erdim  
Akan arkı taşırmadan gidesin

**Aşikârca Görünenden Sır Olmaz**

Seyreyledim âlem zengin ben yoksul  
Bir nefeslik sermayem var yâr olmaz  
Çıkıp gider beden yoksul can yoksul  
Bu dünyada ebediyen var olmaz

Dert sallayıp köklerini sökerken  
Su misali taştan taşa dökerken  
Irmak gibi kıvrım kıvrım bükerken  
Yolcu yolda dur desen de dur olmaz

Duran zaman işleyeni geçince  
Ekmeyenler türlü mahsul biçince  
Karınca da filden çok su içince  
Sermayesiz kazanç olmaz kâr olmaz

Gül dikene sermayedir gölgedir  
Bir düşünen bin bilenden bilgedir  
Ölüm dersin her canlıya belgedir  
Azık varsa mezar sana dar olmaz

Eşek de deveye kılavuz olmuş  
Bu âlem kaç sefer boşalmış dolmuş  
**İHLÂSÎ** gecede gündüzü bulmuş  
Aşikârca görünenden sır olmaz

### **Kul Olan Sınanır**

Mülkü verir zengin eder insanı  
Bazı insan parasıyla sınanır  
Yükseklerin engindedir tufanı  
Kul olanlar sırasıyla sınanır

Evladıyla iş açılır başına  
Kimse bakmaz gözlerinin yaşına  
Kibirlenme bu dünyada boşuna  
Sağlam vücut yarasıyla sınanır

Bir eş verir kırk yerinden yaralar  
İbret için bin badire sıralar  
Menfaatten açılınca aralar  
Yanan ışık çirasıyla sınanır

Bazısını gizli dener diliyle  
Bazısına bela verir eliyle  
Kimisini çirkin eder çiliyle  
Koca beden sarasıyla sınanır

Veren verip bin bir türlü deniyor  
Yenmez amma acı gerçek yeniyor  
**İHLÂSÎ**'yim bu çark böyle dönüyor  
Beyaz dahi karasıyla sınanır

**Yaralaman**

İdam edin kurşun sıkın  
Beni sözle yaralaman  
Dünyayı başıma yıkın  
Beni tozla yaralaman

Bugün derdim dünden derin  
Esiriyim kederlerin  
Bal yerine ağıu verin  
Beni özle yaralaman

Hiç içmedim öyle mestim  
Dört bir yana dönüp estim  
Kırmak dökmek değil kastım  
Beni közle yaralaman

Özde çiçek balda tadım  
Dost doldursun bu miadım  
Binlerce anılır adım  
Beni yüzle yaralaman

Mülayimdir garip yapım  
Gelenlere açık kapım  
Dost bildiğim çeksin ipim  
Beni bezle yaralaman

**İHLÂSÎ**'yim dur diyemem  
Kefenden başka giyemem  
Vurun kırın hiç gam yemem  
Beni gözle yaralaman

**Yazmalı Baştan**

İnsan kapısıdır insanlık cennet  
Dost dediğin girip gezmeli baştan  
Han ile hancıya eylemem minnet  
Ârifân ârifçe sezmeli baştan

Oku öğren sende olan gerçeği  
Beden bir arıdır ruh da çiçeği  
Edep libasıdır erkân pürçeği  
Koyup eleklerden süzmeli baştan

Varlık da yokluk da bilersen canda  
Dolaşır rotasız gönül ummanda  
Dünya gemi ahret denen limanda  
Sayfa sayfa durup yazmalı baştan

Dostunan yaramı sarayım derken  
**İHLÂSÎ** menzile varayım erken  
Bir dünya bitirdim yola giderken  
Nefs-i emmareyi ezmeli baştan

**Maksat Var**

Dünya ile güneş karşı karşıya  
Beraberce dönmesinde maksat var  
Hayran kaldım evrendeki çarşıya  
Dalın köke binmesinde maksat var

Gecesini gündüzüne çevirip  
Mevsimleri yaza kışa evirip  
Karıncanın koca fili devirip  
Güreşmeden yenmesinde maksat var

Neden yapmış derdi nedir kastı ne  
Varabilsen bu gizemin mestine  
Beyaz karın yüce dağda üstüne  
Boz dumanın sinmesinde maksat var

Çözemezsin bu dünyayı veliden  
Söyler ise en doğru söz deliden  
Alacaksan ibreti var ölüden  
Bu hayatın sönmesinde maksat var

**İHLÂSÎ'**ye bu derinlik zor verdi  
Her canlıya seveceği yâr verdi  
Mülk sahibi varlığından var verdi  
Rızkın gizli inmesinde maksat var

### **Körü Körüne**

Bir zaman devranı sürersin amma  
Geçicidir kanma körü körüne  
Güzelin koynuna girersin amma  
Benimdir sanma ha körü körüne

Benliğine kanıp benim sansan da  
Sonunda terk eder canan da can da  
Baki değil imiş dünya insanda  
Varına aldanma körü körüne

Harun ile Karun mala takıldı  
Süleyman taht kurdu tahtı yıkıldı  
Havada uçanlar yere çakıldı  
Bu acıya banma körü körüne

Kimisi varlıkla şad oldu nice  
Kimisi yoksuldu tütmezdi baca  
Güvenme faydasız başında taca  
Boşuna bağlanma körü körüne

**İHLÂSÎ** der kaçır ağzının tadı  
Varlığın da vardır elbet miadı  
Bir sala okunur söylenir adı  
Mezarında yanma körü körüne

**Lebdeğmez**

Yüreğinde gizli yara  
O yâr ağlar gezer gider  
Sinesinden yanar nara  
Gözlerinden süzer gider

Gül açılır güze kadar  
Çok yaşayan yüze kadar  
İşler ise öze kadar  
Dertli derdin yazar gider

Gül dikene sarılınca  
Hak otağı kurulunca  
Yolun sonu görülünce  
Katre ile yüzer gider

Can çıkarken ayazı gör  
Kader denen o yazı gör  
**İHLÂSÎ**'de niyazı gör  
Esrarını çözer gider



### Suç Senin

Kabahati kul kendinde arasın  
Bir belaya ulaşırsan suç senin  
Bin bilirsen bir bilene sorasın  
Kibirleşip yılışırsan suç senin

Zaman bozuk güven yoktur kul kötü  
Çiçek güzel arı şaşkın bal kötü  
Gidişat hoş değil şimdi hal kötü  
Boş boşuna çalışırsan suç senin

Bilinmez dünyanın ahir zamanı  
Kurulalı döner durur kirmanı  
Elbet gelir geçer ömrün harmanı  
Kötülüğe alışırsan suç senin

Hiç kimseye verme kötü yanını  
Acımazlar acıtırlar canını  
Gezme ayıların kokmuş inini  
Necasete bulaşırsan suç senin

**İHLÂSÎ** der değirmenin çarkı var  
Yer altında akarsuyun arkı var  
Herkes insan adamlığın farkı var  
Cahillerle dolaşırsan suç senin

**Acep**

Güvenme dünyada olan devrana  
Sınırsız saltanat gerek mi acep  
Yıkılır sarayın döner virana  
Fukara ağaya direk mi acep

Tek taş duvar olmaz muhtaç taş taşa  
Sırt sırta verince eder temaşa  
İnsan yalnızlıkla kalsa baş başa  
Sadece yalnız yürek mi acep

Yâr olmalı beden canda canana  
Gereklidir daim insan insana  
Var olur cenneti gelse yan yana  
Sevdanın bahçesi merak<sup>12</sup> mi acep

Niceleri geçti Âdem de dâhil  
Ölümü unuttur gafille cahil  
Gönülden gönüle **İHLÂSÎ** ehil  
Varını meydana serek mi acep

## Öfke

Öfkelenmek sel gibidir  
Gelir kırar döker öfke  
Talazlı bir yel gibidir  
Kökten söker çıkar öfke

Balta vurur o çınara  
Gözün döner bil pınara  
Enkazını koy kenara  
Kül eyleyip yakar öfke

Yüreğini sarar pasa  
Anlık olur zaman kısa  
Büründürür bizi yasa  
Üstüne yâr yıkar öfke

Sabretmektir işin başı  
Birden çıkar ölüm kuşu  
**İHLÂSÎ**'nin var telaşı  
Kör kurşunu sıkar öfke

### **Barış Dururken**

Oluk oluk kan akıyor tüm küre  
Savaşlar olmasın barış dururken  
Ortadoğu Suriye ve her yöre  
Savaşlar olmasın barış dururken

Alnından kurşunu yiyene yazık  
Vurulup kefeni giyene yazık  
Ya baba ya kuzum diyene yazık  
Savaşlar olmasın barış dururken

Savaş demek ölüm yıkım gözyaşı  
Durduralım bu dünyada savaşı  
Sağlayalım sonsuza dek barışı  
Savaşlar olmasın barış dururken

Suçsuz insanların ölmesi neden  
Gökte uçak yıkar füze gemiden  
Gelmiyor bir daha toprağa giden  
Savaşlar olmasın barış dururken

Gövdesin sipere sereni düşün  
Çaresiz sonunu göreni düşün  
İstemedен canın vereni düşün  
Savaşlar olmasın barış dururken

Açmayan goncalar dalda soluyor  
Aileleri tam ortadan bölüyor  
Zengin değil hep fakirler ölüyor  
Savaşlar olmasın barış dururken

Dört dinde dört kitap savaş yok diyor  
Hangi inanç çık da insan yak diyor  
**İHLÂSÎ**'yim hayat kutsal hak diyor  
Savaşlar olmasın barış dururken

### Girmeli Gerek

Söz söyleyen söz üstünde durur mu  
Taş gibi sırt sırta vermeli gerek  
Hedefi olmayan hedef vurur mu  
Vurmaya hedefi görmeli gerek

Şu soruyu kendisine sormalı  
Kıssadan hisseye ders çıkarmalı  
Oturup kalkmalı kafa yormalı  
Düşünüp menzile ermeli gerek

Sağ gözün sol göze gizli çöp sokar  
Kibrit ağaç amma ormanı yakar  
Göz ırmak değil de çok seller akar  
Silip de merhemi sürmeli gerek

Kalplerin şuaşı dürüst olmaktır  
Yol alırken menzilini bulmaktır  
Can içinde canan ile olmaktır  
Yürekler Hak için vurmali gerek

Kimisi tok yatar kimisi açtır  
Adalet insana en büyük taçtır  
Yılan dahi sevmeye muhtaçtır  
Sevgiyle yaklaşp sarmalı gerek

Hissetmezsin kara yeri dönerken  
Güneş doğup bütün yıldız sönerken  
Bir taneye sonsuz nimet sinerken  
Başları secdeye sermeli gerek

Yol içinde kısa deme karişa  
Cahil ile sakın girme yarışa  
Varamazsın ömür boyu barışa  
Âlim meclisinde durmalı gerek

Der **İHLÂSÎ** insan kendin bilmeli  
Ölürken de iman ile ölmeli  
Mezar tek odadır değil bölmeli  
O yere pür ü pak girmeli gerek

### **Beni Öldürür**

Kibir bir illettir sakın kibirden  
Sana hoş gelse de seni öldürür  
Mağrurlanmak bil ki fenadır kirden  
Yüreğe düşen nur kini öldürür

Kem işlerden uzak eyle fendini  
Müslümansın koru kendi kendini  
Terk et beyne giren o efendini  
Benlik şirk koşmaktır dini öldürür

Nefsini ezmesen esirsin ona  
Nefsin seni sokar çeşitli dona  
Evladın da alır çıkar meydana  
Tertemiz damarda kanı öldürür

Kibirden uzak dur hem şer hem pistir  
Tuzağına düşen ona hapistir  
Güzeli öldüren boş bir kapristir  
İnsandaki inat canı öldürür

İçkiden kumardan zinadan uzak  
Eroin sigara hepsinde tuzak  
Bunlar ayağını kaydıran kızak  
Bir besmele bütün cini öldürür

Cahil düzenbazla girme ha yola  
Şeytan ile dolaşırlar kol kola  
Ona boyun eğer göremez hâlâ  
Kör eder insanı yönü öldürür

Nefsi azan kişi bölücü olur  
Ukala her zaman bilici olur  
Sanma ki güzellik kalıcı olur  
Sivilce en güzel teni öldürür

Der **İHLÂSÎ** insan engin ol uslan  
Gönlünü yıka da git Hakk'a yaslan  
Çakal kükreyince sanırsın aslan  
Kendini bilmezler beni öldürür

### **Bebek**

Bu dünyaya geldin şimdi duy beni  
Düşme şerefsizin çarkına bebek  
İstersen tüm saftan ayır koy beni  
Su taşıma namert arkına bebek

Sanma ki burası sen gibi berrak  
Beyinler çöl gibi zihinler çorak  
İnsan var burada insandan ırak  
Varırsın büyü de farkına bebek

Sahtekâr riyakâr alır nefesi  
Mazlumun çıkmıyor kessen de sesi  
Adil tartmaz ise mizan kefesi  
Sarılma zulümün kürküne bebek

Geldi de elliye dayandı yaşım  
Bütün namertlerle derttedir başım  
Sanma ki güldüm ben aktı gözyaşım  
Bindirme kimseyi terkine bebek

Hoyrat dolu görsen tüm köşe bucak  
Yansın ister isen göğsünde ocak  
Hakkı temsil etsin tuttuğun sancak  
Ram olma gidip de çirkine bebek

Âdemden bu yana saysam geleni  
Duymadım ki murat alıp güleni  
Bulamazsın sen nefsinin bölüneni  
Tükür haksızların borküne bebek

Gözü doymaz başla hukuksuz hâkim  
Korkak paşalarla paracı hekim  
Yiyici çalarak oluyor tahkim  
Sövesin saltanat erkine bebek

**İHLÂSÎ** gördüğüm anlattım sana  
Anla sen de geldin boşa cihana  
Ahır lazım bunca yaban hayvana  
Girme hayvanların sirkine bebek

**Arılar**

Arıları inceleyip izledim  
Bir muamma bir bilmece bal onda  
Dağdan dağa gezer iken gözledim  
Hikmet onda hüner onda dil onda

Şekil desen altıgenin mimarı  
Geometri simetri de damarı  
Polen denen tozdan yapar imarı  
Çiçekleri dolaşırken döl onda

İnsanoğlu örnek alsa özense  
Arı gibi çiçek çiçek bezense  
**İHLÂSÎ** de esrarında gezinse  
Doğruluktan hiç şaşmayan yol onda



### **Beklemekten İbaret**

Umut canda sabra sükûn eklemekten ibaret  
Yaradan'a şükreyleyip beklemekten ibaret  
Rahmet onda hikmet onda çare onda ey insan  
Umut şükür şeleşini yüklemekten ibaret

Geceler yol alır durmaz vuslatına güneşin  
Şafakların mükâfatı payesi ışık peşin  
O yücenin divanında secde ise bir eşin  
Umut bil ki alınları aklamaktan ibaret

Mühlet vermiş burda sana bil ki ne geç ne erken  
Bakmışsın ki çoktan geçmiş bu dünyayı severken  
On sekiz bin âlemin de sahibine giderken  
Umut paslı yürekleri paklamaktan ibaret

Bu dünyanın değirmi ni öğüterek döndükçe  
Gece çıkan bu yıldızlar sabah ile söndükçe  
**İHLÂSÎ** der bütün fani cansız ata bindikçe  
Umut Hakk'ın kapısını yoklamaktan ibaret

**Hele**

Çağı yakalayıp bilim üretip  
Türkiye'm uzaya çıkmalı hele  
Bilginimiz yüksek ilim üretip  
Uzaydan dünyaya bakmalı hele

Uçmalı tayyare kuş gibi gökte  
Nam salmalı makineli tüfekte  
Kalmamalı içimizde bu ukte  
Bilimde meşale yakmalı hele

Madenleri ince ince işleyip  
Çağlar açan bir devleti düşleyip  
İcadı imanla birlik eşleyip  
Füze yapıp göğe çakmalı hele

Ülkem lider olup lider kalmalı  
Yıldızlara astronot salmalı  
Orada savaşa hazır olmalı  
Gezegene düşman tıkmalı hele

Bilişim tekniği gerekli çağa  
Önünde diz çökme gülme alçağa  
Eşit olsun artık maraba ağa  
Gelirler bütçeye akmalı hele

Gaflet uykusunu üstten atmalı  
Yerli malı üretmeli satmalı  
Bu devleti (G) sekize katmalı  
Silkinip yerinden kalkmalı hele

Geleceği görmeliyiz bilerek  
Tüm millet devlete omuz vererek  
Hep kardeşçe sarılarak gülerek  
Uzanan dost eli sıkmalı hele

**İHLÂSÎ** hayalim hep gerçek olsun  
Milletimin gönlü huzurla dolsun  
Düşmanın çatlasın yüzleri solsun  
Çalışıp engeli yıkmalı hele

### Ölüm Güzel

Ham hayale dalan kardeş  
Tüm varlık boş ölüm güzel  
Boşa hemhal olan insan  
Dünya bir hoş ölüm güzel

Kapaksız bir kazandasın  
Gece gündüz mizandasın  
Bahar sanma hazandasın  
Mevsim sarhoş ölüm güzel

Ne semada ne de yerde  
Bulamazsın mücevherde  
Aradığın tüm cevherde  
Dertlidir baş ölüm güzel

Ömür mü var bitmeyecek  
Sala binip gitmeyecek  
Yanıp yanıp tütmeyecek  
Hayat nahoş ölüm güzel

Ölümdür kiri paklayan  
**İHLÂSÎ**'yi o aklayan  
En son toprakta saklayan  
Mezarda taş ölüm güzel

**Kârı Ne**

Deli gönlüm bağlanma sen boş bu dünya kârı ne  
Gider iken handan göçün sana kalan varı ne  
Eyüp sabrı taşıdım ben dediler ki bu mecnun  
Sığındım ben Yaradan'a şu feleğin zoru ne

Ne desem de anlamazsın borandayım kıştayım  
Beni bende arıyorum gözümdeki yaştayım  
Huda'ya giden bu yolda nefsimle savaştayım  
Kör nefsimi bağlamışım avcıların toru ne

Turabım ben Hak yoluna savrulurum ben ona  
Şaşırmasın menzilinden gelir iken can sona  
Gider iken pür ü pakça naaşım kabre kona  
Can sende baki değilse düşün canın kârı ne

Divanından hiç kalkmasam başım daim eğilse  
Düşün bu can neye yarar baş secdede değilse  
Gidişim çetin olsa da düz eğilip büğülse  
**İHLÂSÎ** içten yanıyor gör lavların harı ne

### **Tüh Dersin**

Ne yolcular geldi geçti bu handan  
Menzile varmadan tüh dersin sen de  
Eğleşmedi kimse bu boş mekânda  
Giderken bir derin ah dersin sen de

Bir ömür çalınır o güzel gayda  
Gördün ki hiçbir şey sağlamaz fayda  
Her şey ele kalır sense hay hayda  
Anlarsın geç olur vah dersin sen de

Düşünüp derince yorma hiç kafa  
İnsan doğduğunda girmiştir safa  
Peşinde cellâdın gelmez insafa  
Gücüm yeter deme eh dersin sen de

Gidenleri düşün kimlerdir kimdir  
Bir damla nutfeden fani ekimdir  
Eken de mahsulde bil ki Hekim'dir  
Varınca yanına peh dersin sen de

**İHLÂSÎ** düşünsen sen bir beşersin  
Hesap günü yaptığına şaşarsın  
Tahta ata binersen de aşarsın  
Omuzdan omuza deh dersin sen de

**Dur**

Yüce dağlar başkaldırmış  
Zirveye var karında dur  
Gör güzeller kaş kaldırmış  
Karar kılıp birinde dur

Coşkun sular durmaz akar  
Çağlayıp bendini yıkar  
Gölge üşür güneş yakar  
Gir serine serinde dur

Akıla sığmayan bilim  
Kalpleri kuşatan ilim  
İlmin mürşididir âlim  
Ol derinde derinde dur

Her mahsulde her üründe  
Gizli durur her türünde  
Bitki nebatın püründe  
Al yeşilde görün de dur

Bağlandığım belek bağım  
Başımı taşır ayağım  
Kara toprak son durağım  
**İHLÂSÎ** bil yerinde dur

### Pay Çıkar

Sen seni hesapla dünü hesapla  
Kârda mısın zararda mı say çıkar  
Yaşadığın zaman anı hesapla  
Sıfırlayıp bitenlerden pay çıkar

Ne varı kurtardı ne de o unvan  
Aldanma bir nefes boştur bu cihan  
Kimi saray yapmış kimisi de han  
Alıp alıp satanlardan pay çıkar

Âdem ile başlar insanın çağı  
Onlar da bıraktı İrem'den bağı  
İbretle dolaştı bilinmez dağı  
Yasak meyve yutanlardan pay çıkar

Deme dostum hesap daha çok erken  
Düşünmeli kul hakkını yiyorken  
Faydasını göremiyor giderken  
Karun gibi batanlardan pay çıkar

Doldur boşalt yapar her gün bu dünya  
Hercümerç olacak bir gün bu dünya  
Nice canlar aldı yorgun bu dünya  
Firavun'ca çatanlardan pay çıkar

Gidenler tarumar karanlık yoldan  
Şeytani nefisten zalimce kuldan  
Hesapsız işlerden faydasız maldan  
Çalıp çırpıp katanlardan pay çıkar

Bilirim kendimi fani bilirim  
**İHLÂSÎ**'yim Hak yolunda kalırım  
Ders alırsam ölenlerden alırım  
Mezarlıkta yatanlardan pay çıkar

## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

### İnsan

Düşünüp derince görüp derince  
Derinden derine dalmalı insan  
Ölü de diriye ibret verince  
Anlayıp hisseyi almalı insan

Hak için gayretle çalış çabala  
Dönünce emek de meyveli dala  
Fikir şerbetini süzerken bala  
Sohbette lezzeti bulmalı insan

Yunusça düşünüp Yunus'ça gezip  
Hayat menziline sırları çözüp  
Nefsini bağlayıp nefsinizi ezip  
Selamı pay edip salmalı insan

Zamanı bulmalı anın içinde  
Bulmalı birini binin içinde  
Sormalı canları canın içinde  
Sevgi pınarından dolmalı insan

Mertlik hırkasını sırtına giyip  
Yolumuz erenler yoludur deyip  
Beraber bölüşüp beraber yiyip  
Birlik beraberlik olmalı insan

Aşılmaz dağlarda düz olmak lazım  
Mazluma ağlayan göz olmak lazım  
Gönüllere girip haz olmak lazım  
Orada yer bulup kalmalı insan

Yıllar kadar uzak an kadar yakın  
Yaptığın her işin olsun yüz akın  
İncinme incitme bir kulu sakın  
Kendi kendisini bilmeli insan

Yürekten doğmalı gönül güneşi  
Menzile yürürken bulursan eşi  
İcra eder iken makamda beşi  
Kötülük ve kini silmeli insan

Ben benden büyüğüm cihana sığmam  
İğneden geçerim iğneye değmem  
Kulları incitip boynunu eğmem  
Gül gibi yaşayıp solmalı insan

Bir yol vardır gider yoldan da öte  
Tohum tanesinden sonsuz nimete  
**İHLÂSÎ** muhtaçtır daim rahmete  
Hakk'ın kapısını çalmalı insan



**Ne Götürdü Bu Dünyadan**

Çok alıp da çok satanlar  
Ne götürdü bu dünyadan  
Servete servet katanlar  
Ne götürdü bu dünyadan

Zapt olmayan beyi vardı  
Atı vardı tayı vardı  
Bilmem kaç yüz köyü vardı  
Ne götürdü bu dünyadan

Gelip geçen tüm insanlar  
Putperestler firavunlar  
Yıkılmayan pehlivanlar  
Ne götürdü bu dünyadan

Fabrikası yatı olan  
Malikâne katı olan  
Marabası zatı olan  
Ne götürdü bu dünyadan

Şan ile şöhreti bulan  
Makam mevki rütbe alan  
Zorba olup korku salan  
Ne götürdü bu dünyadan

**İHLÂSÎ** bir aşiyanda  
Saray yapıp döşeyende  
Yüze kadar yaşayanda  
Ne götürdü bu dünyadan

**Bir Yürek Bedenden Büyük Olursa**

Bir yürek bedenden büyük olursa  
Kendi incinir de kulu incitmez  
Olgunlaşır kemalini bulursa  
Dikene katlanır gülü incitmez

Ötelenir örselenir itilir  
Köle olur pazar pazar satılır  
Kervan olur katarlara katılır  
Toprağı incitmez yolu incitmez

Kendi ağlar başkasını güldürür  
Nefsi ile benliğini öldürür  
Nerde düşkün görse tutar kaldırır  
Közde yanar amma eli incitmez

Hikmet pınarının gözesi olur  
Bütün eskilerin tazesini olur  
Gönül sofrasının mezesi olur  
Sözü ârifândır dili incitmez

Engine post serer engin oturur  
Kaç güneş aşırır kaç gün bitirir  
Nice gam yükünü çeker götürür  
**İHLÂSÎ** kırılır dalı incitmez

**Elenir Gelenler Gidenler Bir Bir**

Bu dünyanın eleğinden un gibi  
Elenir gelenler gidenler bir bir  
Eleyense aşikârdır gün gibi  
İnsanda çözüdür madenler bir bir

Değirmende dane dane öğütür  
Kaç imtihan eder nice eğitir  
Toprak eder köşe bucak dağıtır  
Hesabını verir edenler bir bir

Yokuşu bayırı çıkmayan var mı  
Oturduğu yerden kalkmayan var mı  
Kendi ateşini yakmayan var mı  
Yok olup giderler nadanlar bir bir

Kinden daha ağır bildiğim yoktur  
Ben bende ölürüm güldüğüm yoktur  
**İHLÂSÎ** giderim geldiğim yoktur  
Cehenneme kini güdenler bir bir

**Alan Yanar Satan Yanar**

Bu dünyanın cevherini  
Alan yanar satan yanar  
Okur yazamaz dehrini  
Kalemını tutan yanar

Bilge bilgiyi çözemez  
Ârif ârifçe gezemez  
Çiçek arıyı bezemez  
Gönüllerde biten yanar

Yerler gökler sökülünce  
Sırlar suya dökülünce  
Aşk çakmağı çakılınca  
Yâri özde yatan yanar

Şehir şehir elden ele  
Gezer dururlar nafile  
Gel anlat bunu gafile  
Ateş yanmaz tüten yanar

Duran gideni geçince  
Elek eleyip seçince  
Karınca umman içince  
Benliğini atan yanar

**İHLÂSÎ** bezirgân değil  
Yapı amma bir han değil  
Bura bize vatan değil  
Özünü avutan yanar

### Ucuzluk

Eğer güce taparsan Allah'ı unutursun  
İnsan önce kendini değerli kılmalıdır  
Benliğini kutsalı billahi unutursun  
Haktan yana olarak halk ile kalmalıdır

Şan şöhretin uğruna şeye girmek ucuzluk  
Kırk kılık değiştirip köye girmek ucuzluk  
Zemzem olmak dururken meye girmek ucuzluk  
Kişiliğin ararken az vakur olmalıdır

Eğilecek baş varsa Allah için eğilsin  
Ya İslam'ı bilmiyon ya Müslüman değilsin  
Burası dünya beyim yatacağın değil sin<sup>13</sup>  
Nefesin hesabı var nefsini bölmelidir

Mazlumu unutursan kulu senden davacı  
Zülfikar'ı unutsan Ali senden davacı  
Desen ki müşidim var veli senden davacı  
Adam gibi yaşayıp insanca ölmelidir

Köleler pazarlarda satılmıştır satılır  
Sade çoban değişir yeni yoza katılır  
İş bitince tutulup bir kenara atılır  
Nice örneği vardır ibreti almalıdır

Su misali akarsan herkes senden içecek  
Eğer yanlı olursan yanlı seni seçecek  
Yarısı alkış tutsa yarısı da geçecek  
Gidişat yanlı ise doğruyu bulmalıdır

Nice tahtlar yıkıldı nice sultan yok oldu  
Bundan önce de güce takla atan çok oldu  
Batıl kayıp ederken kazanan da hak oldu  
Aklından köleliği çıkartıp silmelidir

ALLAH'tan başkasından hiçbir çıkar beklemem  
Seksen milyon baş tacım başka sayı eklemem  
**İHLÂSİ** hele vebal hiç sırtıma yüklemem  
Herkesi kucaklarım milletim bilmelidir

**Ben Olsaydım Haşa Toprak Olmazdım**

Kimisi bel vurur kimisi kazar  
Ben olsaydım haşa toprak olmazdım  
Yine de küsmeden oluyor mezar  
Ben olsaydım haşa toprak olmazdım

Üstünde çiğneyip gezene suskun  
Parça parça bölüp üzene suskun  
Sürerken incitip ezene suskun  
Ben olsaydım haşa toprak olmazdım

Tüm varlık sonunda toprağa düşer  
Hoyrat yaralayıp bağrını eşer  
Bir türlü kıymetin bilmiyor beşer  
Ben olsaydım haşa toprak olmazdım

Nice nimet ile besliyor iken  
Her türlü canlıyla süslüyor iken  
Muhtaç da üstüne pisliyor iken  
Ben olsaydım haşa toprak olmazdım

**İHLÂSİ**'yim kalemimde bir humma  
Ne hikmetler saklı bilirim amma  
Çözemedim dili başka muamma  
Ben olsaydım haşa toprak olmazdım

### Toprak Olacak

Doğadaki canlı bu bendeki ten  
Sonsuza yürüyüp toprak olacak  
Yer altında saklı olsa da maden  
Çıkınca eriyip toprak olacak

Tüm canlıyı üzerinde büyütür  
Değirmeni harıl harıl öğütür  
Gidenleri sinesinde uyutur  
Gelenler fariyip toprak olacak

Yüz yaşa uzun der elliye kısa  
Her beden sarılsa altın libasa  
Belki ince bir dert belki de tasa  
Ağ beze bürüyüp toprak olacak

Kimi doğar kimi ölür habire  
Kök çürüyüp yaprak düşünce yere  
**İHLÂSÎ** de bir gün girip kabire  
Sonunda çürüyüp toprak olacak

**Mânâ Var**

Kuru dalı yaprak ile süslerken  
Gazel edip dökmesinde mânâ var  
Kâinatı gergef gergef işlerken  
Her şafağın sökmesinde mânâ var

Doğar batar güneş başka bilmece  
Bilinmeyen saklı varlık var nice  
Yaldızlamış karanlığı bak gece  
Yıldızların çıkmasında mânâ var

Bulam diye aradığım yâr başka  
Ayazında soğuşunda zâr başka  
Yüce dağın zirvesinde kar başka  
Boz dumanın çökmesinde mânâ var

Cehle başım bu ibreti al sen de  
Umman isen o ummana sal sen de  
Bin bir çiçek bin bir desen gül sende  
Berrak suyun kokmasında mânâ var

**İHLÂSÎ**'yim pervaneye yel oldum  
Damla oldum ırmak oldum sel oldum  
Aktım coştum ben kendime göl oldum  
Yerin göğe bakmasında mânâ var



### İçimdeki Hasret Bitince Gardaş

Şu bizim Sivas'ın ücra köyünde  
Şen olur bacalar tütünce gardaş  
Irgat yola düşer çoban yol alır  
Seherde horozlar ötünce gardaş

Tandırlar yanıp da kazanlar kaynar  
İbibikler öter serçeler oynar  
Oluğundan suyu coşturur pınar  
Gelin kız helkeyi tutunca gardaş

Bir başka görünür koyaklar dağlar  
Yeşile bürünür bahçeler bağlar  
Ağaç filiz verir dereler çağlar  
Bahar gelip kışlar bitince gardaş

Dört bir yandan insan akar yaylaya  
Kayalar yamaçtan bakar yaylaya  
Sürü sökün eder çıkar yaylaya  
Kuzuyu koyuna katınca gardaş

Tabiat anadır canlıyı besler  
Erişir mevsimler barışır küsler  
Bin bir çiçek çıkar toprağı süsler  
Nevruzlar çiğdemler yetince gardaş

Sular köpük saçır taşlardan aşar  
Gurbette bu gönlüm garipçe yaşar  
**İHLÂSÎ** şad olur sevinir coşar  
İçimdeki hasret bitince gardaş

**Mevlâdır Mevlâ**

Bulutlar dolaşır elsiz ayaksız  
Yürüten o kudret Mevlâ'dır Mevlâ  
Âlemler yarattı uçsuz bucaksız  
İçimdeki hasret Mevlâ'dır Mevlâ

Yağmurunun damla damla düşüşü  
Rüzgârının ılık soğuk esişi  
Dolusunun inci gibi gelişi  
Bilinmez basiret Mevlâ'dır Mevlâ

Kar tanesi gizli desen bir nakış  
Suyundaki şeffaf manidar akış  
Buzunda dondurup güneşte yakış  
Sonsuz bir maharet Mevlâ'dır Mevlâ

Yıldızları tek tek döşemiş gökte  
Tuvali fırçası yedidir renkte  
İkileme düşme olursun şirkte  
Nefsine ziyaret Mevlâ'dır Mevlâ

Düşün hangi usta yapar bu işi  
Bahar gider iken kışın gelişi  
Yaşarken insanın yoktan ölüşü  
Burada işaret Mevlâ'dır Mevlâ

**Bekir der** evrenin desen oluşu  
Çiçeklerin bin bir koku salışı  
Toprağının neyi varsa alışu  
Dülgerde keramet Mevlâ'dır Mevlâ

**Mevla'yı Özlemek Gerek**

Küçük karıncanın aklı başında  
Onun hayatını izlemek gerek  
Çiçeğin polenden döl tutuşunda  
Mevlâ'yı burada gözlemek gerek

Acı bir nebatta saklıdır derman  
Hak isterse elbet gönderir ferman  
Enginleri çiçek dağları orman  
Mevlâ'yı gönülde gizlemek gerek

Dağlardan lavların yanıp akışı  
Güneşin mağrurca gökten bakışı  
Suların kayadan serin çıkışı  
Mevlâ'yı gönülde özlemek gerek

Uyuyan beden rüya görmesi  
Küçük örümceğin ağı örmesi  
Dutta kozaların ipek dürmesi  
Mevlâ'yı gönülde tezlemek gerek

Toprakta bedende aynı mineral  
Tırtıllar kelebek olur örnek al  
Biber acı ise neden tatlı bal  
Mevlâ'yı gönülde sözlemek gerek

**Bekir'**im hikmet-i ibretlik olmam  
Bu sırlara vakıf sadece Mevlâ'm  
Doğanın kanunu kuru bir söylem  
Mevlâ'yı gönülde hazlamak gerek

### **Ađlıyorum Yine Gel Diye Diye**

Çöktüm karanlıkta gizli gizlice  
Ađlıyorum yine gel diye diye  
Sızıyor bu yürek hasret içinde  
Yalvardım saçından tel diye diye

Sığamadım gülüm senin kalbine  
Bu kalbimde bir yer ara kendine  
Ne hoş olur alsan gönül fendine  
Gözyaşım akıttım sel diye diye

Gül dalına değil dikene baktım  
Uykusuz gecede bir ömrü yaktım  
Sevgisiz dünyayı sana bıraktım  
Sevgilim birazcık gül diye diye

Soramadım hangi elden nicesin  
Sonsuzluk yolunda bana gecesin  
Yazımda satırda imla hecesin  
Silmedim defterden bil diye diye

Bekir im gülümü sakladım sana  
Cemalin bir yana dünya bir yana  
Mecnunun çölünde kurbanım sana  
Kesip de canımı al diye diye

### Senin Eserin

Sen beni bırakıp gittin gideli  
Sarıp solduğum senin eserin.  
Canın yanmasıymış aşkın bedeli  
Dertlere daldığım senin eserin.

Bütün saatleri vuslata kurdum  
Terk ettiğin yerde bekledim durdum  
Vefasız değil o, döner diyordum  
Biçare kaldığım senin eserin.

Bülbül oldum gonca gülün dermedim  
Zulmünü de kutsal saydım yemedim  
Yâd-yabana bir sırrını vermedim  
Kahırla dolduğum senin eserin.

**Bekir** der; bir tanem gözümde tüttün  
Bir veda etmeden bırakıp gittin  
Kerem'den, Mecnûn'dan besbeter ettin  
Saçımı yolduğum senin eserin.

### **Meyri**

Aradım aynada saklandın sırda  
Sensizlik içimde üşüyor Meyri.  
Kadir gecesinde gökteki nurda  
Cemalin içime düşüyor Meyri.

Yalvardım Mevlâ'ya, hatim okudum  
Kirpiğinde canı örüp dokudum  
Seslenip geceye seni şakıdım  
Hasretin içimde ışıyor Meyri.

Seher melteminde şafak atarken  
Güneşim bak sensiz doğup batarken  
Rûhum karanlığı sarıp yatarken  
Gözlerin ufuktan aşılıyor Meyri.

Umudum kesilir, açılır perde  
İşte gidiyorum böylece derde  
Kuytu bir köşede izbe bir yerde  
Bu can seni sessiz yaşıyor Meyri.

Aşk mevsimi geçti hasatta yoksun  
Battın bu bağrıma zehirli oksun  
Ne derdin var ise bu garip çeksin  
Yaralar kanayıp pişiyor Meyri.

Bir zalim sevdânın şah eserini  
Çivile bağrıma vur keserini  
Değdiği yerlerin gör hasarını  
Yerden yere çalıp coşuyor Meyri.

Pusu kurmuş zaman çalıyor benden  
"Ecel teri ecel," dökülen tenden  
Akıp dökülüyor ince inceden  
Yüreğimden akıp taşıyor Meyri.

**Bekir** der yıkılan benim kirmanım  
Geleceğim sana olsa dermanım  
Ne olur katlime yazma fermanım  
Eller zaten kuyu eşiyor Meyri.

## **O Allah**

Karda var  
O Allah  
Varda var  
O Allah  
Sonsuz han  
Özde yan  
Canda can  
O Allah  
Pirde pir  
Serde ser  
Yerde yer  
O Allah  
Kokar mis  
Taşta his  
Bulut sis  
O Allah  
Yakıcı har  
Yanda sar  
Bana yar  
O Allah  
Halas da  
Mahlas da  
**İhlas** da  
O Allah

**O'nda**

Bir baştanbaşa  
Gittim ben O'nda  
Gelince coşa  
Yittim ben O'nda

Beraber bende  
Kemikle tende  
Hemen her günde  
Bittim ben O'nda

Varında kandım  
Canında candım  
Kor olup yandım  
Tüttüm ben O'nda

Gülde beraber  
Dalda beraber  
Kulda beraber  
Yettim ben O'nda

Cana cevheri  
Görünmez ferî  
Sevdaya seri  
Kattım ben O'nda

Görmeyen gözde  
İHLASÎ özde  
Toprakta gizde  
Yattım ben O'nda



**Yârenin Özü**

Öz dediğin öz  
Verenin özü  
Özlediğin öz  
Görenin özü

Seherde serde  
Göz vermiş ferde  
Görünmez yerde  
Girenin özü

Yüceden yüce  
Gündüzle gece  
Sessiz gizlice  
Saranın özü

Anında vardır  
Canında vardır  
Yanında vardır  
Duranın özü

Gülde gül arar  
Her işte karar  
Evreni sarar  
Varanın özü

Ateşte yanmaz  
Döndürür dönmez  
**İHLASÎ** sönmez  
Yârenin Özü

**Gizlice**

Kendince böldü  
Verdi gizlice  
Alanlar güldü  
Gördü gizlice

Kalkınca perde  
Gök ile yerde  
Sendeki serde  
Serdi gizlice

Körlerde göze  
Dilsizde söze  
Candaki öze  
Girdi gizlice

Boyasız boya  
İpliksiz oya  
Damlada suya  
Ördü gizlice

Şekli görünmez  
Şala bürünmez  
Hiç de erinmez  
Sürdü gizlice

Bilinir zahir  
Her işte mahir  
**İHLASÎ** ahir  
Erdi gizlice

**Talandır İşi**

Fitneyi belle  
Bölendir işi  
Kırk çeşit dille  
Yalandır işi

Lafı çok sayar  
Hem de pek ayar  
Görmeden soyar  
Talandır işi

Niyeti de boş  
O şeytana eş  
Ortama ateş  
Salandır işi

Çarıktır yüzü  
Çürüktür özü  
Doymaz ki gözü  
Alandır işi

Uzak Mevla'dan  
Kaçın beladan  
Gizli zuladan  
Çalandır işi

**İHLASÎ** ibret  
Edeple sabret  
Bunlar garabet  
Bulandır işi

**Deęsin**

Sıtkı candan bak  
Göz göze deęsin  
Sarıl canı yak  
Öz öze deęsin

Selamla aç ki  
Özenle geç ki  
Söylerken seç ki  
Söz söze deęsin

Kötülüęe sur  
Merdanca dur  
Safı sıkça kur  
Diz dize deęsin

Sevgiye bansın  
Sonsuza kansın  
Yürekler yansın  
Köz köze deęsin

Dolaş derince  
Piri görünce  
Yola girince  
İz ize deęsin

Hemen her zaman  
**İHLASÎ** aman  
Ol ki şaduman  
Biz bize deęsin

**Yalandır**

Saklanır boşa  
Benzer sert taşa  
Sultansa başa  
Yalandır yalan

Tezip giderse  
Bakar bir körse  
Ben şahım derse  
Yalandır yalan

Sahtekâr kişi  
Kapar girişi  
Alış verişi  
Yalandır yalan

Geçmişî kara  
Çıkarı para  
Sevdası yara  
Yalandır yalan

Selâm salarsa  
Yolu bulursa  
Dostu olursa  
Yalandır yalan

Meydana girse  
Varını verse  
Rakibi serse  
Yalandır yalan

İHLASİ kansa  
Bu dünya yansa  
Cenneti sunsa  
Yalandır yalan

### Dağlıca

Dağlıca'nın dağlarında  
Kuşlar döner döner durur  
Hepsi gençlik çağlarında  
Teröristler asker vurur

O sarp dağlar ölüm kumar  
Güller kurur bülbül susar  
Karanlıkta pusu basar  
Teröristler asker vurur

Feryadımı duyun kullar  
Kıvrım kıvrım gider yollar  
Dağlar bize ölüm yollar  
Teröristler asker vurur

Güz gelince havalara  
Sis çökünce ovalara  
Şivan düşer yuvalara  
Teröristler asker vurur

Mayın gizli ölüm saçar  
Yüreklerde yara açar  
Toz dumanda kaldık naçar  
Teröristler asker vurur

Yaz gelmez ki buralara  
**İHLASİ'**yim karalara  
Em olaydım yaralara  
Teröristler asker vurur

### Dünya Acı

D ünya sana gelen konup göçüyor  
D üşünüp içinden çıkamıyorum  
D öNSE dolaşsa da ölüm biçiyor  
D üzenin çarkını yıkamıyorum

Ü zersin insanı en mutlu günde  
Ü mitler kalırken geçmişte dünde  
Ü tersin herkesi atarsın künde  
Ü stüme oturdun bakamıyorum

N e çarkın kırılır ne devran biter  
N e aklımız erer ne de güç yeter  
N edense her derdin başka bir beter  
N azın ağır geldi çekemiyorum

Y alanmış zarafet gösteriş yalan  
Y anında var mıdır söyle bir kalan  
Y aşayıp da senden muradın alan  
Y azdım da içimi dökemiyorum

A ğlatırsın sana bakan gözleri  
A hirin evvelin yakar özleri  
A ğ ile ördüğün bütün bezleri  
A yırdım ilmekten sökemiyorum

A ldatarak çarkın dönüyor böyle  
A ğu denen ilaç sunuyor böyle  
A ğına düşenler yanıyor böyle  
A daletin var mı bakamıyorum

C anları canana hasret koyarsın  
C anlara kıyarak canla doyersin  
C evr ü cefa edip sonu dayarsın  
C evherin demirmiş bükemiyorum

I rgat ettin gelen sana kul köle  
I rgalarsın canlı cansız hep öyle  
I ssızdır İHLASÎ garipçe böyle  
I rmak oldum amma akamıyorum

## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

### Zaman Tüneli

Z alimlere dünya kalmıyor kalma z  
Z aman gelir geçer geçtiğin bilme z  
Z ulme alkış tutma tutan da gülme z  
Z enginlik insanda sevgidir ölme z

A nlarsan Hak'ta bir fakirle ağ a  
A hir tarlasında ateşten bağ a  
A lıcı döndürür kuru kabuğ a  
A nlamazsın nasıl çarptın o dağ a

M eyledip gönülde aşkı satalı m  
M ânasız yönlere ışık tutalı m  
M evki de makam da boştur atalı m  
M evla'yı yaşantı öze katalı m

A ğlamasın mor koyunlar kuzuy a  
A lmal kimse gemi azıy a  
A v avcıya kızar avcı tazıy a  
A hirinde kalem döker yazıy a

N ehir gibi coşkun bulanıp aka n  
N e güzel bir gönle dolanıp aka n  
N e varsa baktığna gül baka n  
N adide yürekli o engin inşa n

T edbirli olmalı yaşarken haya t  
T akatin kesilir senin de hey ha t  
T atlı canlar boşa olmasın baya t  
T utma mezalimi kaldır çöpe a t

Ü mitler yeşersin açsın dağ gül ü  
Ü zerinde dağın lale sümbül ü  
Ü şümesin yürek olmasın öl ü  
Ü stünde şakısın güle bülbül ü

N ice zalim geldi geçti bu handa n  
N eleri kaybetti tüm imtihanda n  
N efsi köle olur varlığa canda n  
N emrutlar, Karunlar göçmüş cihanda n

E mrine uymalı çok erken dem e  
E l açıp divanda girmeli cem e  
E mir hak oluyor cümle âdem e  
E zelin karşısı en son kadem e



## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

L eyla Mecnun aşka olurken hama l  
L eyla mı Mecnun gördüğü cema l  
L ütfuyla o çölde bulduğu kema l  
L isanı Allah'tı çöl ise maha l

İ nsan yüreğinde saklı evren i  
İ stersen bulursun sen de veren i  
İ limle İHLASÎ sen de çevren i  
İ lelebet donat bitir devren i

**Sensin**

Güneşten ışıkla düşen de sensin  
Damladan sel olup taşan da sensin  
Seher vakti yelde coşan da sensin  
Dermansız tüm derde koşan da sensin  
Kuşkusuz ki azimüşşan da sensin

Gece gündüz yüreğimde ışıyan  
Sevgisiyle sarıp bende yaşayan  
Canlı da cansız da, hikmet taşıyan  
Ateşler içinde korda üşüyen  
Mezar taşım bekçi mezar aşıyan

Yolcunun menzile vardığı gece  
Varıp da mekâna girdiği gece  
Toprağın soğukça sardığı gece  
Divanına çıkıp durduğu gece  
**İHLASÎ** hesabı verdiği gece

**Yele Ser**

Zülüfleri top top serinde güzel  
Tara zülüflerin serinde güzel  
Ben aşığım ser güzel  
Zülfün yele ser güzel  
Telin derman dediler  
Yaram üste ser güzel  
Mecnunum aşkına serinde güzel  
Bu garip başımda yel eser güzel  
  
Bakışın öldürür ya verem eyler  
Ya Mecnun ya Ferhat ya Kerem eyler  
Aşığım kerem eyler  
Aslı'ya Kerem eyler  
Uğraşır can almaya  
Yine de kerem eyler  
Kader tutar beni yolumdan eyler  
O mühür gözlerin şaheser güzel  
  
Seni gören nasıl baksın ellere  
Boğum boğum kına yakmış ellere  
Ben aşığım dillere  
Bal damlayan dillere  
İnsaf merhamet eyle  
Salma beni dillere  
Senin için düştüm gurbet ellere  
**İHLASİ'**den kalmaz bir eser güzel

### **Alıştık**

Yeryüzü çığlık atar gök ise ağlamakta  
Ne hikmettir bilinmez vurulmaya alıştık  
Ülkem yasa bürünür, karalar bağlamakta  
Sustukça al bayrağa sarılmaya alıştık

Uyan milletim uyan kader midir uyumak  
Gencecik tüm fidanlar koparılıp soluyor  
Bu kadar basit mi ki şehitlere göz yummak  
Mayınla parçalanıp evlatların ölüyor

Budadılar bizleri özümüzü aldılar  
Dağlıca yıkılasın kuşlar gökte dönüyor  
Zengin bedel yatırdı fakirleri saldılar  
Devriye nöbetinde ne yıldızlar sönüyor

Milliliği unuttuk Türklüğe söve söve  
Kaybettiğin ne varsa vermezler ki geriye  
Yalakalar bitirmez söveni öve öve  
Uyu milletim uyu devam aynı seriye

Anaların ağıdı yürekleri dağılıyor  
Kundaktaki çocuklar izliyor kucaklarda  
Masum yüzlü gelinler içli içli ağlıyor  
Sönmeyen volkan gibi kor ateş ocaklarda

Kardeş kardeş deriz de kardeşliği gördünüz  
Bir tabuttan birine koşmak sizi üzmez mi ?  
Saltanatın uğruna her tavizi verdiniz  
Hainler kol geziyor paşa bunu sezmez mi?

**İHLASÎ** ağlamaktan yoruldu iki gözüm  
Anlatamam içimi Yedi Eylül üşüyor  
Bağırsam da duyulmaz duyulmaz benim sözüm  
Kuzularım vurulup topraklara düşüyor

**Yerini Bil**

Oturup mecliste geçerken başa  
*Yerini bil sözünü bil kendin bil*  
Kem söyleyip kuzgun kondurma leşe  
*Serini bil tezini bil andın bil*

Toplumda insanın hamına dikkat  
Fitnenin fesadın yemine dikkat  
Konuşurken sözün kemine dikkat  
*Derini bil özünü bil bendin bil*

**İHLASÎ** sözlerin dolaşsın dilde  
Nice âlim çıkar ararsan elde  
Su eksik olur mu ummanda gölde  
*Yârini bil hazını bil fendin bil*

**Yorulдум**

Gönül kervanına yükledim gamı  
*Götürsem* yorulдум *döksem* yorulдум  
Her gün yaşıyorum ben bu idamı  
*Otursam* yorulдум *baksam* yorulдум

Mamur ettim tahkim ettim fendimi  
Ne zalimmiş gizli yıkılmış bendimi  
Bulamadım ben kendimde kendimi  
*Getirsem* yorulдум *aksam* yorulдум

Gidem dedim kader kesti yolumu  
Bu gurbet el kökten kırdı kolumu  
Ak göksün üstünde biten gülümü  
*Yetirsem* yorulдум *söksem* yorulдум

**İHLASÎ**'yim ben derdimi hiç demem  
Tabip bilmez yara bende dem bu dem  
Yardan başka bulunmaz ki çare em  
*Bitirsem* yorulдум *çeksem* yorulдум

**Burda**

Ervah-ı ezelden bu güne kadar  
*Can biter yol alır öz bulur burda*  
Yolcu menziline kendini adar  
*An yiter kul ölür söz kalır burda*

Gökten yere kadar boşluk sandığın  
İçinde cisimsiz o inandığın  
Tüm âlemde yaşar candan yandığın  
*Kün yeter hal gelir haz salar burda*

Buharlar yoğuşup sema sarınca  
Hikmet dolu arı ile karınca  
Kâinat saf tutup divan durunca  
*Han tüter bal dolar yaz gelir burda*

Çiçeklerde nakış kuşlarda dili  
Madde olmamışken daha evveli  
Karıncaya rakip yaratmış fili  
*Gün batar çöl kalır toz dolar burda*

Dört yanı açıktır var mıdır bilen  
Duymadım muradın alıp da gülen  
Toprağa gidiyor **İHLASÎ** gelen  
*Yan yatar sal olur tez ölür burda*

**Bükülme**

Hayat tarlasında menzil ararken  
*Gel gör yolu neler vardır sen bilsen*  
Ekilip biçilip başak sararken  
*Hal var kulu böler sırdır bin gülsen*

Bükülme dökülme olmasın özde  
İncinme incitme insanı sözde  
Bakınca Mevla'yı görürsen gözde  
*Dal sar gülü çalar yardır can gelsen*

Bin tövbe edip de tövbeyi bozan  
Manayı noktada arıyor yazan  
**İHLASÎ** ömrüne düşünce hazan  
*Yol kar, dolu diler zardır han olsan*



**Dedim Ana**

**Dedim** ana burda bozuktur düzen

**Dedi** oğul yazık ona uyana

**Dedim** ana insan insanı ezen

**Dedi** oğul var âdemden bu yana

**Dedim** yalan dünya namertle dolu

**Dedi** senin yolun Allah'ın yolu

**Dedim** dürüstünse kırılır kolu

**Dedi** bu imtihan mert bir civana

**Dedim** soysuzlara gücüm yeter mi?

**Dedi** bu dünyada soysuz biter mi?

**Dedim** bunlar çok bed şerden beter mi?

**Dedi** mazarattır bunlar cihana

**Dedim** şeref yoktur haysiyet yoktur

**Dedi** bil bunlardan o kadar çoktur

**Dedim** insanlığa saplanan oktur

**Dedi** çıkacaklar mutlak divana

**Dedim** sen bilerek doğurdun beni

**Dedi** iman ile yağurdum seni

**Dedim** hoyratların bozuk mu geni

**Dedi** nasipsizse gelmez imana

**Dedim** emzirdiğin beyaz çiğ süttü

**Dedi** her damlası abdestli gitti

**Dedim** insanlarda insanlık bitti

**Dedi İHLASÎ**'sin adında mana

**İstemem**

**Dedim** nazlı yâre ben kurban geldim

**Dedi** ben kurbanım, dedi istemem

**Dedim** al canımı koydum önüne

**Dedi** çoktan öldüm dedi istemem

**Dedim** muradımı ver de gideyim

**Dedi** geçti artık murad nideyim

**Dedim** bedelini söyle ödeyim

**Dedi** dünü sildim dedi istemem

**Dedim** merhem sende benim yarama

**Dedi** boşa bende çare arama

**Dedim** ümidimse bitmez var ama

**Dedi** naçar kaldım dedi istemem

**Dedim** sevdan ile oda yanmaktır

**Dedi** er olana bil dayanmaktır

**Dedim** bu sevdamı sana sunmaktır

**Dedi** bende bildim dedi istemem

**Dedim** yüreğimde sarayın köşkün

**Dedi** kulu musun bağlandın aşkın

**Dedim İHLASÎ'**ye der misin düşkün

**Dedi** ona gül'düm dedi istemem

**Mert İle Namert**

Mert insan dađ gibi var yaslan ona  
Namerdin duruşu merde benzemez  
Mert insan Hızır'dır çık seslen ona  
Namerdin soruşu merde benzemez

Mert canını verir, satmaz adamı  
Namert kaypak olur tutmaz adamı  
Mert darda kalsa da atmaz adamı  
Namerdin yarışı merde benzemez

Mert muhtaç kimseye sarılır yatar  
Namert beş kuruşa kırk dostu satar  
Mert düşkün görünce elinden tutar  
Namerdin görüşü merde benzemez

Mert söyler sözünü dönüp de bakmaz  
Namert karanlığa çıra da yakmaz  
Mert tuttuđu eli asla bırakmaz  
Namerdin barışı merde benzemez

Mert de hisarından bir taş düşürmez  
Namert **İHLASİ**'den zerre aşırılmaz  
Mert arkadan kuyun kazıp düşürmez  
Namerdin vuruşu merde benzemez

**Ne Güzel Uymuş**

Varlık âlemin seyire daldım  
Siyah da beyaza ne güzel uymuş  
Kendimce bakındım çok ibret aldım  
Üşütmek ayaza ne güzel uymuş

Gördüm gizemini tutuldu dilim  
Hangi yana dönsem seyrettim filim  
Ben bir aciz kulum gölgem kefilim  
Kâbe de Hicaz'a ne güzel uymuş

Âdemden Havva ya uzanan ağı  
Düzleri dereyi tepeyi dağı  
Güllere gülistan o yeşil bağı  
Mevsim de o yaza ne güzel uymuş

Dumanın mekânı dağın başını  
Buharla başlayan damla yaşını  
Tanede saklamış gönül aşını  
Bereketi aza ne güzel uymuş

İnsanı insana muhtaç yaratmış  
Yaranın içinde merhem aratmış  
Ozana duygusu neler söyletmiş  
Mızrap da şu saza ne güzel uymuş

Ölümler mesajı vermiş alırsan  
Varda arayıp da yoğu bulursan  
Özünü menzile doğru salarsan  
**İHLASÎ** niyaza ne güzel uymuş

### Gül Küser Bana

Gönlümün dađına boz duman çökmüş  
Yaprađı sararmış gül küser bana  
Ömrümün bađları hep gazel dökmüş  
Diken küser bana dal küser bana

Dünya boşa döner mevsimler boşa  
Geçen ömrüm bana eder temaşa  
İster seksen yaşa ister yüz yaşa  
Günler aylar ile yıl küser bana

El arifmiş sırlarını hep saklar  
Kırkında saçına düşmüştür aklar  
Kapalı girdiđim bütün sokaklar  
Yolcu küser bana yol küser bana

Gönlümü vefasız bađladı zâra  
Geçen yıllar beni düşürdü dara  
İçerim kan ađlar yüređim yara  
Bulanmış coşkun su sel küser bana

Yollarına baka baka bekledim  
Gam üstüne gamlarımı ekledim  
Dert dađını şu sırtıma yükledim  
Muhabbet şakıyan dil küser bana

Bulutla yarıştım döktüm yaşımı  
Kara kışlar sardı delibaşımı  
Kor döktü içimde gör ataşımı  
İçerimde sönen kül küser bana

Ok vurup sapladı öyle derine  
Koymadım kimseyi onun yerine  
Ömrümü adadım zalim birine  
Yüređimde saklı kul küser bana

Felek İHLASÎ'yi katmış gazele  
Kalem al da kaderimi yaz hele  
Doynamadım kaşı gözü güzele  
Nazlı yârim küser el küser bana

**Soldu Ömrüm**

Bir gülşendi soldu ömrüm  
Seni bekle bekle  
Bekledikçe dertle doldum  
Derdi ekleye ekleye

Hazan düştü gazel döktüm  
Kaderime boyun büktüm  
Daha on beşimde çöktüm  
Gamı yükleye yükleye

Döner dedim bekledim ben  
Derdi derde ekledim ben  
Sırtıma dağ yükledim ben  
Yolu yoklaya yoklaya

Yar yoluna canım üzdüm  
Didelerden yaşı süzdüm  
Hasretinle yandım gezdim  
Ölüm koklaya koklaya

**İHLASİ'**yim düştüm zâra  
Ne diyeyim böyle yâra  
Gark oldum ben intizara  
Sırrın saklaya saklaya

**Gülmedi**

Varlık âlemine girdim dolaştım  
Ben mi hata yaptım şans mı gülmedi  
Vara yola çıktım yoka ulaştım  
Ben mi hata yaptım şans mı gülmedi

Döndüm baktım neler saklı anım da  
Gizli gizli can taşıdım canımda  
Hiç olmadı kara bahtım yanımda  
Ben mi hata yaptım şans mı gülmedi

Bir dağın başından olmadı farkım  
Nedense bir türlü dönmedi çarkım  
Ummanı bağladım akmadı arkım  
Ben mi hata yaptım şans mı gülmedi

**İHLASÎ**'yim nere gitsem şaşırdım  
Gönlümün içinde güneş aşırdım  
Bir yar verse can evimde taşırdım  
Ben mi hata yaptım şans mı gülmedi

**Sor Felek**

İçimde hasreti gözümde yaşı  
Görmeyenden yar olur mu sor felek  
Tertemiz aşkımın yoluna başı  
Vermeyenden yar olur mu sor felek

Muhtaçmış bu gönül güzel bir eşe  
Hüzünle dolaştım kalmadı neşe  
El ele tutuşup yanan ateşe  
Girmeyenden yar olur mu sor felek

Postayı bekledim teli bekledim  
Günü aya ayı yıla ekledim  
Hasreti sırtıma şelek yükledim  
Sormayandan yar olur mu sor felek

Perişan halimin sensin nedeni  
Bir bilsen içimden kopup gideni  
Beraber ölüme iki bedeni  
Sermeyenden yar olur mu sor felek

Can arardım can bulurdum gözünde  
Ateş oldun **İHLASÎ**'nin özünde  
Neden durmaz bu vefasız sözünde  
Durmayandan yar olur mu sor felek



**Yargıladım Beni Bende Aradım**

Bir mahkeme kurdum hâkim de benim  
Yargıladım beni bende aradım  
Aramadım başka yerde bir suçu  
Yargıladım beni bende aradım

Kapımı lüzumsuz biri çalınca  
Bela ve musibet gelip bulunca  
Sıkışıp da başım darda kalınca  
Yargıladım beni bende aradım

Tevekkülüm noksan eksik şükürüm  
Bakıyorum amma bakar bir körüm  
Huzur sokağında yok ise yerim  
Yargıladım beni bende aradım

Ne nimetler verdi yedim unuttum  
Aldandım kör nefse şeytanı tuttum  
Yüzlerce kaybettim binlerce battım  
Yargıladım beni bende aradım

Verdiğim kararda durup kalmadım  
Sivilce acıttı hiç ders almadım  
Hep ağladım amma neden gülmedim  
Yargıladım beni bende aradım

**İHLASÎ** düz yolda düştüm kaç kere  
Dağlar yol vermedi geçtim çok dere  
Ak ile karayı seçtim habire  
Yargıladım beni bende aradım

**Kara Bahtım Bitmez Benim**

Yaralamış felek beni  
Dertlerim var bitmez benim  
Eler ince elek beni  
Gam kederim gitmez benim

Aktım amma coşamadım  
Doldum içten taşamadım  
Her gün öldüm yaşamadım  
Kara bahtım yitmez benim

Fani dünya dar geliyor  
Nefes almak zor geliyor  
Deseler ki yar geliyor  
Elim kolum tutmaz benim

Gülşenimde gülüm soldu  
Görmeyeli yıllar oldu  
Muradımız yarım kaldı  
Mutluluğu tatmaz benim

Kaderimi yazan vardır  
**İHLASİ'**yi üzen vardır  
Gönlümde hep hazan vardır  
Gönül kuşum ötmez benim

**Bilmiyom**

Zaman nehirinin azgın suyunda  
Nere aktım nasıl aktım bilmiyom  
Hiçlik âleminde yokluk köyünde  
Dokununca suyu yaktım bilmiyom

Taşa değdim taş yarıldı ağladı  
Damla oldum aktı gitti çağladı  
Suyun sesi kollarımı bağladı  
Yüzemedim nasıl çıktım bilmiyom

Dar kafeste can denilen kuş gördüm  
Gece gökte gündüz yerde baş gördüm  
Pamuğun ezdiği nice taş gördüm  
Penceremden nasıl baktım bilmiyom

Nelere şahidim yatağım yerden  
Gizli bir hal var yakar içerden  
Kendime gelince irkildim birden  
Gözlerimden çok yaş döktüm bilmiyom

**İHLASÎ**'yim neye baksam yabancı  
Gidiyorum bir menzile kervancı  
Çok derinde sızı veren bu sancı  
Boş bedene nasıl yüktüm bilmiyom

**Gelmedin**

Kaç güz oldu sen gideli sevgilim  
Çayır çimen çiçek açtı gelmedin  
Viran oldu hem vatanım hem ilim  
Hazan geldi ömrüm geçti gelmedin

Göçmen kuşlar geldi ibibik öttü  
Hasretin içimde yandı da tüttü  
Burçaklar sarardı ekinler yetti  
Irgat tarlaları biçti gelmedin

Sordular yaramı dedim derinde  
Göğsümün içinde orta yerinde  
Boğuldum ecelin soğuk terinde  
Gözlerimden uyku kaçtı gelmedin

Kuşburnular oldu bozuldu bostan  
Umudum kesildi ahbaptan dosttan  
Kutnu kumaş o giydiğin libastan  
Yuna yuna kokun uçtu gelmedin

Zalim yâri özledikçe özledim  
Yandım yüreğimde ateş közledim  
Yıllar yılı yollarını gözledim  
**İHLASÎ** zehiri içti gelmedin

**Ne Gemi Götürür Ne Tren Çeker**

Şu bendeki derdi yüklem eğer  
Ne gemi götürür ne tren çeker  
Üst üste koysanız göklere değer  
Ne gemi götürür ne süren çeker

Dağlar kadar ağır ummandan derin  
Felek bindirdikçe kesilir ferin  
Kime sordum ise dedi kaderin  
Ne gemi götürür ne gören çeker

Yetim koyup yoksullukla beledi  
**İHLASÎ**'yi kaç elekteneledi  
Dünyayı yükledi hafif belledi  
Ne gemi götürür ne yaren çeker

## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

### Ahilik

Hak dostları temelini atmıştır  
Adaletin Hakk'ın gözü ahilik  
Nice güzel insan orda yetmiştir  
Cemiyetin varlık özü ahilik

Bütün pirlar vazifeli bu yolda  
Avcı dersin Baba Gömleksiz kul da  
Bağcılarsa, Üzeyir'le hemhalda  
Balıkta Yunus'un izi ahilik

Berber ki, Selman-ı Farisin işi  
Çıkrıkçı Habib-i Neccâr'ın düşü  
Âdem çiftçi yaratılmış ilk kişi  
Musa'yla çobanın tözü ahilik

İbrahim'dir dülgerlerin ustası  
Hüsâm Küfî Attarların kıstası  
Zülküf ekmekçinin gönül pastası  
Tüccar Muhammed'in sözü ahilik

Saatçi Yusuf'la, seyyahtır İsa  
Nuh'ta marangozluk okçu Vakkas'a  
Hasan Basri helvaya koymamış yasa  
Zirhlarda Davud'un gizi ahilik

Üç kola ayrılır kapısı vardır  
Yiğit yamak, çırak hepsi vardır  
Kalfa usta ahi tapusu vardır  
Şeyhü'l-meşayihin közü ahilik

Deveci Salih'le gizin güzeli  
Veysel Karani'dir dostun ezeli  
Terzi İdris'tir hem Mutaf Gazali  
İHLASÎ debbağ'ın tezi ahilik

### Ters Ögüt Destanı

Gariban görürsen acıma sakın  
Vur tekmeği ona güldürme e mi  
Gözyaşını döküp ciğerin yakın  
Kır elini gözün sildirme e mi

Seni sevenlerin çalış kastına  
Fırsat verme at kazığı dostuna  
Ölür ise saman doldur postuna  
İçinden gül amma bildirme e mi

Sevenlerden eksik etme havanı  
Evine barkına düşür şivanı  
Büyüklerin tepesine divanı  
Kur çıkmasın sesi aldırma e mi

Dara düşmüş ise fırsatı verme  
Başını ezip geç zordaysa görme  
Âlim meclisine sakın ha girme  
Düşeni tepele kaldırma e mi

Yetimi yoksulu aman güldürme  
Ekmeğini aç olana böldürme  
Süründür başını çabuk öldürme  
Rahatla huzura daldırma e mi

Ekmeğin yediğin sulan eşine  
Her olur olmazın dolan peşine  
Yıkadıkça tükür dostun leşine  
Öyle dua edip çıldırma e mi

Uygula yazdığım zorda kalırsan  
**İHLASÎ** nasihat ettim alırsan  
Benim gibi böyle adam bulursan  
Kırıp da gülünü soldurma e mi

## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

### Suyu Akınca Gör

Bahar gelir kar eriyip güle suyu akınca gör  
Yatağına küskün olan hele suyu akınca gör  
Enginlerden o ummana dile suyu akınca gör  
Yâre doğru büklüm büklüm yola suyu akınca gör

Arı gülden güle konar çiçek çiçek gezer dalı  
Esrarı var bilinmeyen inleyerek yapar balı  
Süsler gelin gibi mevsim yeşil yaprak ince dalı  
Bulutun bağı yüklüdür çile suyu akınca gör

Rahmet vermiş gani gani tüm kullarına yetirir  
Kara toprak her ne düşse sinesinde yer bitirir  
Düşündükçe cümle âşık olan aklını yitirir  
Menzildeki Hak çeşmesi göle suyu akınca gör

Nazar eyler yerler gökler gece gündüzdür demeden  
Ne güzel yaratmış bilsen yoktan dünyayı var eden  
İHLASÎ'yim aramam ben bu minvalde yoktur neden  
Sahralar yeşile döner çöle suyu akınca gör



### **Hür Vicdanınız Olur**

Okumakla bak adam adam olmuyor beyim  
Aklınız düşünürse, hür vicdanınız olur  
Doldurma sular ile kuyu dolmuyor beyim  
Cehalete uyarsan, kör vicdanınız olur

Bakarak görmüyoruz gözlerimiz kapalı  
Duyduğumuz sağırca piyonu şah yapalı  
Hiç yüzümüz gülmedi doğru yoldan sapalı  
Yeryüzünde adil ol yar vicdanınız olur

Adaleti hâkim kıl terazi bince tartсын  
Kılı kırk yardırın ki kefesi dince tartсын  
İbresi doğru olsun dili de ince tartсын  
Eğer yanlış tartarsa zar vicdanınız olur

Zulümle abat olmaz hakkaniyet olmalı  
Kin garezi bırakıp kalbe selam salmalı  
İnsanca doğdun amma daim insan kalmalı  
Emek güzel olunca ter vicdanınız olur

Damla damla sel olup bir deryaya akmadan  
İncittik çıkar için kul hakkına bakmadan  
Karanlık aydın olmaz içten çıra yakmadan  
Boşuna zaman geçer kir vicdanınız olur

**İHLASİ'**yim eşikten eğilerek geçerim  
Bin kez düşünürüm ben ancak bir kez biçerim  
Doğru olamaz isem nasıl sırat geçerim  
Ahirin berbat eder yer vicdanınız olur

**Kula Eyvallahım Olmaz**

Ben benimle yarıştayım yola eyvallahım olmaz  
Neyim varsa vazgeçmişim kula eyvallahım olmaz  
Menzilimde yaradan var, güzergâhım belli benim  
Gidiyorum gece gündüz mala eyvallahım olmaz

Gülşenim var otağım da diken beni zâr edemez  
Yıkıp attım bedenimden, benlik beni yâr edemez  
Bülbül gibi şakısam da varlık beni hür edemez  
Yüreğime harı düşmüş güle eyvallahım olmaz

Perde çekseler de boşa, yerde toprak gökte ayım  
Başım nokta sonum sonsuz ölçemezsin enim boyum  
Damla damla dolar bendim deryalara sığmaz suyum  
Sürüklese bin dereden sele eyvallahım olmaz

Gizli gizli gözetliyor görmez deme gafil sakın  
**İHLASÎ**'yim o yâr bana şah damardan daha yakın  
Hiç sallanmam sağa sola fırtınalar kopsa bakın  
Dağ gibi heybetim varken yele eyvallahım olmaz

### **Paye İstemem**

Ne ağayım ne paşayım, başa paye istemem  
Ben insanım bir faniyim, boşa paye istemem  
Makamlar boş gelip geçer, gönül tahtı ne güzel  
Göz bedenin güneşidir kaşa paye istemem

Ben benden de ötedeyim zoru seçtim dünyada  
Dere tepe düşüp durdum, vardan geçtim dünyada  
Dolu dolu ne ektiysen yokluk biçtim dünyada  
Mala mülke değer vermem aşaya paye istemem

Nice gezdim neler gördüm nefis ile yan yana  
Ezmek için çok uğraştım sığamadım cihana  
Baki değil taht otağı benim gibi mihmana  
Güliden zarif yürek varken taşaya paye istemem

**İHLASÎ**'yim gördüklerim imtihandır burada  
Yokladım kendi kendimi bazı tarttım arada  
Neler umdum neler çıktı çekilen tüm kurada  
Gönlüm Hakk'a âşık olmuş neşeye paye istemem

**Beraber**

Dođduđunda kader senle, yol alıyor beraber  
Hücre hücre gizli sende hal alıyor beraber  
Kader dediđin Mevla'dır oku kendinde onu  
Emir Hak'tan verilince kul alıyor beraber

Kadir Mevlâ'm gözetliyor tüm cihan tezgâhında  
Şafakla dođan güneşi göđün nazargâhında  
Görmek istersen menzili koymuş güzergâhında  
Gökte yerde birleşerek dal alıyor beraber

Geç olmadan tedbirin al vakit dolup aşınca  
En son gemi iskeleden limana yanaşınca  
**İHLASÎ**'de telaş başlar pervaneler şaşınca  
En sonunda neyin varsa yel alıyor beraber

**Deme**

Gonca güle vurgun olan sevip de yanmaz deme  
Can canana bağı ama geçip usanmaz deme

Kaderimse toy eyleyin gelin kurulsun divan  
Sanma güzel âşık ölür ölü uyanmaz deme

Rüzgâr eser alır beni kim bilir neredeyim  
Yürekten aşk şarabın içenler kanmaz deme

Aramaktan çöle düştüm kaç Leyla gördü beni  
Bin cefa etse de o yâr yine utanmaz deme

Bülbülü bir gül öldürür sevdası var zarı var  
Çekse de ömrü boyunca küsüp de anmaz deme

Güneş vurur o ufuktan ışığım sen olsaydın  
Hissi düşer şu gönlüme sızısın sanmaz deme

Gel yollarında tûrabım gel ey benim mehtabım  
**İHLASÎ** çile çeker de derde boyanmaz deme

### Çanakkale

Çanakkale sığmaz ki anlatsan da tarihe  
Kim derse ki anlattım, birisi eksik kalır  
Toplardan çıkan duman ulaşmıştı Merih'e  
Tüm şehidi anlatsam yarısı eksik kalır

Çanakkale geçilse, Haç- Hilali delmişti  
Düşmanlar birleşerek onun için gelmişti  
Çanakkale düşseydi, Türk İslam'ı silmişti  
Savaşını anlatsam gerisi eksik kalır

Sığar mı şehidimin bedeli bir şiiire  
Cihana sığmayan can sığar mı ki kabire  
Kim bilir nasıl vakur gider iken Kebir'e  
Ötesini anlatsam berisi eksik kalır

Bir cinnet hali midir toprağı islayan kan  
Gök kubbede yankısı, okununca o ezan  
Mehmet'teki sevdayı var mı tartacak mizan  
Ölüsünü anlatsam dirisi eksik kalır

Nasıl anlatacaksın öleni on beşinde  
Kalmıştı sevgilisi nişanlısı peşinde  
Yandılar kavruhdular cehennem ateşinde  
Ufağını anlatsam irisi eksik kalır

Yüz yıl geçti bilen yok bin yıl geçse çözülmez  
Toprak şehit bahçesi çiğnenerek gezilmez  
Her biri sur gibidir burcunda gül ezilmez  
Tarihini anlatsam serisi eksik kalır

**İHLASİ** anlatılmaz Çanakkale mahşeri  
Gidenler parça parça dönmediler hiç geri  
Et kemikle yığılmış tabyaların her yeri  
Kemiğini anlatsam derisi eksik kalır

**Yare Var**

Yâr yürekten yere sunarsa oda  
Kül olup yanarsın düştüğün oda  
Düşen od'a yanıyor  
Söndür oda yanıyor  
Çaresi sende güzel  
Aşktan o da yanıyor  
Ateş düşsün öze yansın yâr oda  
Çaresizce çeşit çeşit yara var

Dolan gel dağların arka yüzünü  
Güle döner o yar gülden yüzünü  
Gülden düşen gül üşür  
Gül yârin gülü üşür  
Canan candan ötedir  
Eller nice gülüşür  
Gören yoktur yârin iki yüzünü  
Görür isen âşık var git yâre var

Yaz geçti güz geçti yol kışa döndü  
Çarka soktu kader kul naaşa döndü  
Başa döndü başyazar  
Dönme de ne yazar  
Gelen Mevla'dan gelir  
Hem okutur hem yazar  
**İHLASÎ** yüzünü o Hakk'a döndü  
Gittiğin kara yer git de yara var

**Dön de Bak**

Kaşı keman bir yol olsun dön de bak  
Kırpiklerin vurur beni yok yasak  
Kırk kurban adarım yoluna adak  
Kerem eyle ister güldür ister yak

Karşı dağın yamacından giderek  
Kar yağdırdın dayanır mı bu yürek  
Kelâmi kadime yemin ederek  
Kavlimize sadık kalmalı gerek

Keklik gibi süzül gözde beni yak  
Kurban edip her gün özde beni yak  
Kalemin ucunda yazda beni yak  
Kuldur **İHLASÎ**'niz közde beni yak



### Cemre

Ezelden gönlüme iner bir cemre  
En güzel sevdaya döner bir cemre  
Eynime gizlenir siner bir cemre  
Erdemli yürekte yanar bir cemre  
Edalı aşğa konar bir cemre

Emelin hak ise derdine çare  
El aç dua ile uzan o yâre  
Emrinden ayrılma sarıl da pire  
Elenir elekten her varın yere  
Esmâül hüsna da pınar bir cemre

Engin bakmalı bakan pencere  
Esin olmalıdır cananı ere  
Eritir karları taşırır dere  
Emin yürümezsen düşüp bin kere  
Enine boyuna sınar bir cemre

Emsalsiz yapının bak temeline  
Emek ver hak yolda git emeline  
Emaneti vermeyesin kem eline  
En son **İHLASÎ**'nin bu cemaline  
Esrarlı daldan gül sunar bir cemre

**Yüze Vuracak**

Kendi menzilinde yanmalı gerek  
Kerem o yaşını yüze vuracak  
Kemalet kalemi bir malı gerek  
Kudret güzelliğın yüze vuracak

Kulu incitmeyin beter öksüzlük  
Kalmadı hiç değer sardı köksüzlük  
Küçük deve çeker çölde löksüzlük  
Kement atıp o bir yüze vuracak

Kaşları mahkeme kendisi sanık  
Kerbela da kalmış gibiyim sanık  
Kaderden **İHLASİ** zaten usanık  
Kusurunu iki yüze vuracak



**Elif Gibi**

Elif gibi eğilmezdi bu başım  
Eğdi büktü vav eyledi yar beni  
Boz bulanık sele döndü gözyaşım  
Yakmak için kav eyledi yar beni

Yıkılmazdım yüce dağlar misali  
Garip gönlüm çok bekledi visali  
Gökyüzünde o güneşin emsali  
Gözlerine tav eyledi yar beni

**İHLASİ'**yim bir gül gibi açardım  
Kartal gibi kanat vurur uçardım  
Yeryüzünde ceylanları geçerdim  
Kement atıp av eyledi yar beni

**Ne Seni Unuttum Ne de Sivas'ı**

Gurbet elde gözüm yaşlı dolandım  
Ne seni unuttum ne de Sivas'ı  
Coşkun seller gibi coştum bulandım  
Ne seni unuttum ne de Sivas'ı

Gezip dolanırdım harman yerinde  
Bir eşin yok idi Kangal, Gürün'de  
Belki döner dedim günün birinde  
Ne seni unuttum ne de Sivas'ı

Yamaçlarda oynar kuzu yayardım  
Başımı göğsüne sessiz koyardım  
Gözlerine baka baka doyardım  
Ne seni unuttum ne de Sivas'ı

Sabah güneşiyle düşerdin bana  
Bakar idim doyamazdım ben sana  
Değil, Kangal değişmezdim cihana  
Ne seni unuttum ne de Sivas'ı

Unutmadım seni güzel bilesin  
Öldüğümde mezarıma gelesin  
Der İHLASÎ mezar taşım söylesin  
Ne seni unuttum ne de Sivas'ı

### Helal Edin

Bastığım topraklar gittiğim yollar  
Hakkınızı helal edin siz bana  
Konuştuğum insan sevdiğim kullar  
Hakkınızı helal edin siz bana

Elimde olsaydı yol gitmez idim  
Ben kendimi bilsem hiç bitmez idim  
Basıp da toprağı incitmez idim  
Hakkınızı helal edin siz bana

Ben de bir faniyim değilim özel  
Kokladığım çiçek sardığım güzel  
Bilmeden çiğneyip ezdiğim gazel  
Hakkınızı helal edin siz bana

Eğilip suyunu içtiğim pınar  
Gölgesinde uyuduğum o çınar  
Üzdüm diye sizi içerim yanar  
Hakkınızı helal edin siz bana

Bilerek bilmeden kırdıklarım var  
Şaka dahi olsa vurduklarım var  
O kadar incitip yorduklarım var  
Hakkınızı helal edin siz bana

Ben özür dilerim anlayan anlar  
Nefsime kapılıp üzdüğüm canlar  
Yarenler yoldaşlar bütün mihmanlar  
Hakkınızı helal edin siz bana

**İHLASİ'**yim her gündüzden gün aşar  
Volkanlar fışkırır ummanlar taşar  
Bilseniz içimde dünyalar yaşar  
Hakkınızı helal edin siz bana

## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

### İbretname

Almadın mı bunca ölenden dersi  
Düşen yaprak kuruyan dal bir ibret

Mezarlıklar şehri bunun kapısı  
Boz toprakta çürüyen can bir ibret

Dünya malı senin idi ne oldu  
Ateşlerde eriyen var bir ibret

Güzellik Hak'tandır gençlik ne hoştur  
Yaşlanıp da fariyan kul bir ibret

Dünya döner iken değişen mevsim  
Zamanını arayan var bir ibret

Mahlûkatı yaratıp da yaşatan  
Gece gündüz tarayan bir ibret

Düştüğümde benim gölgem yanımda  
İHLASÎ'yi koruyan var bir ibret

**Yara Bağladı**

Sen gideli gurbet ele nazlı yar  
Bağrıma bir diken batıp duruyor  
Kara bir talihim bir de ahdim var  
Kendimi yoluna saldım giderim  
Gülmeyen yüz ile gülmez bahtım var  
İçim göze göze yara bağladı

Sabah karşılaştım tutuştum harbe  
Aman vermez felek çatıp duruyor  
Dostum dediğimden yedim hep darbe  
Derdin ummanına daldım giderim  
Sensiz geçen günüm bana ah u zar  
Bir ela göz beni yâra bağladı

**İHLASÎ**'yim zaman beni savurdu  
Gurbetten gurbete atıp duruyor  
Hasretin yüreğim yaktı kavurdu  
Ben de gam yükünü aldım giderim  
Haramla âlemin dolmuş avurdu  
Düz yolu götürüp yara bağladı



### **Böldüm Böleli**

Başımı bağladım beşe  
Ben biri buldum bulalı  
Bağlanmadım boş bir başa  
Ben biri buldum bulalı

Bir bilgede buldum beni  
Bölük bölük böldüm beni  
Biçareyim bildim beni  
Ben biri bildim bileli

Ben beni bildim bendenim  
Bir **İHLASÎ** bin bedenim  
Bağcı benim bağ da benim  
Ben beni böldüm böleli

## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

### Güzeller Güzeli

Gülistanda gamze gamze  
Gider güzeller güzeli  
Gonca gülden güzel gördüm  
Gider güzeller güzeli

Gidip girsem gonca güle  
Gülfidanım gayri güle  
Garip gezdim güle güle  
Gider güzeller güzeli

Gam gemisi geldi geçti  
Gülmek günden güne güçtü  
Gör İHLASÎ gamla göçtü  
Gider güzeller güzeli

**Sor Sızılara**

Sende gizlenir de sendedir çare  
Gel de ilacını ver sızılara  
Kader seni yazdı cana kırk pare  
Kan ağlar her yanı sor sızılara

Dağlara kar yağar bana ayazı  
Ervah-ı ezelden karadır yazı  
Hatırla ahdini gel bazı bazı  
Gelince istersen sar sızılara

Hazan geldi soldu al yeşil bağlar  
**İHLASİ'**nin sırtındaki şu dağlar  
Canan ağlar canı ağlar can ağlar  
Sardırdın garipçe yar sızılara

**Ne Alır Gider**

Kışlar gelir geçer dağlar yerinde  
Dağlardan karakış ne alır gider  
Ayazı yakıcı suyu serin de  
Çağlardan karakış ne alır gider

Kâinat içinde hayal kurarsan  
Hakikat yurdunda Hakk'ı ararsan  
Sırrını seyreyle aşkı sararsan  
Sağlardan karakış ne alır gider

Çiçek deseninde gezerken arı  
İniler içerde kanadı zarı  
**İHLASÎ** içinde ararken yarı  
Ağlardan karakış ne alır gider

## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

### Mani

Kış vurdu ayaz deđdi  
Canımda can üşüdü  
Gül soldu boyun eğdi  
Seherde tan üşüdü

Sarardı yeşil bağlar  
Yaslıdır yüce dađlar  
Benim garip halime  
Gök gürler bulut ağlar

Eyvana çıksa yârim  
Yazmasın taksa yârim  
Canım kurban adardım  
Dönüp de baksın yârim

Gökte aya benziyor  
Berrak suya benziyor  
İçip de kanam dedim  
Coşkun çaya benziyor

Ayrılık bitse dedim  
Çekilip gitse dedim  
Yârime el uzattım  
Gelip de tutsa dedim

Dađları aşıp gelse  
Sel gibi koşup gelse  
Cenneti ne edeyim  
Yar bana koşup gelse

İHLASÎ der öze bak  
Ay'a benzer yüze bak  
Kalemi ben olaydım  
Sürme çekmiş göze bak

## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

### Yar Yana

O yar yana ben yana  
Zülûf düşmüş bir yana  
Dediler yârin küsmüş  
Bedenim oda yana

Gül ediyor güle naz  
Bir anlasa Gülenaz  
Gidip de selam verdim  
Ben olsaydım gülen az

Gün geçti aya döndü  
Gidiyor suya Döndü  
Ömrümden ömür gitti  
Çemberim boşa döndü

Kına yakmış çift ele  
Koy eleğe un ele  
Sevdiğim yaktı beni  
Ne diyeyim ben ele

Küser mi gül dikene  
Bekçidir gül dikene  
İHLASÎ hayran oldum  
Gül tutup gül dikene

**Giremedim**

Kapı içten kilit içten  
Giremedim giremedim  
Kendi beste gülü deste  
Deremedim deremedim

Baktım yâre pare pare  
Bilahare sen de çare  
Kaç bin kere geçtim dere  
Duramadım duramadım

Çakmak gözü derin özü  
Gülden yüzü baldır sözü  
Yaktı közü ipek tözü  
Yoramadım yoramadım

Demi bu dem bastı kadem  
Bütün adem kuluz madem  
Tatlı badem bak ifadem  
Göremedim göremedim

**İHLASİ** baş gözünde yaş  
Bağrında taş eder savaş  
Yavaş yavaş başlar telaş  
Soramadım soramadım

**Hak**

Gülü pürvan bizar-ı canan var ben de gâh  
Bulur canım felah  
Seyreyle âlemi cihan zar sen de eyvah  
Gez âlemde seyyah

Kaşı keman âbâd olmuş çok yâr sende günah  
Tertemiz yüzü mah  
Derman sende güman sende har sende penah  
Dersin derinden ah

Dökme didenden yaşı ey sar sen de sabah  
Gece var simsiyah  
Şehri sultana girince çeker yer sende ah  
Bulursun bak felah

Girersen yolcu yoluna dön sen de Peyman  
Menzilde güman  
Ey **İHLASÎ** sen seni sende ara da bak  
Sen görünen Hak



**Gül Muhammet Gül Mustafa**

Güneş ile doğar nurun  
Gül Muhammet gül Mustafa  
Gökten bize yağar nurun  
Gül Muhammet gül Mustafa

Çiçek ile açan sensin  
Kokuları saçan sensin  
Miraç'a da uçan sensin  
Gül Muhammet gül Mustafa

Gece nurdur gündüz ışıl  
Tüm canlılar sana âşık  
Dost yaratmış seni maşuk  
Gül Muhammet gül Mustafa

Emrindedir cümle cihan  
Sancak gölgen ne güzel han  
Sevgin vardır bende nihan  
Gül Muhammet gül Mustafa

**İHLASI'**yim yüzüm sensin  
Yaşantımsın gözüm sensin  
Salavatla sözüm sensin  
Gül Muhammet gül Mustafa

### Öz Olsun İşin

Benlik gömleğini çıkar kardeşim  
El ele vererek biz olsun işin  
Kibir nice yiğit yıkar kardeşim  
Mayalanıp canda öz olsun işin

Sevgiyi şal edip sarmalı candan  
Bir damla büyüktür bil ki ummandan  
Herkes nasibini alır bu handan  
Görünmez hakana göz olsun işin

Niceleri geldi geçti sor hele  
Mezarlıklar gelse idi bir dile  
Birlik halkasında erip menzile  
Kudret helvasında haz olsun işin

Ne dinine karış ne de ırkına  
Düşmeyin şeytanın döner çarkına  
Kardeşliğin varır isen farkına  
Yüz içinde nurlu yüz olsun işin

Bu dünya bizlere yeter de artar  
Ayrı gayrılıktan kendini kurtar  
**İHLASÎ** özünü eleyip tartar  
Cihan-ı şümulde tez olsun işin

### Pay Çıkar

Sen seni hesapla dünü hesapla  
Kârda mısın zararda mı say çıkar  
Yaşadığın zaman anı hesapla  
Sıfırlayıp bitenlerden pay çıkar

Ne varı kurtardı ne de o unvan  
Aldanma bir nefes boştur bu cihan  
Kimi saray yapmış kimisi de han  
Alıp alıp satanlardan pay çıkar

Âdem ile başlar insanın çağı  
Onlar da bıraktı İrem'den bağı  
İbretle dolaştı bilinmez dağı  
Yasak meyve yutanlardan pay çıkar

Deme dostum hesap daha çok erken  
Düşünmeli kul hakkını yiyorken  
Faydasını göremez ölüp giderken  
Karun gibi batanlardan pay çıkar

Doldur boşalt yapar her gün bu dünya  
Hercümerç olacak bir gün bu dünya  
Nice canlar aldı yorgun bu dünya  
Firavunca çatanlardan pay çıkar

Gidenler tarumar karanlık yoldan  
Şeytani nefisten zalimce kuldan  
Hesapsız işlerden faydasız maldan  
Çalıp çırpıp katanlardan pay çıkar

Bilirim kendimi fani bilirim  
**İHLASÎ**'yim Hak yolunda kalırım  
Ders alırsam ölenlerden alırım  
Mezarlıkta yatanlardan pay çıkar

### **Hedefini Bil**

Kendini arayıp bulmak istersen  
Baş üstünde baş olmayı hedefle  
Bir saraya duvar olmak istersen  
Taş üstünde taş olmayı hedefle

Mazlumlara sarıl incitme sakın  
Uzaklar seninle olur en yakın  
Yakınını kolla tavrını takın  
Zalimlere kış olmayı hedefle

Manevi uhrevi hazla dolarak  
Aradığını yüreğinde bularak  
Hakk'a yönel halk içinde kalarak  
Hak yolunda yaş olmayı hedefle

Anlasınlar derin ol sen derinde  
Ağır taştan ağır ol sen yerinde  
Görünürsen insan gibi görün de  
Güzellere düş olmayı hedefle

Evvel ve ahirin arası hayat  
Düşün ki dolaştım ettim seyahat  
**İHLASÎ** yüreğin paylaşır heyhat  
Fakirlere aş olmayı hedefle

**Hasan**

Sallan git deseler naneyi yersin  
Altı ay içere de besili Hasan  
Hırlayarak dişlerini bilersin  
Kuyruğu kıcında kısılı Hasan

Saldırıp havaya girer bilirim  
Taş atmadan bize ürer bilirim  
Boşuna saldır sürer bilirim  
Tasmaşı boynunda asılı Hasan

Bilesin gerçekler saklanamıyor  
**İHLASİ** kötüler aklanamıyor  
Diken gül yerine koklanamıyor  
Kulağı kökünden kesili Hasan

**Döktü Yaşını**

Gariban yolcuya selamı verdim  
Ah dedi gözünden döktü yaşını  
Bağrı yanık imiş içlendi gördüm  
Vah dedi gözünden döktü yaşını

Hayatın yükünü çekmiş zar olmuş  
Yoksulluktan yana yana har olmuş  
Koca dünya artık ona dar olmuş  
Peh dedi gözünden döktü yaşını

Bir damlaya düşmüş akmış nehirden  
Nasibini almış türlü zehirden  
Artık ümit kesmiş köyden şehirden  
Teh dedi gözünden döktü yaşını

Giderken geriye döndü de baktı  
**İHLASÎ**'yim derdi içimi yaktı  
Benden beş betermiş bin derdi çıktı  
Deh dedi gözünden döktü yaşını

## Sen

Dört cihette	yolun olsa	gidemezsin	baştanbaşa
Yolun olsa	bütün düzlük	tutulursun	yine kışa
Gidemezsin	ömrün yetmez	uğraştığın	tümü boşa
Başta gidip	kışa gidip	boşa gidip	yorulma sen
Yol alırken	aldanma sen	bin cefası bin	harı var
Aldanma sen	Cehennemle	Cennet gibi	bir varı var
Bin cefası	olsa da bil	sefası var gör	narı var
Harı vardır	varı vardır	narı vardır	sarılma sen
Der İHLASÎ	gerçekleri	hiç unutma	yazda dursun
Gerçekleri	gözün görsün	özün yansın	özde dursun
Hiç unutma	Hak yolunda	sukut olsun	sözde dursun
Yazda dursun	özde dursun	sözde dursun	darılma sen

### O Sensin

Öz de yârim	varda varım	son ahirim	o sensin
Var da varım	son ahirim	bil zahirim	o sensin
Son ahirim	bil zahirim	tek mahirim	o sensin
Bil zahirim	tek mahirim	sel nehirim	o sensin
Hak serverin	makam yerin	senin sırrın	çözen bul
Makam	yerin senin	sırrın çözeni	bul ey aciz kul
Senin sırrın	çözeni bul	ey aciz kul	oku okul
Çözeni bul	ey aciz kul	gül şehirim	o sensin
Şahlar şahı	bu dergâhı	güzergahı	kuran Hak
Bu dergâhı	güzergâhı	kuran Hak bu	muhakkak
Güzergâhı	kuran Hak	bu muhakkak	kendi mutlak
Kuran Hak	bu muhakkak	yol Tahir'im	o sensin
Yarsın bana	canda cana	tüm cihana	hâkimsin
Canda cana	tüm cihana	hâkimsin sen	hekimsin
Tüm cihana	hâkimsin sen	hekimsin	İHLASÎ'ye
Hâkimsin sen	hekimsin	<b>İHLAS</b> kerim	o sensin



### Açtılar

**Gül** ile **aram** açtılar  
Açmadılar mı açtılar

**Dil** ile **yaram** açtılar  
Açmadılar mı açtılar

**Kul** ile **sözü** açtılar  
**Pul** ile **özü** açtılar  
**Al** ile **bizi** açtılar  
Açmadılar mı açtılar

**Saz** ile **divan** açtılar  
**Söz** ile **şivan** açtılar  
**Haz** ile **ihvan** açtılar  
Açmadılar mı açtılar

**El** ile **yerin** açtılar  
**Hal** ile **serin** açtılar  
**Bel** ile **derin** açtılar  
Açmadılar mı açtılar

**Kırık** ile **solun** açtılar  
**Ark** ile **suyun** açtılar  
**Fark** ile **oyun** açtılar  
Açmadılar mı çatılar

**Yönü halasa** açtılar  
**Seni mahlasa** açtılar  
**Beni İHLASA** açtılar  
Açmadılar mı açtılar

## Sicilleme 2

Fikri bozuk kötü insan yıkılmış bir han gibi  
Kucak açmaz mazlumlara zalim Firavun gibi  
Türlü türlü renge girer gerçeği şeytan gibi  
Nadan olur kıymet bilmez kalpleri kıran gibi  
Sıfatını gören kaçır zehirli yılan gibi  
Fitne saçır ortalığa vahşi bir sırtlan gibi  
Doğrulukla işi olmaz yük taşır palan gibi  
Karanlıktır bütün işi ağaramaz tan gibi  
Marifeti karıştırmak selamı bühtan gibi  
Sözünde lezzet olmaz özünde yavan gibi  
Görünüşü tatlı amma acıdır soğan gibi  
Fırsat kollar art niyetle saldırır doğan gibi  
Baykuş olup ören seçer bağ olmaz vatan gibi  
Kuzgun gibi leşe konar burnu pislikten çıkmaz  
Evliya sanar kendini nefsi pis evran gibi

Adam değil hoyrattır bu, bilmez can kıymetini  
Duruşuyla belli eder, anla zihniyetini  
Düşünmeden kırar döker, gönül vilayetini  
Gördüğünde kul sanırsın, pürmelal heybetini  
Gözü kördür, kulak sağır, çözmez Hak hikmetini  
Kırılmaz artık ram olmuş, benlik esaretini  
Edep bilmez, erkân bilmez almaz nezaketini  
Taş kesilmiş o yüreği, bağlar merhametini  
Eşe dostu söz verse de, görmen sadakatini  
Meclisleri karıştırır, seyret rezaletini  
Bürününce hoyratlığa siler zarafetini  
Kinin kumar ömür boyu, atmaz husumetini  
Zanneder kendi çok bilir, yok eder devletini  
Hesap günü gelecektir kaçışı yok hesaptan  
Sen de yolcusun dünyada bu yolda kervan gibi

Kimler konu kimler göçtü yolcuyu yol ettiler  
Şah oldu sultan oldular hepsi salda gittiler  
Can verirken bedeninden yanıp yanıp tüttüler  
Nice mağrur gezenleri kefeneye bürüttüler  
Benim diyen fanileri benlikte erittiler  
Koydular da dar odaya orada çürüttüler  
Omuzdan omuza verip gelmeze yürüttüler  
Malı mülkü kaldı ele kapısın kapattılar  
Güvenme şöhrete şana mağruru ağılattılar  
Dilbaz idi bülbül gibi çenesin bağılattılar  
Gözü gülerdi cihana yaşını çağlattılar  
Ahirinde mayan olan toprağına kattılar  
Hakk'a tabi olmayanı nefsinde öğüttüler  
Helalden arar İHLASÎ, uzak değil tüm nimet  
Menziline ereceksen, yolu var Kur'an gibi

### **Pay Çıkardım**

Yuvada serçenin sadakatini  
Gözleyip kendime bir pay çıkardım  
Arının gizemli hakikatini  
İzleyip kendime bir pay çıkardım

Dağı yorgan gibi kaplayınca kar  
Altında uyuyan lale sümbül var  
Zahirin görünen yüzü ilkbahar  
Özleyip kendime bir pay çıkardım

Nefsin benlik için sarılışından  
Ölünün yeniden dirilişinden  
Tüm rızkın gizlice verilmişinden  
Sözleyip kendime bir pay çıkardım

**İHLASÎ** her derde derman var ama  
Hakk'tan başka hiçbir yerde arama  
Sevgi ilacını sürdürdüm yarama  
Bezleyip kendime bir pay çıkardım

**Ateşi Isıttım**

Ateşi ısıttım köze kor attım  
Ben benim içimde benden ileri  
Suları yıkadım yaşı ıslattım  
Ben benim içimde candan ileri

Güneşi ısıttım gündün içerde  
Pervaneyim döndüm dünden içerde  
Bir can taşıyorum tenden içerde  
Gideceğim menzil yönden ileri

Beyazdan öteyim beyaz içinde  
Nevbaharım vardır niyaz içinde  
Soğuğu üşüttüm ayaz içinde  
Kış üşütmez beni tenden ileri

Yürüdüm sulara sürersen izim  
Bakarsan o gözden içerde gözüm  
Ervah-ı ezelde yazılmış yazım  
Çok yol gideceğim sinden ileri

**İHLASÎ** der derya gözüm yaşında  
Benim nihayetim ölüm kuşunda  
Arama başka yol menzil dışında  
Hiç kimse gidemez künden ileri

### **Düşün Sen**

Arşı yedi kattır yeri yedi kat  
Aradaki boşluğunu düşün sen  
Kâinata verilmişse bir hayat  
Buluttaki loşluğunu düşün sen

Eserinin tüm hikmeti yücede  
Karanlıkla güzelliği gecede  
Şükür dile yaradana secdede  
Varlığında hoşluğunu düşün sen

Bekle gelsin sen de şimdi sıranı  
Uzak tutma yaren ile aranı  
Bezemişse ayet ayet Kuran'ı  
Besmelede başlığını düşün sen

Değişirken dört mevsimi dönence  
Düşünürsen akıl yetmez çok ince  
Yaz bahara hoş güzellik binince  
Ahir vakit kışlığını düşün sen

Der **İHLASÎ** yeri göğü nazargâh  
Örnek alsan mezarlıktır güzergâh  
Nimet vermiş kara yeri pazargâh  
Tanedeki aşlığını düşün sen

**Yeri Var**

Her şey ölür amma işin sonunda  
Ölmeyecek baki diri var diri  
Her canlı toplanır O'nun yanında  
Yaratır öğretir piri var piri

Güller ala çalar güneş de şua  
Belki bir dilekte belki bir dua  
O sığınacağın en sıcak yuva  
İnanmayanların zoru var zoru

İnanırsan eğer görünür göze  
Her nesnede kendin gösterir bize  
Lav'ın kuru ne ki düşünce öze  
Yakmadan yandıran biri var biri

Secde eder kıyam durur tüm canlı  
Taş bile inanır her şey imanlı  
Nefes ile gezen can çok anlamlı  
Çözülmeven nice sırrı var sırrı

Beyin vermiş bana hüner dilime  
Ne sorarsan yerleştirmiş ilime  
Ayrı ayrı tatlar vermiş âleme  
Şekersiz şerbetsiz arı var arı

Baksan şekil şekil yüzde görünür  
Derinde yüzeyde özde görünür  
Ölüde diride bizde görünür  
Gidip göreceksin varı var varı

Her sırrını kara toprak akıyor  
Ne güzel her şeyi onda saklıyor  
Emreylemiş İHLASÎ'yi bekliyor  
Sonsuz bir mekânda yeri var yeri

**Gel de Çöz**

Yüzüm döndüm karar kıldım ben yüze  
Doksan dokuz düğüm atmış gel de çöz  
Yetmiş iki pınar çağlayan göze  
Ruh bedenden önce almış gel de çöz

Kırkı bildim kırka eğilir başım  
Ömür yaprağında dikili taşım  
Can üflerse vücut bulur naaşım  
Babam yokken nasıl bulmuş gel de çöz

Otuzda karar kıl bağla dilini  
Sarıl kopmaz ipe bağla belini  
Ciğerine girip çıkan yelini  
Estirmeden nasıl salmış gel de çöz

Ondan geldim evvel O'nu görmeden  
Göremezsın emaneti vermeden  
Bilemezsın sırlarını girmeden  
Fersah fersah yollar almış gel de çöz

Yedi dedim üçe götürdü beni  
Bir nutfeden önce yetirdi beni  
Sonra can içinde bitirdi beni  
Can dediğin nasıl halmış gel de çöz

**İHLASÎ** âlemin güneş ay'ına  
Bindim boş hayatın deli tayına  
Çoktan aza doğru düşen payına  
Her şeyini Bir'de bulmuş gel de çöz

**Talibim**

Beni anlayacak çıkmadı daha  
Aşkın içindeki aşka talibim  
Bir ömürdür arar dururum daha  
Cennet-i alada köşke talibim

O yeredir O göktedir görene  
Çok yakındır O'na varıp erene  
İlaç olur İlm-i ledün yarene  
"La tahzen" denmişti keşke! Talibim

Damardan yakındır sel gibi akar  
Kalbimizde ne var ne yok O bakar  
Yanar dağı bile bil ki Hak yakar  
Mağma gibi bir bileşke talibim

Anlamazsın bir zerrede var olur  
Sığmaz ki cihana cihan dar olur  
"Ol" deyince hemen nurdan nur olur  
Ney sesinde çıkan meşke talibim

Ateşi ateşte yaktım yanmadı  
İçimdeki ateş O'nsuz sönmedi  
İçtim kevserini içim kanmadı  
**İHLASÎ** sevdaya başka talibim



### Sarı Hakkın İpine

Eğer sarılırsan Hakk'ın ipine  
Meyve yüklü nice dolu dalı var.  
İyi baksan petekteki küpüne  
Katkısız kimyasız tatlı balı var.

Yeryüzüyle gökyüzünü birleştir  
Aynı dalda diken ile gül eştir  
Ustasını yüreğine yerleştir  
Gül içinde ayrı açan gülü var

Ateşi yanarken üşüten kudret  
Karınca sesini işiten kudret  
Âlemi nur ile ısıtan kudret  
Gece gündüz yol içinde yolu var!

Dağları kayalık çölleri çorak  
Canın da yaşıyor sanma çok ırak  
Bakarsan damlası o kadar berrak  
Göz içinde umman gibi gölü var

Her çiçek her dalda görünen O'dur.  
Güneşte ışıkla bürünen O'dur  
**İHLASÎ**'ye gizli sarınan O'dur  
Kandaki hücrede nice dölü var

### Kurbanım

Kara karıncaya kara bir yerde  
Hüner verip gezdirene kurbanım  
Yere göğe sığmaz saklıdır serde  
Yüreğime sızdırana kurbanım

Gönül kervanında sonsuz mekânda  
Ol deyince oluverir bir anda  
O uçsuz bucaksız koca ummanda  
Balıkları yüzdürene kurbanım

Güneşteki yakmaz kordan şulede  
Yıldızlarda halka ayda halede  
Menekşe nergiste gülde lalede  
Desen desen dizdirene kurbanım

Kalbe öyle kazmış dibi yok kuyu  
Çözemedim hâlâ derin uykuyu  
Arılardan balı damardan suyu  
Gözlerimden süzdürene kurbanım

İbrahim'i hazırlayıp donattı  
İsmail'de tereddütsüz can attı  
Taşa vurdu bıçak taşı kanattı  
Koç getirip bozdurana kurbanım

Benim ile aynı baksan yaşına  
**İHLASÎ** dikilir o da başına  
Sonsuza dek bekçi mezar taşına  
Hüve'l Baki yazdırana kurbanım

**Varsın**

Kâinatı yaratan sen  
Gökte varsın yerde varsın  
Derde derman aratan sen  
Ruha düşen nurda varsın

Yoktur cismin yüzün yoktur  
Görüyorsun gözün yoktur  
Geziyorsun izin yoktur  
Kuvvet veren ferde varsın

Susan dilde çıkan seste  
Sonsuz hızda ve aheste  
Girip çıkan tüm nefeste  
Şah damarda darda varsın

On sekiz bin âlem senin  
Her şeyin var yok bedeninin  
Gizem senin var nedenin  
Sır olsan da burda varsın

Tüm semavat ateş küre  
Su katmanı akan dere  
Mutlak sensin sende süre  
Can içinde serde varsın

Adın büyük şanın yüce  
Bilinmeyen vardır nice  
Akıl bilim kalır cüce  
Canlı cansız sırda varsın

Hayat fani toprak maya  
Bütün emek gider zaya  
Can verensin damla suya  
**İHLASÎ**'de serde varsın

### Yeri Var Daha

Bu yalan dünyanın esrarı başka  
Aldanma bahara karı var daha  
Halden hale girer başkadan başka  
Yaratan kudretin varı var daha

Oğlundan kızından bekleme hayır  
Ayrılabilirsen gel de sen ayır  
Can çıkarken yanar bil cayır cayır  
Görünmez ateşin harı var daha

Beşikten mezara uzanır yolun  
Omuzlar üstünde dolaşır salın  
Kabirden ötede ne olur halın  
Ötesi bilinmez sırrı var daha

Ne malın ne mülkün fayda sağlıyor  
Çok ağlayan bak üç beş gün ağlıyor  
En sonunda biri çenen bağlıyor  
Ölürken ayrılık zarı var daha

Toplanır dostların yolcu etmeye  
Daha erken dersin böyle gitmeye  
Girip de topraktan tekrar bitmeye  
Cansıza can veren yâri var daha

Günahın solunda sevap sağında  
Arasat Meydanı Araf Dağı'nda  
Omzundaki yükün çırpın ağında  
Ateşten cehennem şer'i var daha

Sanma ki ölünce sonun olacak  
Gözlerine kara toprak dolacak  
Haklılar hakkını elbet alacak  
Körkuyudan öte geri var daha

Cesedini cepsiz kefen saracak  
Her canlı gidecek orda duracak  
Son durağa **İHLASÎ** de varacak  
Saklayıp saracak yeri var daha

### Güzel Yapmış

Nakış nakış kâinatı  
Yapan usta güzel yapmış  
Yer küreyle semavatı  
Yapan usta güzel yapmış

Gül yüzlerde gülden ağı  
Ağacı dalı budağı  
Güzelde kaş göz dudağı  
Yapan usta güzel yapmış

Bilinmiyor nedir çapı  
İki cihan farklı yapı  
Dört bir yanı açık kapı  
Yapan usta güzel yapmış

Çeşit çeşit madenlerin  
Ateşi kor suyu serin  
Özü yufka kalbi derin  
Yapan usta güzel yapmış

Deniz kara birleştirmiş  
Her nesneyi yerleştirmiş  
Hayat verip gürleştirmiş  
Yapan usta güzel yapmış

Ayet ayet beyanatı  
Kuşu uçuran kanatı  
Arıdaki o sanatı  
Yapan usta güzel yapmış

Görünmeyip kendi gören  
Vara yoga gizli giren  
**İHLASÎ'**ye bir can veren  
Veren usta güzel yapmış

**Yarım Kalır**

Sen yarattın bu ölümlü dünyayı  
Yaşam başlar canda öz yarım kalır  
Seyreylesen n'olur güneşi ayı  
Güzele doymadan göz yarım kalır

Kimi tomurcukta çiçekken solar  
Kimi on beşinde gam keder dolar  
Kimini zamansız bir ölüm bulur  
Maksuda varmadan söz yarım kalır

Binlerce güzellik milyonca çeşit  
Hakkın sadasını gönlünle işit  
Nimetle mühleti değilse eşit  
Kısacık ömürde haz yarım kalır

Kaçış yoktur sana canı verince  
Her şey benim dersin bakıp görünce  
Beklenmedik dert içeri girince  
Sarmak şöyle dursun naz yarım kalır

Duman bürür altı kardır dağların  
Daha baharında solar bağların  
Düşün çocuk gençlik bütün çağların  
Yorulur dizlerin düz yarım kalır

**İHLASÎ** der gerçek ömür çok kısa  
Her saniye her dakika hep tasa  
Doymadan gözünde kalmaktır yasa  
Baharın kış olur yaz yarım kalır

### Edebin Kapısında

Yol içinde yolcuym ben  
Bil edebın kapısında  
Alanlara balcıym ben  
Bal edebın kapısında

Eđri isen dođrul orda  
Olgunlaşıp çağrıl orda  
Piş ocakta yođrul orda  
Kal edebın kapısında

Ateşle seni sarsa  
Yaran bedenini yarsa  
Aradığın her ne varsa  
Çal edebın kapısında

Hayâ eder melek bile  
Ne tatlıdır aşkta çile  
Öz yanarak gelir dile  
Dil edebın kapısında

Görmediğin gözsüz var ya  
Her yerde O izsiz var ya  
**İHLASÎ** der gizsiz var ya  
Al edebın kapısında

### Aşk Bende Farklı

Herkesin içinde bir aşkı vardır  
İçimdeki aşta farklılık farklı  
Benim aşkım ise görünmez yârdır  
İçimdeki aşta farklılık farklı

Anlatılmaz anlatmaya söz yetmez  
Görünmezi görmek için göz yetmez  
Sevgisine dayanacak öz yetmez  
İçimdeki aşta farklılık farklı

Benim ile gezer ne yer ne içer  
Herkesi görünür her yandan geçer  
Benim ile konar benimle göçer  
İçimdeki aşta farklılık farklı

Ne güle benziyor ne de bülbüle  
Aşkı muhabbeti en güzel çile  
Anlatsam cemali gelmez ki dile  
İçimdeki aşta farklılık farklı

Kimisi sığdırmaz saraya köşke  
Kimisi bağlanır içi boş aşka  
Bendeki bu sevda başkadır başka  
İçimdeki aşta farklılık farklı

Alınmaz satılmaz paha biçilmez  
Gördüğüm varlıkta cismi seçilmez  
Her şeyden geçilir O'ndan geçilmez  
İçimdeki aşta farklılık farklı

Bazısının aşkı güzelde gülde  
Bazısının aşkı parada pulda  
**İHLASİ**'nin aşkı bulunmaz kulda  
İçimdeki aşta farklılık farklı



### Şiârım

Kendi yörüngemde hayat çizimde  
Yunusça bir göle dalmak şiarım  
Sözümde özümde gönül ezgimde  
Yunusça ne varsa almak şiarım

Huyunu suyunu bir de sözünü  
Kırk yıl taşıdığı odun közünü  
Bizlere yol olmuş sevgi özünü  
Yunusça gönlümde bulmak şiarım

Sabırla sükûnu bir de ilimi  
Sakınırdım kem sözlerden dilimi  
Bir damlaya muhtaç olan halimi  
Yunus'un gölünden dolmak şiarım

Güneş gibi her gün ziya saçmaya  
Hakk'a doğru kanat çırpıp uçmaya  
Sevgi gülleriyle kucak açmaya  
Yunusça gülde al olmak şiarım

Ateş de kor olur korda yanardım  
Yanarken of demez O'nda kanardım  
Külümnden dertlere şifa sunardım  
Yunusça dermanı salmak şiarım

Sererdim postumu gel otur diye  
Kendini kendinde bil otur diye  
**İHLASÎ** ihlâs da bul otur diye  
Göreni görende bulmak şiarım

### Hatırlanmaz

Bir musibet olmayınca  
Hatırlanmaz yüce Allah  
İnsan zorda kalmayınca  
Hatırlanmaz yüce Allah

Dert gelip de üzülmeyen  
Sıra sıra düzülmeyen  
Gözünden yaş süzülmeyen  
Hatırlanmaz yüce Allah

Kaza bela gelmeyince  
Yere vurup çelmeyince  
Bir sevdiğin ölmeyince  
Hatırlanmaz yüce Allah

Ođlu kızı bakmayınca  
Takmaz ise felek kanca  
Can yanınca anlar anca  
Hatırlanmaz yüce Allah

Hesaplamaz hiç fukara  
Uđramadan kul zarara  
Düşmeyince kişi dara  
Hatırlanmaz yüce Allah

Sinek gezer vız vız eder  
Mikrop sürer uçar gider  
Olmayınca o can heder  
Hatırlanmaz yüce Allah

Okuyan ders alsın güya  
Yaz İHLASÎ değil rüya  
Can düşmeden bil hay hayâ  
Hatırlanmaz yüce Allah

### Görünmez

Dünya döner bir eksenin içinde  
Çizgisi görünmez çizen görünmez  
Nevbahar olmadan gönül göçünde  
Okuyan görünmez yazan görünmez

Görürsen gözünde gizlidir cihan  
Her türlü nimetle verilmiş imkân  
Yüreğinde saklı bil iki mekân  
Ustası yapanı bozan görünmez

Mevsim mevsim gözükürken dört yüzü  
İlkbaharı yazı kışı son güzü  
Yeşertir sarartır yok eder özü  
Sarartan solduran hazan görünmez

Çiçeklerin bin bir desen alını  
Meyveye yüz tutmuş nice dalını  
Damardaki arkta suyun yolunu  
Ağaç gövdesinde dizen görünmez

Ne kapısı vardır ne de dikişi  
Muhkem yapmış yapan usta bu işi  
Bitiremem gece gündüz gidişi  
Kalbi öyle derin kazan görünmez

Ara durma sen kendinde yâr ara  
El bakmaz ki özündeki buhara  
**İHLASÎ** gönlünde teslim O yâra  
İçerimde yanan suzan görünmez

## Taşlama

Yuva Değişti

Karakışta kar yağmıyor bu ne hal  
Mevsimler değişti hava değişti  
Dağlarda çobanlar çalmıyor kaval  
Kurudu meralar ova değişti

Yazlar kışa döndü şaşırıldı zaman  
Dolu düşer yumurtadan kocaman  
Mevsim can çekişir halimiz yaman  
Temiz hava yoktur deva değişti

Canlılar yok oldu insan şerleşti  
Her kötülük kafamıza yerleşti  
Kuşlar bile şimdi hep şehirleşti  
İmrenirdik kuşa yuva değişti

Havanın akımı sıcak esiyor  
Binalar yükseldi yeli kesiyor  
Pınarlar kurudu suyu kısıyor  
Pet şişe çıkınca kova değişti

**İHLASÎ** derdini anlattı ancak  
Yanmıyor sobalar tütmüyor ocak  
Pırıl pırıl kalaylıydı kap kacak  
Teflonlar çıkınca tava değişti

**Zevk Aldık**

Batılı uzaya çadır kurarken  
Tosbağayla yarışmaktan zevk aldık  
Batılı Merih'te hayat ararken  
Boş işlerle uğraşmaktan zevk aldık

Sallamadık bir ağacı koymadık  
Yedik amma daha hala doymadık  
Türkmenleri Türk olarak saymadık  
Araplarla kırısmaktan zevk aldık

Karpuz gibi dilim dilim dileriz  
Çerkez, Gürcü, Laz Kürt diye böleriz  
Güney doğu elden gitti güleriz  
Seyrederek buruşmaktan zevk aldık

Düşüncesi kötü niyetleri pis  
Vatan prangalı milletse hapis  
Zirveden eteğe çökünce tüm sis  
Boz dumanla barışmaktan zevk aldık

**İHLASÎ** olana güldük oturduk  
Kekliği çantada bildik oturduk  
Kanunu yasayı sildik oturduk  
Türklük ile vuruşmaktan zevk aldık

**Yana**

Elbet bir gün sarar kara yer seni  
Yer altında yılan çıyan yer seni  
Felek de kahreder en son yer seni  
Dünyan sınırlıdır baştan bu yana

Hayatta insanca yaşam sürmeli  
Kötüleri diyar diyar sürmeli  
Bir yar sev ki kaşı gözü sürmeli  
Dönsün gider iken yönü bu yana

Sanki o yüreğin kalaylı kazan  
Girdiğin yarışta yarışı kazan  
Hakk'ın huzurunda rızayı kazan  
Zulmün binası yok dön gel bu yana

Sevgim muhabbetim kimsesizlere  
Dünyayı duymayan o sessizlere  
İHLASÎ kurbandır daim sizlere  
Bir gariban için bin defa yana

**Bir Yüzüne**

Tutuldum yolunda tipiye kara  
Gidemedim dağın o bir yüzüne  
Bilemedim neden bu bahtım kara  
Hasret kaldım yârin o bir yüzüne

Deme ki bağımda gül bana yeter  
Salınıp gelenin kendisi yeter  
Kışım biter ömrüm bahara yeter  
Dolandım dünyayı o bir yüzüne

Ben ağladım her gün eller gülerken  
Sana yârim derdim adın Güler'ken  
Hazan vurdu bağım, soldu gül erken  
Sarıp solduğum o bir yüzüne

**İHLASÎ** aklıma yârim düşünce  
Yokluğunda sarar beni düşünce  
Gözlerimden yaşlar akıp düşünce  
Bunca ağladığım o bir yüzüne

**Adam Var ki**

Adam var ki ilim ile buluşur  
Adam var ki bütün sırra ulaşır  
Adam var ki başı gökte dolaşır  
Adam var ki çağır olur yol olur

Adam var ki ipe salar adamı  
Adam var ki ipten alır adamı  
Adam var ki gönle dolar adamı  
Adam var ki adalete dil olur

Adam var ki saray taşır içinde  
Adam var ki ateş üşür içinde  
Adam var ki güller devşir içinde  
Adam var ki her sözcüğü bal olur

Adam var ki sözü keser kılıcı  
Adam var ki geleceği bilici  
Adam var ki affedici silici  
Adam var ki tutunana dal olur

Adam var ki ateşleri söndürür  
Adam var ki çağı açıp döndür  
Adam var ki sözle kaya bindirir  
Adam var ki gönüle hemhal olur

Adam var ki gök çökse de bükülmez  
Adam var ki kuvvet ile çekilmez  
Adam var ki yel vurunca dökülmez  
Adam var ki muhtaçlara şal olur

Adam var ki canı canda yetirir  
Adam var ki kötülüğü bitirir  
Adam var ki hana bayram getirir  
Adam var ki yaratana kul olur

Adam var ki yanar amma yandırmaz  
Adam var ki Hak nurunu söndürmez  
Biradam ki verir geri döndürmez  
Adam var ki zerre ona zül olur

Adam var ki dar kalınca çık seslen  
Adam var ki gıda gibi gir beslen  
Adam var ki **İHLASÎ** var git yaslan  
Adam var ki her bahçede gül olur



## Öğrendim

Öğrendim hayatı önce babamdan  
Öğrendim hayatı sırt okşayarak  
Öğrendim hayatı bunca çabamdan  
Öğrendim hayatı sır taşıyarak

Öğrendim hayatı annem severken  
Öğrendim hayatı hayat döverken  
Öğrendim hayatı zaman iverken  
Öğrendim hayatı hep üşüyerek

Öğrendim hayatı öğretmen başta  
Öğrendim hayatı bir damla yaşta  
Öğrendim hayatı akılsız başta  
Öğrendim hayatı yer kaşıyarak

Öğrendim hayatı zalim ve şerden  
Öğrendim hayatı dökülen kirden  
Öğrendim hayatı sevgisiz yerden  
Öğrendim hayatı göz ışıyarak

Öğrendim hayatı acı olandan  
Öğrendim hayatı zorla çalandan  
Öğrendim hayatı yalan dolandan  
Öğrendim hayatı hep boşayarak

Öğrendim hayatı atamdan pekçe  
Öğrendim hayatı İHLASÎ akça  
Öğrendim hayatı hatamdan çokça  
Öğrendim hayatı boş yaşayarak

**Bir Kadın de**

Bir kadın de kollarımı bağlasın  
Bir kadın de yollarımda ağlasın  
Bir kadın de Hak aşkını sağlasın  
Bir kadın de beni benden götürsün

Bir kadın de bana bende bileyim  
Bir kadın de ben uğruna öleyim  
Bir kadın de ömür boyu köleyim  
Bir kadın de beni bende bitirsin

Bir kadın de koşam yorulam ona  
Bir kadın de candan vurulam ona  
Bir kadın de iki cihan sarılam ona  
Bir kadın de aklım çelip yitirsin

Bir kadın de sabah akşam gözleyem  
Bir kadın de her dakika özleyem  
Bir kadın de avcı gibi izleyem  
Bir kadın de kollarında yatırsın

Bir kadın de vücuduma baş olsun  
Bir kadın de tüm geceme düş olsun  
Bir kadın de açlığıma aş olsun  
Bir kadın de benliğimi getirsin

Bir kadın de ana gibi yâr olsun  
Bir kadın de cennet gibi yer olsun  
Bir kadın de her uzuvda var olsun  
Bir kadın de benliğinde yetirsin

Bir kadın de tarih gibi yazılsın  
Bir kadın de gözlerimden süzölsün  
Bir kadın de bu **İHLASÎ** üzölsün  
Bir kadın de şu köşkümde otursun

**Bir Kadın ki**

Bir kadın ki insanı insan eder  
Bir kadın ki sineleri har eder  
Bir kadın ki edebi lisan eder  
Bir kadın ki doğurur da var eder

Bir kadın ki mutlu eder eşini  
Bir kadın ki siper eder döşünü  
Bir kadın ki kutsal bilir işini  
Bir kadın ki kendin bilir ar eder

Bir kadın ki rızık için dolaşır  
Bir kadın ki arı gibi çalışır  
Bir kadın ki zirvelere ulaşır  
Bir kadın ki dostlarını yar eder

Bir kadın ki yanan hanı söndürür  
Bir kadın ki kırk değirmen döndürür  
Bir kadın ki ev ocağı yandırır  
Bir kadın ki sineyi siper eder

Bir kadın ki ola Kâbe'de hacı  
Bir kadın ki çekse de bin bir acı  
Bir kadın ki dersin ana ve bacı  
Bir kadın ki her bildiğin sır eder

Bir kadın ki ne hal gelse başına  
Bir kadın ki toz kondurmaz eşine  
Bir kadın ki düşmez lafın peşine  
Bir kadın ki hüneriyle kâr eder

Bir kadın ki hayır dua dilinde  
Bir kadın ki düzen onun elinde  
Bir kadın ki gonca sunar gülünde  
Bir kadın ki yâd'a dünya dar eder

Bir kadın ki eğil diz çök önünde  
Bir kadın ki can saklıdır canında  
Bir kadın ki melek ne ki yanında  
Bir kadın ki geceleri nur eder

Bir kadın ki kara taştan da ağır  
Bir kadın ki gıybeti duymaz sağır  
Bir kadın ki istersen bin kez bağır  
Bir kadın ki bazen ah u zar eder

Bir kadın ki gönüllerin ilacı  
Bir kadın ki erkeğinin yamacı  
Bir kadın ki **İHLASÎ**'nin baş tacı  
Bir kadın ki bin ömürlük yer eder

### Kim Bilir

Kim bilir kimde nasıl nerede doğacağım  
Kim bilir hangi anne hangi baba yârdan  
Kim bilir kim diyecek bahçede ağacımı  
Kim bilir kimle vücut bulur etten duvardan

Kim bilir nerededir kimse bilemez köyüm  
Kim bilir kaderimi ecelimi ey beyim  
Kim bilir ölünce üstüme dökülen suyum  
Kim bilir hangi göze ırmak hangi pınardan

Kim bilir hangi dağdan benim o mezar taşım  
Kim bilir hangi tarla hangi başakta aşım  
Kim bilir nerelerde nasıl dolaşır başım  
Kim bilir hangi dua kurtarır beni dardan

Kim bilir hangi pamuk tarlasındandır bezim  
Kim bilir avcı nasıl takipte sürer izim  
Kim bilir bak nelere şahit olacak gözüm  
Kim bilir cennetimi o gelecek bahardan

Kim bilir ki kismetimi gaip nerede saklı  
Kim bilir o gördüğün görünenden çok farklı  
Kim bilir düz dediğin bütün yollar zikzaklı  
Kim bilir özüm yanar içimdeki buhardan

Kim bilir ben ne zaman ne ile güleceğim  
Kim bilir kaç badire geçip de geleceğim  
Kim bilir bir sivilce bir marazla öleceğim  
Kim bilir düşeceğim uçurumdan ya yardan

Kim bilir ki beyaz süt, yeşil çimenden ottan  
Kim bilir ki hücremi tel tel örerken etten  
Kim bilir kanımdaki kızıl nasıl yakuttan  
Kim bilir ki sırrımı muammalı ikrardan

Kim bilir kim omuzlar kim tutar tabutumu  
Kim bilir ki bendeki var olan sübutumu  
Kim bilir yüreğimde yaşayan mabudumu  
Kim bilir soluduğum nefesim yanan hardan

Kim bilir bu İHLASÎ durmadan O'na koşar  
Kim bilir sığmam kabre ceset kabirden taşar  
Kim bilir hangi ağaçta şu an salım yaşar  
Kim bilir hangi hızar biçer meşe çınardan

### Geçmek Derdim

Sözde insan amma özünde çürük  
Bîzar etti bu canımı yeter de  
Erenler buyurun görün halımı  
Yaradan'dır bunu yakan yeter de  
Beni böyle derde atana yazık  
Çay dere yok Fırat'ı geçmek derdim

Düzü değil gidip çık dağı görün  
Yaktılar sinemde bak dağı görün  
Yüreğimde taşan bardağı görün  
Güller ki dalında açar yeter de  
Dua yok sabaha a tana yazık  
Pir ü pakça beratı geçmek derdim

Hele mevsim dönsün de yaza dursun  
Kâtip arzuhalim gel yaza dursun  
Üşütmez beni kış a yaza dursun  
**İHLASÎ**'yim mühlet gelir yeter de  
Üzülür anana atana yazık  
Düşmeden sıratı geçmek derdim

**Can Verelim**

Gelin candan gardaşlarım  
Can olalım can verelim  
Soldurmadan insanlığa  
Sevgi katıp can verelim

Zaman kısa yol uzundur  
Gövdedeki kol uzundur  
Musalla dar sal uzundur  
Mümin gibi can verelim

Bizden başka sevelim biz  
İçimizde yansın o köz  
Yüreklere düşmeden güz  
Bahar olup can verelim

**İHLASÎ**'yim dağ aşasın  
Yurdun varsa sen paşasın  
İlelebet hep yaşasın  
Bu vatana can verelim

### Oturdum

Geldim bu dünyaya başladı zaman  
Bir yaşında sessiz baştım oturdum  
Üç-beş derken sevgi vermedi aman  
On'a geldiğimde taştım oturdum

Gezip eğlenmekti her işin başı  
Öyle sağlam idi gençlik kumaşı  
On beşinde elle ezurdım taşı  
Coşkun çaylar gibi coştum oturdum

Yirmisinde bir sevdaya karıştım  
Yirmi beşte ben kendimle barıştım  
Otuz dedi yüce dağla yarıştım  
Hayat menziline koştum oturdum

Otuz beşte hayallerim düğündü  
Kırka geldim mutluluğum bir gündü  
Kırk beşinde her iş tersine döndü  
Ellisinde ben de şaştım oturdum

Elli beşte yavaş yavaş süzöldüm  
Altmışında bir of çektim üzöldüm  
Altmış beşte çiğnenmeden ezildim  
Gözyaşımla birlik düştüm oturdum

Yetmişinde oturmaya yer olmaz  
Yetmiş beşte kimse sana yar olmaz  
Seksende doksanda hayat var olmaz  
**İHLASÎ** gedikten aştım oturdum

### Zincirbent Cıgalı Müseddes

#### Olsan

Allah'tan dileğimdir canımda canım olsun  
Dünya malı neyleyim yanımda yanım olsun  
Bana ölüm kar etmez damarda kanım olsun  
Bahtiyar gönlüm olur şerefim şanımsın olsun  
Cennetim sen olursun gelip mihmanım olsun  
Mihmanım ol gel bana  
Biraz olsun gül bana  
Gülüşmesin el bana  
Diken bana dal bana  
Madem beni seversen  
Bir selamı sal bana  
Selamı vermez  
Görürde görmez  
Gülümü dermez  
Gönlüme girmez  
Sana canım fedadır  
Serini sermez  
Yüreğimde yaram var gelip dermanım olsun  
Dermanım sende benim gelmezsen yolla gelsin  
Kokuna hasret kaldım baharda gülle gelsin  
Arar uzak der isen seher de yelle gelesin  
Gözyaşın suya bırak coşup da selle gelsin  
Merhemini süremeye kınalı elle gelsin  
Elle sürsün merhemi  
Güzel sözler de hemi  
Yok, aşığın dirhemi  
Ben sana vurgun güzel  
Sakla bana mahremi  
Mahremi sen de  
Nur var tende  
Derdi var bende  
Güneşe nispet yapar  
Görüşünü bu günde  
Bu günde söyle bana sözün fermanım olsun  
Fermanım var elimde yazan da nazlı yârim  
Şakır güle konmadan bülbül avazlı yârim  
Başına şal bağlamış başı niyazlı yârim  
Özünden bal sunuyor edası hazlı yârim  
Boşa bağlama çalmaz türkülü sözlü yârim  
Bağlama başın düşer  
Gözünden yaşın düşer  
Yüzükten taşın düşer  
Kaşıktan aşın düşer  
Sebebi âşık olman  
Yanar ataşın düşer  
Ataşın yanar  
Yar beni sınar  
Gözleri pınar  
Bir bade sunar  
Sebebi belli değil



## Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

Dolanır kenar  
Dolanır yüce dağda kendi kirmanım benim  
Dolanır gamlı gamlı bahçede bağda dilber  
Doyum olmaz sarmaya en güzel çağda dilber  
Soluma bakıp durdum baktım ki sağda dilber  
Beni tora düşürdü kurtulmaz ağda dilber  
Canımı boşa yaktı kavurdu yağda dilber  
Yağda gökler ağlasın  
Karabulut bağlasın  
Sele dönsün çağlasın  
Yüreğimi dağlasın  
Çehren Ay'a ceh eder  
Bana ışık sağlasın  
Sağlasın düzen  
Ummanda yüzen  
Gam ile gezen  
Canından bezen  
Bir sen değilsin canan  
Bağrımı ezen  
İHLASÎ hasret dolu çile harmanım benim

### Sađıra Saz aldım

Sađıra saz aldım kre bezendim  
Anladım ki bořta geti bu mrm  
Kıymet verdim zendike zendim  
zendike kışta geti bu mrm

mrm sefil oldu peřinde yârin  
Bir yara atı da yaram ok derin  
Kurbanı olmuřum kt kaderin  
Ađlayarak yařta geti yıllarım

Yıllarım hasrete yenildi gitti  
Bekleye bekleye umudum bitti  
Yređimde sevgi beni terketti  
zleyerek dřte geti gnlerim

Gnlerim ok acı geldi de geti  
**İHLASİ** sevdanın zehrini iti  
Sevdayı yklendi hasreti biti  
Viranede tařta geti dnlerim

**Ben Bekir'im**

Estiğimde yel gibiyim  
Böyle bilin ben Bekir'im  
Dalda açan gül gibiyim  
Böyle bilin ben Bekir'im

Sorasınız benim halım  
Meyve yüklü bütün dalım  
Şükür aşım sabır yolum  
Böyle bilin ben Bekir'im

Can der isen can veririm  
Erim erim ben eririm  
Gönülden sevgi dererim  
Böyle bilin ben Bekir'im

Ayrı gayrı bilmez özüm  
Hak'tan yana söyler sözüm  
Alnım açık aktır yüzüm  
Böyle bilin ben Bekir'im

Gelecekte kaygılıyım  
Sert olsam da duyguluyum  
Her kurala saygılıyım  
Böyle bilin ben Bekir'im

Kulu da ben kulda benim  
Hücre hücre bu bedenim  
İki cihan boyum enim  
Böyle bilin ben Bekir'im

Bir kuyu ki daldım dibe  
Kötülüğe ettim tövbe  
Bağlıyım baştan edebe  
Böyle bilin ben Bekir'im

### Taş Düřtü Bana

Yine bir dumanlı daęa dönmüşüm  
Farkındayım yine kış düřtü bana  
Hasretinden yanıp yanıp sönmüşüm  
Cenge girmiş gibi iş düřtü bana

Ne boran eksildi ne tipi bende  
Yüreğim buz tuttu bil ki her günde  
Ne bu gün mutluyum ne de o dünde  
Mutluluk beklerken yaş düřtü bana

Sanma ki yaşarım sersefil hayat  
İstersen bin kere ölümü dayat  
Ben perişan halde sense rahat yat  
Ellere vefalı taş düřtü bana

Kader denen azgın selin arkında  
Döndüğünün **BEKİR** zaten farkında  
Bak feleğin çemberinde çarkında  
Dolaşan divane baş düřtü bana

**Seninle**

Dağa taşa garip gönlüm  
Düşer seninle seninle  
Sonsuz yola girip gönlüm  
Yaşar seninle seninle

Ne Güneş'te ne de Ay'da  
Merhem bile etmez fayda  
Közün ile can hay hayda  
Pişer seninle seninle

Aylar geçer yıllar geçer  
Geçer iken beni biçer  
Son zamanda konar göçer  
Şaşar seninle seninle

Selam salsan yeller ile  
Gül içinde güller ile  
Boz bulanık seller ile  
Coşar seninle seninle

Aşkın beni esir aldı  
Elim kolum bağlı kaldı  
**BEKİR**'i gurbete saldı  
Koşar seninle seninle

**Olmadı**

Varımda yağumda seni yaşarken  
Hasret duvarını yıktın olmadı  
Rüzgârlar kokunla tenim okşarken  
Bir ömrü yoluna yaktım olmadı

Bir seher vaktinde salınıp gelsen  
Karşıma dikilip azıcık gülsen  
Ruhumdaki sevdan nasıl bir bilsen  
Yürekten ağlayıp aktım olmadı

Sevince çingene görünür melek  
Çadırını saray gösterir felek  
Yüreğimi böldün sen evlek evlek  
Geçtiğin yollara baktım olmadı

Yiğidi kul eder aşk denen yara  
Belki de sevdiği etmez on para  
Benim gözüm ile bakın o yâra  
Gönül kervanından çıktım olmadı

Hayalini astım göz uçlarıma  
Beyaz yıldız attı bak saçlarıma  
Kar yağdı çiçekli yamaçlarıma  
Gözümden yaşları döktüm olmadı

Ya selam sal ya da el eyle bana  
**BEKİR** de ömrünü adadı sana  
Hicret hâsıl oldu gayrı bu cana  
Urganı boynuma taktım olmadı

### Unutma Beni

El salladım veda ettim giderken  
Kuzular melerken unutma beni  
Harmanlar sürölüp mevsim biterken  
Buğdayı elerken unutma beni

Senden ayrılırken sende bir yanım  
Kerpiç evdi benim sarayım hanım  
Sevgisiz şefkatsiz çürüyor canım  
Ellere gülerken unutma beni

Ne bu özlem bitti ne keder bende  
Çizgiler oluştu buruştu tende  
Efkâr bastı beni hemen her günde  
Uykuyu bölerken unutma beni

Karlar eriyip de kargın olunca  
Gezdiğim koyaklar çiçek dolunca  
Üveyikler ibibikler gelince  
Bir dilek dilerken unutma beni

**BEKİR** der her bayram geçti karalı  
Yara aldım gurbet ele varalı  
Hasretin bağrıma durdu duralı  
Gözyaşın silerken unutma beni

### Geldi Geçti

Görmeyeli hayli oldu  
Beni derde saldı geçti  
Bunca yıldır olan oldu  
Artık gönlüm soldu geçti

Vebalimi alan gelsin  
Yüreğimi bölen gelsin  
Beni derde salan gelsin  
Eller bana güldü geçti

Sen el vurma tabip bana  
Haber salın o canana  
Ellerine yaksın kına  
Tam ortadan böldü geçti

Gün dolandı güneş battı  
Kader gurbet ele attı  
Köle pazarında sattı  
Ömrüm heder oldu geçti

Unuttu mu sormadı hiç  
Soldu benim çürüdü iç  
Zaman geçti artık çok geç  
Kader beni sildi geçti

Mevsim bitti yıl dolandı  
Seni sevip oyalandı  
Sokan beni bir yılandı  
Zehirleyip deldi geçti

Umutsuzluk çöktü bana  
Gülüm gazel döktü bana  
Hasret kılıç çekti bana  
Dilim dilim dildi geçti

Dert bağrımda alay alay  
**BEKİR** sona geldi hay hay  
Yaşanmamış hikâye say  
Hayal oldu geldi geçti



**Bu Can Benden Gitsin**

Dedim ki o yar'a sen her şeyimsin  
Bu can benden gitsin sen gitme benden  
Dostlarım dışlasın felek kahretsin  
İçimden kan gitsin sen gitme benden

Gök çöksün üstüme dünyam yıkılsın  
Bu can benden gitsin sen gitme benden  
Güneşim sönsün de gönlüm yıkılsın  
Solumdan han gitsin sen gitme benden

Göz nurum sönsün de gözüm kanasın  
Bu can benden gitsin sen gitme benden  
Geceler kin kussun özüm kanasın  
Yanımdan yan gitsin sen gitme benden

Ne bir kul acısın ne Tanrı bana  
Bu can benden gitsin sen gitme benden  
Ne baharım olsun ne de bir yazım  
**BEKİR**'den şan gitsin sen gitme benden

### Duymadın

Şikâyet etmedim acını bandım  
Sızım dedim yüreğimde duymadın  
Hasretinden nara düştüm de yandım  
Közüm dedim yüreğimde duymadın

Bergüzarın bende saklı duruyor  
Baktıkça gözlerim seni arıyor  
Aşkımızı bilen soru soruyor  
Sözüm dedim yüreğimde duymadın

Yıldızımdın kayıp gitmen güç bana  
Yürek dağlarımda çiçek aç bana  
Bedelim ne ise gel de biç bana  
Gözüm dedim yüreğimde duymadın

Ömrüm senin olsun sen mutlu yaşa  
Gün akşam olurken garip bu başa  
Ararken yolunda değdi yar taş  
Dizim dedim yüreğimde duymadın

Gündüz yaslı oldum gecemde ağlar  
Hep seni aradım yol vermez dağlar  
Yaralı yüreğim bak eller bağlar  
Bezim dedim yüreğimde duymadın

Arşın kandilinde sendin ışığım  
Uzaktan sevmiştim şimdi aşığım  
Nübüvvet mührüne ben de maşuğum  
Yazım dedim yüreğimde duymadın

**BEKİR** der bağladı içerim yara  
Kader engelini ben yara yara  
Haber saldım gelsin vefasız yara  
Çözüm dedim yüreğimde duymadın

### **Dönüşü Sensin**

Gözünün önünde o kaşın gözün  
Saklıdır içimde verdiğin sözün  
Ağlamaktan yorgun düşerim her gün  
Gözlerimden yaşın inişi sensin

Pınarbaşı Talas düz geçti yolum  
Düşünce aklıma kırıldı kolum  
Yüce dağlar gibi dumanlı her gün  
Yüreğime sisin sinişi sensin

Sabah güneşiyle şavkı göründü  
Yar yüreğim gamlı yasa büründü  
Güneş de geceye batarken her gün  
Gönül ışığının sönüşü sensin

Kızılırmak gibi aktım bulandım  
Kayseri'yi baştanbaşa dolandım  
Erciyes Dağı'nı yükledim her gün  
Feleğin sırtıma binişi sensin

Mefkûren bir ülkü sonsuza kadar  
Yoluna sayısız kurbanlar adar  
Yıllardır vuslatı beklerim her gün  
Hasretin içimde dönüşü sensin

Der **BEKİR**'im o Yaylacı yıkılsa  
Binboğa'ya derman olup çıkılsa  
Sarız'ın yokuşu yoruyor her gün  
Yolların ayrılık sunuşu sensin

**Ne Olsun**

Halin nasıl diye sormuşsun bana  
Soluyorum senin için ne olsun  
Mecnun'um gördüğüm günden bu yana  
Ölüyorum senin için ne olsun

Bir hazan mevsimi yaşıyorum ben  
Sensiz sana doğru koşuyorum ben  
Kendime sığmayıp taşıyorum ben  
Doluyorum senin için ne olsun

İki büklüm oldu büküldü belim  
Açmadan dalında döküldü gülüm  
Çok istedim amma gelmiyor ölüm  
Dalıyorum senin için ne olsun

Soranlara dedim yaram derinde  
Sol yanımın tam da orta yerinde  
Belki gelir diye günün birinde  
Kalıyorum senin için ne olsun

**BEKİR** der bu çile bu hasret niye  
Vuslat uzadıkça döner deliye  
Beklemekten küsmüş demesin diye  
Gülüyorum senin için ne olsun

### Öyle Git

Gideceksen gurbet ele sevdiğim  
Benim muradımı ver de öyle git  
Düşürmeden beni dile sevdiğim  
Bir kez hatırımı sor da öyle git

Ay doğup da şavkı bize düşünce  
Aşk ateşi yanıp öze düşünce  
Hayallerim yanan köze düşünce  
Neden yandığımı gör de öyle git

Ağrılar dermansız dize düşünce  
Avcılar takipte ize düşünce  
Mevsimler dolanıp güze düşünce  
Gel bahara kadar dur da öyle git

Güller açıp alı yüze düşünce  
Sarp dağlar aşılıp düze düşünce  
O tatlı hasretin hazza düşünce  
Beraber tadalım var da öyle git

Çok dediğim çoğum aza düşünce  
Sevgiler kibirli naza düşünce  
**BEKİR**'de gözyaşı yüze düşünce  
Kefeni üstüme ser de öyle git

### Devlet Baba

Nereden başlasam nasıl anlatsam  
Tarifin imkânsız bil Devlet baba  
Edirne'den Kars'a seni anlatsam  
Şefkatli yüreğe gül Devlet baba

Sende doğdum sende öleceğim ben  
Sen baki oldukça güleceğim ben  
Canımdan da aziz bileceğim ben  
Yeter ki sen sonsuz ol Devlet baba

İrmakların çağıl çağıl çağlasın  
Düşmanların nispet yapıp ağlasın  
Bu topraklar bana huzur sağlasın  
Beraber gülelim gel Devlet baba

Oba oba sende yaşayan canlar  
Vatansız kalanlar vatanı anlar  
Uğruna bin yıldır dökülen kanlar  
Sen de yüreklere dol Devlet baba

Bir yadigâr gibi üstünde gözüm  
Vatan ana devlet babadır sözüm  
Doğudan batıya dönerken yüzüm  
Geleceğe sensin yol Devlet baba

Nakış nakış desen desen her yören  
Baba desin senden şefkati gören  
Nicesi evliya nicesi eren  
Hepsi birer lezzet bal Devlet baba

Babalar gününde babam anımda  
Babamız ölse de devlet yanımda  
İkisi de mukaddestir canımda  
**BEKİR** tutunduğun dal Devlet baba

### Geçti Aklımdan

Gurbet bana yara açtı burada  
Hasret dolu yıllar geçti aklımdan  
Âdeti töreyi biçti burada  
Bin bir desen halı geçti aklımdan

Arpalar bozarıp buğday yetince  
Tırpancılar biçip ekin bitince  
Ateşi yakarlar firik üstünce  
Çayır tarla sulu geçti aklımdan

Dereler çağlardı baca tüterdi  
Kuzular meleşir horoz öterdi  
Çiğdem çiçek açar nevrüz biterdi  
Gelinciğin gülü geçti aklımdan

Sıcak olur bizi yakardı yazlar  
Baharda mayısta koyunlar kuzlar  
Yemlik toplar idi gelinler kızlar  
Baş örttüğü şalı geçti aklımdan

Güz gelince çiftçi tohum ekerti  
Bereket fişkırır başak dökerdi  
Kağnılar harmana ekin çekerdi  
Tarlaların yolu geçti aklımdan

Kırk ikindi yağar ıslardı bizi  
Kışın toplaridik koyunun yüzü  
Üşüyünce tatlı tandırın közü Kur  
Kuru çayda seli geçti aklımdan

Tabiat uyanır bahar gelince  
Her çiçek gülümser açar halince  
Arı şarkı söyler gülün dilince  
Petek petek balı geçti aklımdan

Çocuğa topraktan höllük elenir  
Ninniler söyleyip belek belenir  
Ziyaret Tepe’de dilek dilenir  
Dua eden dili geçti aklımdan

Bağladı yolumu hasret marazı  
Çoğundan vazgeçtim bulamam azı  
Kaysıyı cevizi dutu kirazı  
Meyve yüklü dalı geçti aklımdan

**BEKİR** der özledim yazı yabanı  
Halıyı kilimi kara sabanı  
Yörenin rehberi fakir çobanı  
Rabb’imin o kulu geçti aklımdan

## Türklük

Milletleri şöyle ayara vursak  
Ayarın en başı Türklüktür Türklük  
Hangi kuyumcuya sarrafa sorsak  
Altının bir eşi Türklüktür Türklük

Tarih sahnesinde vitrinde yeri  
Şiarı insanlık hedef ileri  
Ta ki Teoman'dan Cengiz'den beri  
Erlığın tek düşü Türklüktür Türklük

Diz çöktü önünde beyaz zencisi  
Türkler insanlığın cevher incisi  
Dünyada İslam'ın rehber öncüsü  
Dinin temel taşı Türklüktür Türklük

Adalet merhamet dolu özünde  
Mevlana sözünde Yunus izinde  
İnsanlığı yakan fitne közünde  
Mazlumun gözyaşı Türklüktür Türklük

Uhrevi de sensin dünyevi de sen  
Gönüller Fatihi fetihi de sen  
Hoca Yesevi'nin izinde giden  
Evliyanın aşığı Türklüktür Türklük

Zalimin üstünde Tanrı kırbağı  
Nerede var ise üzüntü acı  
Gölgende rahattır ana ve bacı  
Korkağın telaşı Türklüktür Türklük

Cevherim Türklüktür yolu Turan'dır  
Nefsim İslam yaşar solum Turan'dır  
Göğsümde gül açar gülüm Turan'dır  
**BEKİR**'in tek düşü Türklüktür Türklük



### **Alevilik Nedir Sünnilik Nedir**

Biri bizi tutmuş her yönden  
İslam da Alevi Sünnilik nedir  
Ali desen bizden biri her yönden  
İslam'da Alevi Sünnilik nedir

Aynı Kur'an aynı ayet aynı yön  
Tavaf eyle o Kâbe'yi sen de dön  
Hak yolunda Ali ol da sende sön  
İslam'da Alevi Sünnilik nedir

İbni Seb'e gibi fitne yüzünden  
Muhammed Ali'ye sarıl özünden  
Kur'an ayetinden Hakk'ın sözünden  
İslam'da Alevi Sünnilik nedir

Ağacı meyvesi dalı bir deyip  
Hak yolumuz İslam yolu bir deyip  
Muhammed Ali'nin kolu bir deyip  
İslam'da Alevi Sünnilik nedir

Ayırdılar bizi Mervan diyerek  
Ayrılıkçı kızıl başlık giyerek  
Hüseyin'i yoktan çölde yiyerek  
İslam'da Alevi Sünnilik nedir

Aynı bir bedende iki el gibi  
Enfal kırk altıya sarıl şal gibi  
Azap biter birlik yeşil dal gibi  
İslamda Alevi Sünnilik nedir

Mülcepler bir idi bin oldu şimdi  
Darvin başımıza din oldu şimdi  
Mezhepler kan kusan kin oldu şimdi  
İslam'da Alevi Sünnilik nedir

Kur'anla çizilmiş çizgimiz bizim  
Birazcık var ise sezgimiz bizim  
Birlik için olsun ezgimiz bizim  
İslam'da Alevi Sünnilik nedir

Bir peteğin arısıyız hepimiz  
Varsın kızıl yeşil olsun kepimiz  
**BEKİR** der şahtır Hak kopmaz ipimiz  
İslam'da Alevi Sünnilik nedir

### Benim Türkçem

Gülistandır benim Türkçem  
Bağımda sur koru onu  
Geleceğe yönüm Türkçem  
Yıkılma dur koru onu

Türklüğümün Türkçe dengi  
Konuşurken dil aheng  
Varlığımın tek mihengi  
Canını ver koru onu

Güzel kullan güzel söyle  
Övgü ile özel söyle  
Geleceği baz al söyle  
Yumruğu vur koru onu

Türkçe oku Türkçe yaz sen  
Tuzakları bir bir boz sen  
Arif isen anla sez sen  
Kafanı yor koru onu

Dünyadaki gözümüzdür  
Bedendeki özümüzdür  
Kelamdaki sözümüzdür  
Uzağı gör koru onu

Sokağında caddesinde  
Anayasa maddesinde  
Edebiyat haddesinde  
Yazarlar kör koru onu

Böldürmeyin lokma lokma  
Hiç yabancı kelam sokma  
Cahil kıymet bilmez bakma  
**BEKİR** der ar koru onu

**Sır O Toprağın Altında**

Nice cevher nice nimet  
Var o toprağın altında  
Doğan canlı ölü bir et  
Gör o toprağın altında

Taviz vermez eğilmez baş  
Mezar yerin olsa da taş  
Yatar yere yavaş yavaş  
Zar o toprağın altında

Heba etme sen bu canı  
Unutma hiç geçmiş anı  
Kayıp ettin imtihanı  
Kar o toprağın altında

Yer sallanıp yırtılırken  
Sevap ecir tartılırken  
Düz yaşayan kurtulurken  
Har o toprağın altında

Bilinmeyen bir yoldasın  
Acep nice bir haldasın  
Bakmışsın ki boş saldasın  
Zor o toprağın altında

Kimi şaşkın kimi üzgün  
Okunacak bütün yazgın  
Cehennemde ateş azgın  
Şer o toprağın altına

Bir gayedir yaratılış  
Anlam yükle durma çalış  
Vardığında iyi alış  
Sır o toprağın altında

Âdem dâhil onu bunu  
Bitmeyecek yolun sonu  
Mezardan da öte konu  
Dur o toprağın altında

Topladığın malın var ya  
Şimdi onlar sana parya  
Faydasızmış bil angarya  
Ver o toprağın altında

İnsanoğlu gafil yaşar  
Bir telaştır herkes koşar  
Dil dolaşır kelam şaşar  
Kör o toprağın altında

Ozan İhlasi – Tüm Şiirleri

**BEKİR** yoktur boş yarenlik  
Düşün şöyle sen bir anlık  
Uçsuz bucaksız karanlık  
Sar o toprağın altında

### Gizem Ara

Bir zerreyi bölüp bine  
Her parçada en derine  
Gidiş mana veriyorsa  
Verişinde gizem ara

Hücre canlı doku sarar  
Ateş bile sevgi arar  
O kalp sessiz vuruyorsa  
Vuruşunda gizem ara

Başlangıcı Âdem Havva  
Mezardadır asıl dava  
Kuldan habbe soruyorsa  
Soruşunda gizem ara

Uzaydaki yıldız Ay'ı  
Güneş hariç yetmez sayı  
Boşta hepsi duruyorsa  
Duruşunda gizem ara

Durmaz yürür yolsuz izsiz  
Sakin suskun; dilsiz gözsüz  
Kâinatı görüyorsa  
Görüşünde gizem ara

Canlı cansız ona muhtaç  
Bütün varlık gerçekte aç  
Rızık nimet seriyorsa  
Serişinde gizem ara

Her nesnede oku da gör  
Baksa dahi görmez ki kör  
Hak kapıdan giriyorsa  
Girişinde gizem ara

Der **BEKİR**'im ayan beyan  
Uyan gaflet bitsin uyan  
Gül dikenini sarıyorsa  
Sarışında gizem ara

**Bu Kürede**

On sekiz bin âlemi var  
Bir'i döner bu kürede  
Âlemlerin âlimi var  
Piri döner bu kürede

Sanırsın ki bir boşlukta  
Hepsi ayrı bir hoşlukta  
Nuru dahi bir loşlukta  
Peri döner bu kürede

Halka halka çıkmış yola  
Bilmiyorlar durak mola  
Şaşmaz milim sağa sola  
Yeri döner bu kürede

Onca yağmur kar tanesi  
Birbirine bir tanesi  
Değmez düşer her tanesi  
Geri döner bu kürede

Mevsimler başlayıp biter  
Gece olur gündüz yiter  
Arkadaki önü iter  
Seri döner bu kürede

**BEKİR** bunca varken veri  
Beyindedir tüm cevheri  
Dönüş yoktur hep ileri  
Beri döner bu kürede

## İçinde

Güneş zirveye çıkarken  
Döner çemberin içinde  
Gölge güneşi yakarken  
Yanar çemberin içinde

Akıl almaz nasıl denge  
Her gök cismi bir yörünge  
Canlı cansız girer cenge  
Kıvar çemberin içinde

Gece biter gündüz başlar  
Gezegenler o gök taşlar  
Tur kusursuz gider işler  
Kenar çemberin içinde

Evrende hep vesaire  
Bilinmeyen sır saire  
Yolu daire daire  
Döner çemberin içinde

Her nesnenin görevi var  
Ne az ne çok hepsi karar  
Gece gündüz kendin arar  
Fener çemberin içinde

Mikron milim şaşsa eğer  
Bir birine hepsi değer  
Kör göz bunu görmez meğer  
Sınır çemberin içinde

Ummanların içinde can  
Düşünürsen şöyle bir an  
Zerre bile olmaz ziyan  
Sunar çemberin içinde

Felsefe ve metafizik  
Sonsuz bir yol ince çizik  
Döner Hakk'a nazik nazik  
Siner çemberin içinde

Gücün yetmez aklın yetmez  
Rahmetinde nimet bitmez  
**BEKİR** damla boşa gitmez  
Pınar çemberin içind

### Yatar Yerde

Kara yerde kara yerde  
Biter canlı biter yerde  
Konup göçen hani nerde  
Yiter canlı yiter yerde

Başlar öne eğilirken  
Batıyordu dalda diken  
Deme sakın daha erken  
Yeter dersin yeter yerde

Gözü görse gözü görse  
Sen sendeki özü görse  
Dilsizdeki sözü görse  
Tüter yanıp tüter yerde

Bismillahla başlar beden  
Canı canla işler beden  
İşler iken düşler beden  
Atar nabız atar yerde

Kalksın gözündeki perde  
Ne arasan vardır yerde  
Kurtlar içte ağaç yerde  
Yutar doymaz yutar yerde

Terler arı bal ile yağ  
İşler işi karınca baş  
Muhkem yapar yavaş yavaş  
Satar hüner satar yerde

Canlanınca yarış başlar  
Konuşurken dilsiz taşlar  
Yeryüzünde bütün kuşlar  
Öter durmaz öter yerde

İnsan yeri kazıp katar  
Tüccar alır tüccar satar  
Maden yatar cevher yatar  
Katar katar katar yerde

Solar **BEKİR**'in sümbülü  
Bin bir çeşit açan gülü  
Canlı doğup göçen ölü  
Yatar bir gün yatar yerde



### **Akışını Görene**

Yürekteki güzellik endam ile ay olur  
Güzeldeki o gözün bakışını görene  
Ruh ahlakta sözlenir sevgi ile toy olur  
Güzeldeki o aşkın nakışını görene

Der iseniz hikmettir içinde de Hak gizli  
Aşıkâre değil de nazar eyle bak gizli  
Özümse o yâr diye her derdini çek gizli  
Aşk ilahi ışıktır yakışını görene

Söz kurşundan beterdir söyler iken bin düşün  
Aynada kendin görüp gerisini dön düşün  
Kırma insan kalbini kırılırsın sen düşün  
Kapısı Kâbe olur çıkışını görene

Sabaha öncü olur ışığı söker tanın  
Küllerinin altında ateşi çoktur canın  
Kumaşı sevda derler ömürdeki her anın  
Lokman Hekim diyorlar dikişini görene

Meyvesi huzur dolu salkım salkım her dalı  
Her zamanki rengidir kırmızının o alı  
Arı denen bir mahlûk Peteğe süzer balı  
Sırra hâkim diyorlar döküşünü görene

**BEKİR** der her nesneyi canlıyı tarıyorum  
Bir küçücük noktada dönerek arıyorum  
Tek damlada birikip gerçeğe varıyorum  
Damla sele dönüşür akışını gören

**Biri**

Nice sorunları aşmış olurdum  
Özden bir nasihat verseydi biri  
Bir gün gider doğru yolu bulurdum  
Hamaset fikrimi kırsaydı biri

Yiğitleri baş üstünde tutardım  
Merdin balı zehir olsa yutardım  
Dünyaları hallaç gibi atardım  
Yanımda erkekçe dursaydı biri

Usandım hedefe yay gere gere  
Köz düşmese özden içeri sere  
Dökülmezdim pare pare boş yere  
Yarama merhemi sürseydi biri

Arayarak kırk kapıyı çalardım  
Hakk'ın çeşmesinden Hak'tan dolardım  
Hikmetli damladan hissem alırdım  
Halin nedir diye sorsaydı biri

**BEKİR** ki dalından gülleri veren  
Hayat menziline çobanca eren  
Zerre girerdim olurdum evren  
Gönül gözü ile görseydi biri

### **Mevlâ'yı Özlemek Gerek**

Küçük karıncanın aklı başında  
Onun hayatını izlemek gerek  
Çiçeğin polenden döl tutuşunda  
Mevlâ'yı burada gözlemek gerek

Acı bir nebatta saklıdır derman  
Hak isterse elbet gönderir ferman  
Enginleri çiçek dağları orman  
Mevlâ'yı gönülde gizlemek gerek

Dağlardan lavların yanıp akışı  
Güneşin mağrurca gökten bakışı  
Suların kayadan serin çıkışı  
Mevlâ'yı gönülde özlemek gerek

Uyuyan beden rüya görmesi  
Küçük örümceğin ağı örmesi  
Dutta kozaların ipek dürmesi  
Mevlâ'yı gönülde tezlemek gerek

Toprakta bedende aynı mineral  
Tırtıllar kelebek olur örnek al  
Biber acı ise neden tatlı bal  
Mevlâ'yı gönülde sözlemek gerek

**BEKİR**'im hikmet-i ibretlik olmam  
Bu sırlara vakıf sadece Mevlâ'm  
Doğanın kanunu kuru bir söylem  
Mevlâ'yı gönülde hazlamak gere

### Pay Ederim

Huzur veren bir sevgiyi  
İnsanlığa pay ederim  
Gir gönüle ör sevgiyi  
Dostlar ile toy ederim

İncinmesin Allah kulu  
Postsuz Hakk'a gider veli  
İnsanlığa açan gülü  
Örnek alıp huy ederim

Biraz tat ver Hak aşına  
Sar kuruyu dür yaşına  
Kucaklayıp sarışına  
Koşmak için tay ederim

Ol hikmetli nazarında  
Hakk'ın keskin hızarında  
Huzur huşu pazarında  
Erenlerle boy ederim

Desen desen lalezarda  
Sırrı vardır yoktur perde  
Şifa bulmaz hiçbir derde  
Benliğimi zay ederim

**BEKİR** diyor derin düşün  
Çiğit kadar küçük işin  
Özündeki damla yaşın  
Bir yoluna hay ederim

### Bilirsen

Yaratırım yaratmış güldür insan dalında  
Herkes başka güzeldir bakmasını bilirsen  
Bülbülün feryadı var her insanın halında  
Yüreklere sel olup akmasını bilirsen

Belki bir simge gibi takılırsın yakamda  
Sen var bin mânâ çıkart bu dediğim şakamda  
Yerim olsun istersen gönül ile makamda  
Zirve her zaman güzel çıkmasını bilirsen

Sevgi çemberi sarsın doldur köşe bucağı  
Odaları ısıtır şenlendirir sıcağı  
Gönlümüz insanlığa olsun sevgi ocağı  
Mum da güneş olur ki yakmasını bilirsen

Zorlukları aşarsın akıl sende sermaye  
Bulduğunda hedefin mükâfatıdır paye  
Oturduğun koltukta hakkı et sen himaye  
Herkes hürmet gösterir kalkmasını bilirsen

Dal meyveye eğilir yükünden olsa gerek  
Kırılmasın engelle ona direk vererek  
Çekirdek hayat bulur o toprağa girerek  
Fidanlar orman olur dikmesini bilirsen

Bülbül ne çile çeker aşkı gül olduğundan  
Muhabbetti şakımak dert ile olduğundan  
Çiçeğe ot diyorlar kuruyup solduğundan  
Yâr başına taç olur takmasını bilirsen

Zamanı iyi kullan günler boşa gitmeden  
Hesabını sağlam yap kârdan zarar etmeden  
Benim diye sevinme en son işin bitmeden  
Engel kolay aşılar yıkmasını bilirsen

Yerli kaya sökülmez taş yerinde ağırdır  
Hakk'a teslim olanın kulakları sağırdır  
İlme hizmet edenin aştığı yol çığırdı  
Okuyarak anlayıp sökmesini bilirsen

Eğer göz görmez ise güneşe kör bakıyor  
Dağların zirvesine kuş kanatla çıkıyor  
**BEKİR** de yılan gibi sürünerek akıyor  
Sermayedir adamlık ekmesini bilirsen

**Yanan Gelsin**

Çıktım gidiyorum ya Hak diyerek  
Beni dost bilenler izime gelsin  
Yılanı delikten çıkarmak için  
Güzel sohbet ile sözüme gelsin

Nefsimi zerrede sınarım her gün  
Haktan bir damlada kanarım her gün  
Ben benim dışımda yanarım her gün  
Beni bende bilen közüme gelsin

Mâsivadır seni alan O Hak'tan  
Hak yarattı bir nutfeden hiç yoktan  
Yazılmıştır künyen ezelde çoktan  
Yalan diyen varsa yüzüme gelsin

Yetmiyor mu yeri göğü yaratmış  
Kul ederek seni sende aratmış  
Gündüz ışık gecesini karartmış  
Benliği bırakan hizama gelsin

Neden inkâr neden şirke koşarsın  
Gücün ne ki aslan olup coşarsın  
Bir canınla hep haddini aşarsın  
Nefsini yenenler tezime gelsin

**BEKİR** der Kayyûm'dur dengede tutar  
Her canlı varlığın nabzında atar  
Dünyada yaşayan toprakta yatar  
Hikmeti bilinmez gizime gelsin

### Mümkün Değildir

Kör baksa güneşe görebilir mi?  
Görüyorum dese mümkün değildir  
Hoyrat incitmeden durabilir mi ?  
Duruyorum dese mümkün değildir

Rabbin katındadır hak perde perde  
Ne hikmeti varsa yere iner de  
Tamahta ağayım bonkörüm der de  
Veriyorum dese mümkün değildir

Nadan hoyrat olur kırar ne varsa  
Bir karar kılarak yerinde dursa  
Aklını birazcık düşünüp yorsa  
Yoruyorum dese mümkün değildir

İmanımı kattım yürek haleme  
Zahirî batını iki âleme  
Gönül dergâhımda levh-i kaleme  
Sarıyorum dese mümkün değildir

Sinekler fil ile tutuşsa kafa  
Günahlar duada dönüşse affa  
Bî-namaz girer mi Hak için safâ  
Giriyorum dese mümkün değildir

Sevgiyi şal edip sarsan insanı  
İncitir mi insan can olan canı  
Sormaz ise yarım kalır bir yanı  
Soruyorum dese mümkün değildir

Okuyan çıkarsın hisseyi payı  
**BEKİR** der kalp gözü açık sarayı  
Şaşı hedefine gerse de yayı  
Vuruyorum dese mümkün değildir

**Bir Nuktada**

Evren dâhil göğü yeri  
Görür sonsuz bir noktada  
Ne ileri ne de geri  
Durur sonsuz bir noktada

Her şey zerre yamacında  
Döner noktanın tacında  
O çizginin tek uçunda  
Yürür sonsuz bir noktada

Gaip sırda saklı azık  
Nankörleşip etme yazık  
Bazen taştan bile rızık  
Verir sonsuz bir noktada

Canlı cansız isim isim  
Yaratılan vaki nesim  
Maden toprak bütün cisim  
Erir sonsuz bir noktada

Boş dağıtır dol sakiye  
Her renk döner bak hakiye  
Yolun sonu "o" Baki'ye  
Varır sonsuz bir noktada

Var mıdır ki hiç kurtulan  
Anlar girip her tartılan  
Sahibin var yaratılan  
Korur sonsuz bir noktada

Cennet cehennem arama  
Gör içimde Hak yarama  
Yürek denen bak burama  
Vurur sonsuz bir noktada

**BEKİR** görür kul azanda  
Her yaptığın var yazanda  
Tartılırken ver mizanda  
Sorar sonsuz bir noktada



### Eyvallah

Yaratıldım bende kulum biliniz  
Gül solmasın BEKİR solsuneyvallah  
Gönül kırmak bana zulüm biliniz  
El solmasın BEKİR solsun eyvallah

Gönül hanesinin yüce dağında  
Ararım yerimi sevgi çağında  
Razıyım dikene dostun bağında  
Dal solmasın BEKİR solsun eyvallah

Yüce dağlar geçit vermez kaşında  
Çok dolandım gül yüzlünün peşinde  
Kuran'la edebe bağlı başında  
Şal solmasın BEKİR solsun eyvallah

Kibir gömleğini sırtımdan soydum  
Yönümü doğrultup Hak yola uydum  
Azda çoğu bulup dünyaya doydum  
Kul solmasın BEKİR solsun eyvallah

Muhabetim insanadır canadır  
İncinen kul yüreğimi kanadır  
Dileklerim bütün sözüm sanadır  
Dil solmasın BEKİR solsun eyvallah

İster deli ister divane yazıl  
Sende destanlaşıp tarihe kazıl  
Şanlı bayrağımın renginde kızıl  
Al solmasın BEKİR solsun eyvallah

Kimi hor görse de engin olmayı  
Yeğledim sizlerden murad almayı  
Kalbe giden güzergâhta kalmayı  
Yol solmasın BEKİR solsun eyvallah

### Görür isen

Beni bende arama sen  
Bir taştayım görür isen  
O bedeni tarama sen  
Bir düşteyim görür isen

Bazen çiçeğin alında  
Bazen ağacın dalında  
Bazen karınca yolunda  
Her isteyim görür isen

Belki mumdaki ışıktaki  
Divanece bir âşıkta  
Rızık taşıyan kaşıktaki  
Gümüşteyim görür isen

Sütten ayrılmaz beyazda  
Seherde olan niyazda  
Kardaki acı ayazda  
Bir kıştayım görür isen

Damla suda coşkun selde  
İlgit ılgıt esen yelde  
Ağaran var siyah telde  
Bir kaştayım görür isen

Dağda düzde ovalarda  
El açılan dualarda  
Beşiklerde yuvalarda  
Bir kuştayım görür isen

Yıldızda ayda güneşte  
Kırk bölümlük gerçek beşte  
Mahremdeki helal eşte  
Bir baştayım görür isen

Alevdeki mor kızılta  
Kutuplarda boz buzulda  
Adem ile ilk nüzülde  
Bir yaştayım görür isen

Der **BEKİR**'im azda çokta  
Evren dahi küçük nokta  
Dolaşırım varda yokta  
Naaştayım görür isen

### Yer Dediler

Canı canda özü özde  
Yan ateşte gör dediler  
Gözün içindeki gözde  
Aradığın var dediler

Kaş dikildi kirpik süzdü  
Düştüğünde yanan közdü  
Benim ile her gün gezdi  
Sana sadık yâr dediler

Döndüm divane divane  
Öğüttüler tane tane  
Her hücremde birer hane  
Yapan kimdir sor dediler

Dizlerime vurdum eyvah  
Olmayacak daha sabah  
Toprak yâre kıydım nikâh  
Ondan öte sır dediler

Gördüğüme ettim hayret  
Görüleni gör de seyret  
Anlamaya biraz gayret  
Edip kafa yor dediler

Karıştım fazl u kereme  
Nakış nakış her pareme  
Aman vermez öz yareme  
Hak şalını sar dediler

Kör kuyuda filizlendim  
**BEKİR** diyor hep izlendim  
Gidince onda gizlendim  
En sonunda yer dediler

### Yükseğe Taşı

Boş durma emek ver gelecek için  
Gün be gün kendini yükseğe taşı  
Tasarla plan kur gelecek için  
Sen seni ilerlet yükseğe taşı

Cenge gir savaş yap iyi tut yeri  
Diz çökme eğilme sağlamsa geri  
Gıdım gıdım dahi olsa ileri  
An be an ilerle yükseğe taşı

İlimle âlimle yolda yola gir  
Çiçekte öz ile git de bala gir  
Taşırsan aşkını git bir kula gir  
Can diye ilerle yükseğe taşı

Pula aldanıp da bozma özünü  
Özünde doğruysan çekme sözünü  
Er isen er kişi kırpma gözünü  
Sen sende ilerle yükseğe taşı

Dar sahada büyük oyna oyunu  
Kurt yer imiş ayrı gezen koyunu  
**BEKİR** der aslını Türk'ün soyunu  
Ben deme ilerle yükseğe taşı

### Helali Kazanmak

Her yaptığın işin hakkını verip  
Helale özenmek büyük marifet  
Ektiğin tohumdan hasadı derip  
Helale uzanmak büyük marifet

Namus de emanet yaptığın işe  
Haram lokma asla değmesin dişe  
Nefessiz bırakıp taş olur döşe  
Helalde gezinmek büyük marifet

Yazma büyük ama kıymetli oya  
Kavak uzun balta bakmıyor boya  
Yaşantın benzesin berrak bir suya  
Helale bezenmek büyük marifet

İblis kardeş olur nefsi azdırır  
Bütün günahları sana yazdırır  
İştahı kabartır niyet bozdurur  
Helali sezinmek büyük marifet

**BEKİR** der karınca örnektir sana  
Çalış helalinden benze sen ona  
Mesai bitip de gelirken sona  
Helali kazanmak büyük marifet

### Özledim Baba

Yetimlik gözümde yaşlan döktü  
Dalımı kurutup kökümü söktü  
Babasızlık benim boynumu büktü  
Çattığın kaşını özledim baba

Emmiler dayılar oydu gözümü  
Acımadı bana koydu sözünü  
Düzleri dağ edip yaktı özümü  
Kanat genişini özledim baba

Hani sen ölmeden seni sevenler  
İşte bunlar bizi şimdi dövenler  
Hakkımızı alıp bir de sövenler  
Bizi sevişini özledim baba

Kötü sözler bana geldi ki acı  
Birisini Almancı öteki hacı  
Sana düşman mıydı o iki bacı  
Tatlı gülüşünü özledim baba

Biri var ki gaddar kibir içinde  
Karşı koydum yine aynı biçimde  
Zulümler yaradır çıkmaz içinde  
Oğlum deyişini özledim baba

**BEKİR** gençliğimi çaldılar benden  
Fırsat kollamışlar inan ki dünden  
İntikam aldılar küçük bedenden  
Senin dik başını özledim baba

### **Cahil Yerince Beni**

Ne cihana sığdım ne de kendime  
Çekiştirip cahil yerince beni  
Yetmek istemiştim kendi kendime  
Taşları döktüler görünce beni

Meziyetmiş insan olmak insanda  
Yaksalar da kavrularak yansan da  
Her gördüğün canı candan sansan da  
Anladım dost değil derince beni

Senden farkım yoktur aynı madenim  
Ayrı geldik aynı yöne gidenim  
Hoyratlara dayanmadı bedenim  
Yerimden yurdumdan sürünce beni

Özümden bölüştüm öz olan özü  
Söylemedim kem olacak bir sözü  
El yanmasın diye içimde közü  
Göreydin ateşe girince beni

Gayem mazlum ile gardaş olmaktır  
Gönülden gönüle akıp dolmaktır  
Meşakkatse çekip Hakk'ı bulmaktır  
Birlik sofrasına serince beni

Taş sırtında taşı taşır duvarda  
İnsan oynak olmuş mekân hovarda  
**BEKİR**'in herkese bir gülü var da  
Dalımdan kırdılar verince beni

**Beni**

Çıkarı olursa beni aradı  
Dostum dediklerim attılar beni  
Bu dünya riyakâr kula yaradı  
Dostum dediklerim sattılar beni

Öte çekil demem Allah kuluna  
Üzülürdüm zarar gelse kılına  
Köprü oldum insanlığın yoluna  
Barikat kurarak tuttular beni

Birlik beraberlik kuralım gelin  
İnsandan vahşiyi görmedim bilin  
Nesline zulmeder bitirir pilin  
Mülayim safına kattılar beni

Hürmet ettim saygı duydum gelene  
Amadeydim beni dostu bilene  
Gıpta ettim saygı duydum gülene  
Işığa kör bakan ettiler beni

**BEKİR** der güvence söz idi güya  
Birlik beraberlik en güzel rüya  
Fitne pazarında bulunmaz hayâ  
Her gelen el vurup dittiler beni



### Getirme Sen

Faydası olmayan baharı yazı  
Bekleyip boş yere bitirme seni  
Ananın rahminde yazılmış yazı  
Oku cehalete götürme seni

Çok çalış babana yetişmek için  
Hatırı sermaye harcama geçin  
Dostları seçerken çok iyi seçin  
Cahil meclisinde yitirme seni

Oğlundan gerisin kabul et dinle  
Cevap verir sana ilimle fenle  
Hayalet yarını güzel bir günle  
Kibir deryasında batırma seni

İyilik kötülük yarış içinde  
Bir menzil düşün ki karış içinde  
Kendi iç huzurun barış içinde  
Yaşa hiçbir şerre yetirme seni

Söz vardır ya kalem kılıçtan keskin  
Paha etsin senden kalan o eskin  
Sözün insanları ederken teskin  
Güreşip çamura yatırma seni

**BEKİR** sermayenin akıldır kökü  
Akıl etmez düzü dolanır bükü  
Sefil taban çeker boşa o yükü  
Yorup akşam sona getirme seni

### **Damla Gönüm**

Cahillerin meclisinden  
Ayrıl, hamsın demlen gönüm  
Ehillerin meclisinden  
Sar yaranı emlen gönüm

Çiğ olanın çiğdir işi  
Belli değil erkek dişi  
Lezzet vermez namert kişi  
Olanlara kemlen gönüm

Arifle gez edin bilim  
Gittiğin yol olsun ilim  
Gider iken dilim dilim  
Bölse yine tümlen gönüm

Bölük pörçük pare pare  
Durma çalış boş avare  
Yaslan dağdan büyük yâre  
Eteğinde çimlen gönüm

Çirkef ile şaşkını seç  
Küfür varsa duyma da geç  
Gönüle gir gönülü aç  
Aşını ye yemlen gönüm

Taşı taşır taş sırtında  
Dik yaşasın baş sırtında  
Terler **BEKİR** yaş sırtında  
Hak gölüne damlan gönüm

**Olma Sakın**

Dolaşırlar çarşı pazar  
Satılandan olma sakın  
Cephe alır karşı Pazar  
İtilenden olma sakın

Birde de biz biri de biz  
Göz görürse diri de biz  
Tezgâhında yeri de biz  
Ütülenden olma sakın

Cevher ile baş kıymetli  
O göz ile kaş kıymetli  
Altın ile taş kıymetli  
Atılandan olma sakın

Büyük düşün büyük oyna  
Söyler sana eldir ayna  
BEKİR dosta karış kayna  
Yitilenden olma sakın

### Yerin Olsun

Başın eğme başa güreş  
Gör meydanda yerin olsun  
Yapmayasın boşa güreş  
Zor meydanda yerin olsun

Namertlere fırsat verme  
Kişiyi arkadan yerme  
Kibirlenip kibre girme  
Bir meydanda yerin olsun

Arkadan dolanır aciz  
Durmaz eder seni taciz  
Sözlerini söyle veciz  
Yer meydanda yerin olsun

Er meydanı er meydanı  
Peşrev çekip gör meydanı  
O Hakk'ın da var meydanı  
Gir meydanda yerin olsun

Akıllı ol aza güven  
Bilgin ile öze güven  
Bilek ile dize güven  
Dur meydanda yerin olsun

Ferasetin varsa eğer  
**BEKİR** der zahmete değer  
Cümle âlem verir değer  
Her meydanda yerin olsun

### Göremez Olmuş

Göç vermekten viran olmuş o yurdum  
Oğul babasını göremez olmuş  
Yıkık viraneyle dolmuş o yurdum  
Yaşlı anasını göremez olmuş

Elinde bastonu bükülmüş beli  
Görüp hatırladım daha evveli  
Dolaşırdı babam yedi düveli  
İtip de kapıyı giremez olmuş

Duvarın dibinde oturmuş taşa  
Gölgesiyle kalmış yalnız baş başa  
Yaz bitip kimsesiz girince kışa  
Ocağa odunu süremez olmuş

Koyaklar ot dolmuş çiçekler küsmüş  
Tarla yollarını pıtraklar kesmiş  
Bahçeler kurumuş bülbüller susmuş  
Kolları kalkmıyor deremez olmuş

Koyun yok kuzu yok ıssız heryöre  
Sular bile küsmüş sessiz o dere  
Boyun bükmüş of çekerek kadere  
Bir selamı dahi veremez olmuş

Kayısı kurumuş ceviz sararmış  
Anamın simsiyah saçı kırarmış  
Sobası kırılmış ocak kararmış  
Çökelekli dürüm düremez olmuş

Âdetler töreler yok olup yitmiş  
**BEKİR** gezdi köyü köy hepten bitmiş  
Sılayı terk eden gurbete gitmiş  
Bayramdan bayrama eremez olmuş

### **Nedense**

Gelecekte kuşku duydum bakınca  
Yetişmiyor iyi nesil nedense  
Oğlan küpe kızlar piercing takınca  
Katişmıyor birlik olup nedense

Hangi dizi hangi saat bilirler  
Yumuş desen inatlaşır ölürler  
Peşin peşin harçlığını alırlar  
Bitişmiyor iki yaka nedense

Alış veriş merkezinden çıkmazlar  
Atasına bir su verip bakmazlar  
Hasta olsan bir lambayı yakmazlar  
Tutuşmuyor kardeş bacı nedense

Oğlan gelir mutfak dolap karışır  
Öğlen pizza akşam burger yarışır  
Her gelenle flört eder kırışır  
Ötüşmüyor gönül kuşu nedense

Kızı desen mesaj çekip buluşur  
İzdivaçta ne pislikler oluşur  
Seyrederek millet buna alışır  
Yatışmıyor benim öfkem nedense

Pantolonda parça parça delikler  
Göğüs açık kapanmıyor ilikler  
Sandaletle babet şimdi kelikler  
Katişmıyor ayrı durur nedense

**BEKİR** gider yola seyr ü seferle  
Gelecek ne olur böyle neferle  
Hormonlu evlatla sahte zaferle  
Çatışmıyor benim gücüm nedense

### Yanılığ

Uyanıklık yapıp milleti yolar  
Kimi saf görürse atar kazığı  
Makamla parayla muhterem olur  
Kâr ettim diyenler bil ki yanıldı

Teraziye hızlı vurup tartanlar  
Ucuz etiketi bilip yırtanlar  
Çalarak serveti çokça artanlar  
Ben yuttum diyenler bil ki yanıldı

Arsaları yandaşlara ayıran  
Dost akraba her kim varsa kayıran  
Yağ çeken tıka basa doyuran  
Ben tattım diyenler bil ki yanıldı

Gidemem dediği yerlere gitti  
Avanta bulunca başında bitti  
Kul hakkını yiyip kenara itti  
Ben yettim diyenler bil ki yanıldı

İyi malı ön tarafa koyardı  
Arkasından kötülerini dayardı  
Kazık atıp her geleni soyardı  
Ben sattım diyenler bil ki yanıldı

Etleri incikle budundan yedi O  
yerken açlıktan miyavlar kedi  
Garip yalvardıkça git ordan dedi  
Ben battım diyenler bil ki yanıldı

İşte bu **BEKİR**'in tespiti bakın  
Sizler de haksızlık yapmayın sakın  
Ecel her saniye gelmeye yakın  
Ben süttüm diyenler bil ki yanıldı

### Gittiği Zaman

Çıkar varsa herkes en iyi dostun  
İnsanlığın şimdi bittiği zaman  
Çakallar bekleyip bölüşür postun  
Şereften şerefin gittiği zaman

Beyhude okumak beyhude yaşam  
Binerse eşeğe diyorlar paşam  
Bunca kuzgun ile nasıl savaşam  
Saksağanlar damda öttüğü zaman

Parça parça oldu kalmadı bütün  
Fakirin hakkında varlığa yetin  
Sürüye gitmeyen ürümez itin  
Yatarak yalını yuttuğu zaman

Toplanıp gözetler delikten daldan  
Şeker çıkar süzsen yediğin baldan  
Ne acı kalmadı anlayan haldan  
Canavarın koyun güttüğü zaman

Eyyamcı hızlıdır tur yetmez ona  
Her engeli aşar sır yetmez ona  
Kalede burç olur sur yetmez ona  
Duvardan taşın taş ittiği zaman

Bataklık sivrisi saz çalar bitmez  
Isırır her gece kinin kar etmez  
Canını alsa da yine de yetmez  
Bedava geçinip yattığı zaman

At eşek paylaşıp yiyorken yemin  
Haksız mahkemedен olurken emin  
Yalancı şahitle bedava yemin  
Kadı'nın mahkeme sattığı zaman

Vakt-i sukut aslan kalmışsa Ahat  
Zamane dölüne geçmez nasihat  
**BEKİR** der goygoycu olmaz veliaht  
Kanunun haksızı tuttuğu zaman



### Kötülük

Dostum dediğini koysan eleğe  
Salla hele üstte kaç kalıyor  
Elenip dökülür hepsi dibine  
Bin tanede ancak üçü kalıyor

Zarar gelmez sana hakiki mertten  
Sırtını dönsen de vurmaz ki sırttan  
Yüzüne gülse de konuşur arttan  
Kafasını örtse kıcı kalıyor

Toplaşırılar iyi günde yemeye  
Dikkat etsen içindeki sem'eye  
Dil bile utanır adam demeye  
Dışı bozuk kinli içi kalıyor

Dene ister isen yüzüne bakma  
Senden kötü yoktur hazırır tekme  
Fırsatçı kişinin derdini çekme  
İyiler gidiyor piçi kalıyor

Olmazsa başlarlar çamur atmaya  
Ne söylesen mecbur kalır yutmaya  
Erkek dersin sanki Ayşe Fatma'ya  
İnsanlık ölürken hiçi kalıyor

Her tecrübe doğar bir kötülükten  
Deneyen kazanır zar kötülükten  
**BEKİR** diyor uzak dur kötülükten  
Özde insanlığın tacı kalıyor

### Her Dakika

Gözüm açtım zaman saydı  
Her dakika her saniye  
Sıralayıp safa koydu  
Her dakika her saniye

Ölüm yaşamla imece  
Çalışırlar gündüz gece  
Yalan dünya bir bilmece  
Her dakika her saniye

Can bedenle haklaşıyor  
Siyah teller aklaşıyor  
Son yolculuk yaklaşıyor  
Her dakika her saniye

Tatlı kepeğim azalır  
İnsan insanı baz alır  
Yolcu yolunda hız alır  
Her dakika her saniye

Ebedi yurttta kalmaya  
Gerçek menzili bulmaya  
Gidersin toprak olmaya  
Her dakika her saniye

Düşünürsen ince ince  
Mezar kazarlar derince  
Dar odada yat serince  
Her dakika her saniye

Gurbet gezdim diyar diyar  
Güneşi gediğe dayar  
Batmak için saat sayar  
Her dakika her saniye

**BEKİR** beze dürecekler  
Hesabını görecekler  
Neyin varsa soracaklar  
Her dakika her saniye

**Canlı**

Hüve'l-Baki yaratan Hak  
Doğar canlı ölür canlı  
Dönüş O'nadır muhakkak  
Doğar canlı ölür canlı

Yeri göğü hep izlenir  
Çekirdekler filizlenir  
İçinde orman gizlenir  
Doğar canlı ölür canlı

Her bir işi ince ince  
Sıra gelir yaşlı gence  
Tohum toprağa düşünce  
Doğar canlı ölür canlı

Yaratıyor kat'i kesin  
Kıymeti var her nefesin  
Ölür iken çıkmaz sesin  
Doğar canlı ölür canlı

Biraz idrak biraz izan  
Larvada gizlenen o can  
Bir nutfeden olan  
insan Doğar canlı ölür canlı

Kabuğu tutandır zarı  
Yumurtada beyaz sarı  
Sinek böcek civciv arı  
Doğar canlı ölür canlı

Döl hücrede kana döner  
Gelir Hak'tan O'na döner  
Yeni baştan sona döner  
Doğar canlı ölür canlı

**BEKİR** ummanda damlaya  
Doğdun ağlaya ağlaya  
Gelen giderken Mevla'ya  
Doğar canlı ölür canlı

**Yazlı Kışlı**

O'ndan geldim geri O'na  
Yetiriyor yazlı kışlı  
Bir hakikat beni sona  
Götürüyor yazlı kışlı

Hazırlanır sonsuz göçün  
Aklım ermez niye niçin  
Sanki müjde vermek için  
Getiriyor yazlı kışlı

Zerre dâhil canlı cansız  
Akıl almaz gör imkânsız  
Dünya geniş ben mekânsız  
Yatırıyor yazlı kışlı

Diyar gurbet ele sürdü  
Bitti mühlet sona erdi  
Geldiğimde süre verdi  
Bitiriyor yazlı kışlı

Gözüm yoktur taht tacımda  
Hamle yapar son hücumda  
Bak Azrail başucumda  
Oturuyor yazlı kışlı

Hiçbir yere sığmayan baş  
Ağlar BEKİR gözünde yaş  
Neyi varsa yavaş yavaş  
Yitiriyor yazlı kışlı

**Sabah – Akşam**

Bir menzile varmak için  
Yürüyorum sabah akşam  
Gidip orda durmak için  
Arıyorum sabah akşam

Dönemedim hiç geriye  
İstikamet ileriye  
Kanaatle bir veriye  
Varıyorum sabah akşam

Giden benden gitti sessiz  
Gece gündüz yitti sessiz  
Neyim varsa bitti sessiz  
Soruyorum sabah akşam

Nedenlerde niçinde ben  
Biten ömrün içinde ben  
Son kervanın göçünde ben  
Yürüyorum sabah akşam

Elimde mi geldim sana  
Her gidişte biraz sona  
Kafamı öbür cihana  
Yoruyorum sabah akşam

Ezanla konuldu adım  
Bitti yolum adım adım  
“Ben” ben’deki bana yâdım  
Görüyorum sabah akşam

Doğduğumda aldım sıra  
Koşuyorum sonsuz tura  
Onmaz oldu bende yara  
Sarıyorum sabah akşam

Dünyaya geldiğim andan  
Götürüyor görmez yandan  
Şimdi **BEKİR** tatlı candan  
Veriyorum sabah akşam

### **Misafirim**

Karanlıkta dokuz aydır  
Kaldım amma misafirim  
Hayat bana miras paydır  
Aldım amma misafirim

Bilemedim neredeyim  
Her geçen gün firedeyim  
Geçilmez bir deredeyim  
Bildim amma misafirim

Bazen zorluk bazen çile  
Hoş sohbetli tatlı dile  
Ara sıra dostlar ile  
Güldüm amma misafirim

Her mevtadan ibret aldım  
Düşündüm derine daldım  
Yaşamdan az zaman çaldım  
Çaldım amma misafirim

Tutuldum boş bir davaya  
Tarih attım yıla aya  
Çıplak geldim bu dünyaya  
Geldim amma misafirim

Meçhul uzun yola girdim  
Yordu yüküm mola verdim  
Son istasyon benim derdim  
Buldum amma misafirim

**BEKİR** der ki Hakk'a erim  
Cennet Cehennem ilerim  
Mekân değil mezar yerim  
Öldüm amma misafirim